

Huppelkrant 970

19 november 2008 – K+L nr. 47 – Feest van Christus Koning
 Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
 e-mail: huppelkrant@kerknet.be
 redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Ria

Evangelie

Elke week zie je op deze bladzijde nieuwe gezichten. Maar wanneer ben JIJ aan de beurt? Plussers, misdienaars, catechese-groepjes, lezertjes van de nevendienst en andersoortige Kangoevrienden...

Kom uit je holletje en schrijf over jullie belevenissen naar huppelkrant@kerknet.be...

Hela, waar wacht je op?



OP HET einde der tijden zit Jezus als een Koning op een troon en kijkt alle mensen in de ogen. Wie meehielp aan de droom van God op aarde, mag dan binnenkomen in zijn rijk. Tegen hen zegt Hij: „Ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Toen ik vreemdeling was heb je me opgenomen en je hebt me kleren gegeven toen ik er geen had. Je hebt me bezocht toen ik ziek was en bent me ook in de gevangenis komen bezoeken.”
 Hebben wij Jezus dan ooit in de gedaante van een bedelaar of gevangene gezien? „Al wat je voor de kleinste van mijn mensen hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan”, zegt Jezus.

Naar Matteüs 25, 31-41

VANDAAG vieren we het feest van Christus Koning. Jezus is de Koning van het heelal, zeggen we. Hij beslist wie in zijn paleis binnen mag en wie niet. Wie zorgde voor kleine mensen, alsof ze Jezus zelf waren, mag binnen. Wie niet omkeek naar zijn broers en zussen of vreemdelingen uitstootte, wordt afgewezen.



Vorig jaar werd een jongen met een mes doodgestoken door twee tieners die zijn mp3-speler wilden afpakken. Op zijn proces in september zei de oudste dat hij veel spijt had. De jongste kreeg geen proces omdat hij nog minderja-

rig was. Hij vloog wel naar een instelling. Wat ze gedaan hebben is vreselijk. Maar de hulpverleners geloven dat beide jongens nog kunnen veranderen. Krijgen ze een nieuwe kans als ze hun straf hebben uitgezeten? Of veroordelen we hen voor altijd?

Mark, papa van Marie (8), Robbe (6) en Flor (4) is pastor in een grote gevangenis. Kangoe is benieuwd naar wat hij daar doet.

Mark: Ik zoek de gevangenen op en praat een half uurtje met hen. Over hun ouders, hun kinderen. Want ook zij hebben familie, of zelfs een gezin. Ik praat ook met hen over wat er fout is gegaan. Ze vertellen dan over hun problemen.

Kangoe: Wat vinden mensen in de gevangenis zelf van hun straf?

Mark: De meesten weten dat ze iets heel erg fout hebben gedaan en vinden dat ze een flinke straf verdienen. De opsluiting is voor hen een manier om boete te doen. Door die straf hopen ze daarna een nieuwe kans te krijgen in de samenleving. En die tweede kans verdient iedereen.

Kangoe: Ook de jongen die Joe Van Holsbeek dood stak voor zijn mp3-speler?

Mark: Het is rechtvaardig dat deze jongen gestraft wordt en dat hij een tijd opgesloten wordt. Denk aan de familie van het slachtoffer. Voor hen is het belangrijk te weten dat de dader niet zomaar weg komt. Maar ook hij verdient een tweede kans als hij zijn straf uitgezeten heeft. Er zijn spijtig genoeg heel wat jongeren tussen 18 en 25 jaar in de gevangenis waar ik werk.

Kangoe: Komen de gevangenen zelf naar jou toe?

Mark: De eerste keer roep ik hen zelf. Maar ze kunnen ook altijd vragen om met mij te praten. Samen praten over wat er gebeurd is en wat ze van plan zijn met hun leven als ze weer vrij zijn, dat is heel belangrijk.

Kangoe: Praat je met deze mensen ook over Jezus?

Mark: Ja, regelmatig. Sommigen vinden het moeilijk om nog in God te geloven na alles wat ze hebben meegemaakt. Maar anderen ontdekken in de gevangenis terug de waarde ervan. Ze zien dat het hen in de goede richting kan sturen. En beginnen terug te bidden. Dat geeft hun kracht en moed.

Pastor Mark



Jezus **God** zegt: **nu**
 wat je **doet** zingen **voor de**
 vieren **minsten, doe je** roep
VOOR **dopen** **mij** **kerk**

A



B

SPEL:
 Leg rooster B op rooster A.
 Wat lees je in de witte vlakken?

.....
