

Salesiaans werk in de Grote Meren

Een land gaat pas vooruit, als de kinderen er op school gaan en degelijk onderwijs krijgen. Ziedaar de filosofie van salesiaanse missionarissen, die talrijke beroepsscholen en opvanghuizen oprichtten in het Zuiden. Sinds 1969 worden hun initiatieven opgevolgd en ondersteund door DMOS-COMIDE, de ontwikkelingsorganisatie van de salesianen en zusters van Don Bosco. Gery Janssens bezocht de projecten. Een pakkend getuigenis.

Lieve Wouters

Onderwijs, daarop bouw je

GERY Janssens' taak is het de salesiaanse projecten, die lopen in niet minder dan 25 landen, te vertegenwoordigen bij de overheid met het oog op subsidies. Begin juli reisde hij naar Rwanda voor een opleiding van de verantwoordelijken van de Don-Bosco-centra van Rwanda en Burundi. Ze leren zelf de analyse van hun situatie te maken en hun noden duidelijk te formuleren. Tegen volgend voorjaar moeten ze dan hun strategische programma vastleggen om in de toekomst concrete stappen voorwaarts te zetten. In Kigali werd een kantoor opgericht van waaruit de werken in de toekomst zullen gecoördineerd en opgevolgd worden.

„Tot vóór kort ontvingen de projecten in de regio van de Grote Meren enkel individuele steun. Sinds enkele jaren zijn we echter opnieuw intensief bezig met deze regio. De nood is groot en met een twintigtal autochtone salesianen dienen zich kansen aan voor de toekomst. Momenteel werken de financiële zorgen verlamd. Onze partners werken vanuit een overlevingsstrategie. Het is niet eenvoudig om daarvan los te komen en vooruit te durven denken.”

In Kigali bezocht Gery Janssens het jeugdcentrum van Gatanga. „Meer dan 1.400 jongeren volgen hier een opleiding en 150 van hen wonen hier, omdat hun familie hen niet meer kan opvangen. Dan heb je ook nog de naschoolse activiteiten. Van 16 uur tot zonsopgang lopen honderden jongens en meisjes af en aan. Ze komen voetballen, basket of volley spelen. We hebben ook twee trommelgroepen die in het hele land op manifestaties worden gevraagd.”

Directeur Frans Vandecandelaere, salesiaan uit West-Vlaanderen, probeert het hoofd koel te houden. Elke middag de honger van meer dan 1.400 lege magen stillen. Met welke middelen? „Ja, de salesianen beschikken hier over ruim tien hectare grond, dankzij een project met Europese steun gewonnen op moerasgebied. Dat land kan heel wat opleveren – bananen, mais, soja, citroenen en avocado's – maar moet wel bewerkt geraken. Voor de 20.000 liter water van elke dag is er een put van vijftig meter diep. Directeur zijn is hier geen kleine klus. Bovendien wil Frans het contact met de jongeren zelf niet verliezen. Hij geeft nog altijd zelf turnles.”

Roeien

Gery Janssens bezocht ook een project in Butare, een grote stad in het zuiden van Rwanda. „Bij aankomst werden we bijzonder hartelijk ontvangen. Op de volle speelplaats speelde een orkestje, hun eerste optreden. Dankbaarheid alom voor de steun die hen toeliet de instrumenten en geluidsinstallatie aan te schaffen. Muziek spelen is een manier om je uit te drukken, om de opgelopen trauma's van de genocide te verwerken en zin te geven aan het leven.”

Richting Uganda laat Gery Janssens zich vergezellen door Thérèse Watripont die al zeven jaar vrijwilligster is in de regio van de Grote Meren, en door de Kroatische Danko Litric, econoom van de salesiaanse provincie. In hoofdstad Kampala wordt het drietal opgepikt door de Congole-

se salesiaan Jean-Paul die al een jaar in het buurland vertoeft. Via 130 kilometer hobbelige wegen brengt hij hen naar het Don-Boscocentrum in Kamuli. Een twaalfstal nieuwe klassen en werkplaatsen is net afgewerkt en wordt in gebruik genomen. De capaciteit is verdubbeld tot driehonderd leerlingen.

„We kwamen toe wanneer de naschoolse activiteiten starten, zo typisch voor Don-Boscoscholen. Een oude man leerde jongeren muziek. Wat verder oefende een aantal twaalfjarigen duchtig om een noot uit de oude trompetten te krijgen. Iedereen wil kunnen meespelen in de lokale brassband.”

Nog eens zestig kilometer verderop ligt Bombo, maar de DMOS-medewerkers bereiken het dorp pas na 180 kilometer rijden, bij gebrek aan autobrug over de Nijl. Ook in Bombo runnen de salesianen een school. De verantwoordelijke voor het beroepsonderwijs heet Francis, een Indiër, zoals er veel zijn in Uganda. Hij oogt moedeloos. „Het is roeien met de riemen die we hebben”, vertelde hij de delegatie. „Dage-

lijks krijgen we onze portie te verduren: diefstal van machines of onderdelen. Bovendien voelen de leerlingen zich mislukkelingen, omdat ze beroepsonderwijs volgen. Hun gedrag is ernaar. En nu moet ik ook nog op zoek naar nieuwe leerkrachten voor lessen en haartoo! De vorige zijn net vertrokken om meer te gaan verdienen in de stad.”

Ten slotte kreeg ook het centrum in Namugongo bezoek uit België. Dat staat in voor de opvang van 125 ontheemde kinderen.

„Het werd opgericht voor kindsoldaten, maar vandaag zijn er vooral wezen en straatkinderen”, aldus Gery Janssens. „De gemoedelijke, familiale sfeer die hier heerste, trof me diep. Met twee salesianen, drie leken en enkele Poolse vrijwilligers wordt hier prachtig werk geleverd.”

Steunen kan via rekening 435-8034101-59 van DMOS-COMIDE, Leopold II-laan 195, 1080 Brussel, telefoon 02/427.47.20, website www.dmos-comide.org.



„Don-Boscoscholen draaien 24 uur op 24”, getuigt Gery Janssens. © DMOS-COMIDE

Advertenties

GOEDKOOPST in zijn assortiment

abrikozenflappen
Everyday
4 stuks 200 g

€ 3,45/kg

€ 0,69 laagste prijzen

colruyt

Verhuizen... dat nooit!
Alle verdiepingen weer bereikbaar

Vraag vrijblijvend informatie
0800 94 365 - GRATIS

Overall in België - 24u/24u!
Esthetisch en discreet!
Eigen fabricaat!

NIEUW
ook voor
smalle trappen

www.monolift.be

Trapliften - Huisliften

Ja, stuur mij uw GRATIS documentatie

NAAM _____
ADRES _____
TEL. _____

ThyssenKrupp Monolift nv - Kaleweg 20 - 9030 Gent - Fax 09 216 65 75 - info@monolift.be
Regionale centra: 02 217 37 84 - 03 239 21 43 - 011 25 25 43 - 09 216 65 65 - 050 34 54 50