



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

de toekomst van viersel

(vervolg)

de zondag daarop was zo mogelijk nog zonniger ook letterlijk dank zij die heerlijke najaarszon

toch hielden we middagviering binnen aan de houten tafel in de eetkamer was het toeval dat we zoals bij de vorige zondagsmis weer met ons twaalfen waren?

vooral indrukwekkend was de aanwezigheid van medepriester paolo uit brazilie ja: er waren dit weekend in onze brouwerij weer meer mensen uit india & brazilie dan uit pulle & pulderbos

toen ik in "de kroon" aan de overkant wijn voor de mis ging halen (die krijgen we daar al jarenlang voorniet) werd ik naar een tafeltje gewenkt alweer vroeg een echtpaar me tussen pot & pint zowaar ten huwelijk ik bedoel: of ik hun samenwonen niet eens wou (komen) inzegenen

hoe vaak gebeurde het al niet dat een man & een vrouw me dat daar vroegen?

blij-ervuld met dat nieuws dan weer naar onze overkant het indrukwekkende van de mis was dat wij als de twee priesters het verhaal van brood & wijn ieder in onze eigen taal deden & aanhoorden

(rietje vertaalde zin voor zin mijn vlaams verhaal) ik zegende het brood in het vlaams hij de wijn in het portugees

de namiddag brachten we weer in volle herfstzon door een jong echtpaar dat in de lente daar in onze tuin getrouwd was kwam nog eens op bezoek met hun zoontje dat bij dat huwelijk aanwezig was & nu elk grassprietje leek te herkennen

ook een moeder die ooit als meisje in de brouwerij heerlijk komen leven was keerde nu terug met twee van haar kinderen

haar oudste dochtertje van zeven werd ook voorgesteld haar eerste communie-zonder-kadokes te komen doen voorstel waar ze zonnestralend op inging ook aan h  r vertrekende oogjes zagen we dat

zo kwamen dit weekend niet enkel vertrouwden weer samen maar keerden ook nieuwe mensen nog eens naar de vroeger-vertrouwde plek terug

ja: de toekomst van viersel is verzekerd

ze is al begonnen

LUC VERSTEYLEN

537

Jehova (vervolg)

De naam van *De Getuigen van Jehova* verwijst naar een tekst van Jesaja:

'Mijn getuige zijn jullie - spreekt de HEER -, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. V  r mij is er geen God gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ik ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige - spreekt de HEER -, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben.' (Jes. 43,10-13a)

De beweging werd gesticht door Charles Taze Russell (1852-1916), een Amerikaans zakenman van presbyteriaanse afkomst. Hij wijdde zich al vroeg aan Bijbelstudie, maar kreeg grote bezwaren tegen leerstellingen opvattingen als de predestinatie, de onsterfelijkheid van de ziel, de eeuwige straf en

de Drie-eenheid. Hij schreef vele boeken, o.a. *Three worlds or plan of redemption* (1877), waarin het jaar 1914 als begin van het Duizendjarig Rijk werd berekend. Later werd dit tijdstip regelmatig aangepast. Russell stichtte de organisatie die sinds 1896 *Watch Tower Bible and Tract Society* heet. De propaganda-geschriften van Jehova's Getuigen (men vindt ook de spelling 'Jehovah's Getuigen', in het Engels 'Jehovah's witnesses', in het Duits 'Zeugen Jehovas', in het Frans 'T  moins de J  hovah') zijn *De Wachtstoren* (in België) en *Ontwaakt!* (in Nederland). De beweging wordt centraal geleid uit het hoofdbureau te Brooklyn (New York).

Jeremia

Jeremiade / Jeremi  ren

Bij de woorden 'jeremiade' en 'jeremi  ren' voel je iets Bijbels omdat ze direct bij de eigenaam 'Jeremia' aansluiten.

'Jeremia' was vooreerst in het Oude Testament een van de grote profeten naast Mozes, Elia en Jesaja. Hij leefde in de zevende-zesde eeuw v.C. en was bijzonder betrokken bij de politieke gebeurtenissen van zijn tijd. Hij voorspelde

de inval van het Babylonische leger. Dat gebeurde inderdaad in de jaren 587-586: Nebukadnessar deed de tempel, het koninklijk paleis en de meeste grote gebouwen verwoesten. Grote delen van de bevolking werden naar Babyloni   weggevoerd. De armere klasse en de landbouwers moesten in Juda blijven om de wijngaarden te bewerken en te zorgen voor de oogst. Ook Jeremia werd vooralsnog niet gedeporteerd.

Zijn profetenroeping en zijn dichterlijk talent heeft hij geheel in dienst gesteld van vermaning en oproep tot inkeer: hij beschouwde de dreigende inval van Babylon als een straf van God voor het moreel slechte leven van zijn volksgenoten. Over zichzelf schrijft hij:

'Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemands schuldeiser, en heb zelf geen schulden, toch word ik door iedereen vervloekt.' (Jer. 15,10)

(Wordt vervolgd)

BART MESOTTEN



Johan Kelders

Eendje

„Ik zit in de Paarse Dood“, roept iemand.
„Ik in Gevecht op Leven en Dood“, roept een ander.
Een ruimtemachine spuugt tien doden uit.
Een vernietigingsraket is met zijn zestigste dode bezig.
„Nog 40 doden te gaan“, flitst zijn boordcomputer.
Het is druk in de spelhal.
Geweld alom.
Lazerstralen doden buitenaardse wezens,
helikopters spuwen gifgas,
bendes hakken elkaar in mootjes,
een allesverzengende hitte vaagt de wereld weg.
De meeste computeraars maken geen onderscheid tussen spel en werkelijkheid.
Ze gaan helemaal op in de spelletjes.
Hun geweld is de werkelijkheid.
Als hun helden doodgaan, beginnen ze te schelden
en als ze overwinnen, steken ze hun armen triomfantelijk in de hoogte.
Een jongen die in een recordtijd honderd doden heeft gescoord, is door het dolle heen.
„Eindelijk, eindelijk!“, verzucht hij.
De computer geeft hem als beloning een bonus van tien extra doden.
Hier maak je met doden nog m  er doden.
Meer morbide kan het niet.
„Eendje, kom“, twinkelt een meisje.
Haar eendje is vastgelopen en ze wil dat hij weer rijdt.
„Weg!“, snauwt een jongen die aan zijn zoveelste laserdode begint.
In zijn wereld is geen plaats voor eendjes.
Die zijn te lief.
Het meisje pakt haar eendje op en kijkt hem verbijsterd aan.
Haar puurheid vaagt alle geweld weg.
Alleen haar eendje blijft over.
Het is knalgeel en kwekt: „Mij krijg je niet dood, ik ben sterker dan jullie allemaal.“
Rambo en consorten bestaan niet meer.
Ze zijn weggevaagd door een eend.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Het is vandaag 12 november en als ik op mijn kalender kijk, merk ik dat het ondermeer de feestdag is van Sint-Livinus. Dat is een weerheilige en nog een kouwelijke klant ook, want in de streek van Gent zegt men van hem:

SINTE-LIEVE KOMT ONS MET VORST GERIEVEN

Het moet ons uiteraard niet verbazen dat we vanaf nu haast uitsluitend nog spreuken op de volkskalender zullen treffen die het hebben over kou en winter.

't Was gisteren immers de feestdag van de belangrijke weerheilige Sint-Maarten en een spreuk zegt dan:

NA HET FEEST VAN SINTE-MAARTEN KRIJGT DE WINTER SCHONE KAARTEN

En daarom maakte men destijds ook deze spreuk:

SINTE-MAARTEN ZIT MET DANK REEDS OP DE WARME KACHELBANK

Is het deze dagen donker weer, dan zullen we een heldere, dus koude kerstperiode krijgen, want:

ROND SINT-MARTINUS DONKER DAN MET KERSTMIS STERGEFLONKER

Mocht je nu buiten aan de bomen nog bladeren zien hangen, dan zou dat het voorteken zijn van een strenge winter:

IS MET SINT-MAARTEN NOG LOOF AAN DE BOMEN ZO MOOGT GE VAN EEN STRENGE WINTER DROMEN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN