

# Huppelkrant 966

29 oktober 2008 – K+L nr. 44 – Allerheiligen-Allerzielen – A-cyclus  
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelkrant@kerknet.be  
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Christel

## Evangelie

**I**K BEN niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil", zegt Jezus, "maar om te doen wat mijn Vader wil. De mensen die de Vader mij geeft, zal ik niet wegsturen en niet verloren laten gaan." Want God zegt: "Iedereen die in mijn Zoon gelooft, zal eeuwig leven hebben en op de laatste dag uit de dood opstaan."

naar Johannes 6, 37-40

**T**OCH WEL een hele geruststelling, wat Jezus hier belooft. "Niet bang zijn voor wat komt", wil hij eigenlijk zeggen. "Reken maar op Mij. Op het einde komt het allemaal wel goed. Niemand zal verloren gaan, als je maar op Mij blijft vertrouwen." Dat is toch wel een hele troost voor mensen die verdriet hebben omdat ze afscheid van elkaar moeten nemen, niet?

**Z**ATERDAG is het Allerheiligen. Zondag Allerzielen. We denken aan alle mensen die overleden zijn en bewaren vast heel wat mooie herinneringen aan hen. Maar waarom noemen we 1 november Allerheiligen? Op die feestdag gedenken we ook alle heiligen. Dat zijn heel bijzondere mensen die hun leven hebben gegeven voor anderen. Een mooi voorbeeld is pater Damiaan, die binnenkort heilig wordt verklaard.

# Ontdek de wonderere wereld van de heiligen!

'Ken je heiligen' is een plezierig memospel voor klein en groot.

In de doos zitten 72 kleurrijke prenten van 36 belangrijke heiligen. Je moet op zoek gaan naar duo's. Met een beetje geluk en een goed geheugen lukt dat wel. In de speldoos zit ook een boekje met een beetje uitleg over de heiligen. Wie weet vind je er ook de heilige tussen waarnaar jij zelf genoemd werd. De tekeningen in het spel vind je ook terug in het boek '101 heiligen'. Bij de tekeningen horen verhalen over meer dan 100 sympathieke heiligen!

Spel en boek zijn uitgegeven bij Don Bosco Centrale. Het spel kost 12,50 euro, het boek 15 euro. Bestellen kan via de liturgische boekhandel of bij Don Bosco Centrale, François Gaystraat 129, 1150 Brussel, e-mail provincialaat@donbosco.be. Als je het spel of boek laat thuisbezorgen, tel dan wel 2,50 euro verzendingskosten bij je bestelling.

Gebedje:

## Lieve God,

Op 1 november vieren we Allerheiligen. Ik wil U graag danken voor alle heiligen.

En dat zijn er een heleboel:

Sint-Maarten, Sint-Franciscus, Sint-Jozef, Sint-Hubertus, Sint-Rita, Sint-Nicolaas,...

Dank U wel,

voor al die lieve mensen

die ons toonden

hoe we in de voetsporen van Jezus,

uw Zoon,

kunnen stappen.



## WEDSTRIJD

De meeste parochies dragen ook de naam van een heilige. Weet jij naar welke heilige jouw parochie genoemd is? Vind je ook een beetje informatie over deze bijzondere persoon? Waarom hij of zij heilig is verklaard, bijvoorbeeld? Of waarvoor hij of zij vandaag vereerd wordt? Of ken je iemand die de naam draagt van die heilige? Klop eens aan bij je pastoor of bij een ietwat oudere buurman of -vrouw. Hij of zij kan je vast veel vertellen.

Wat je ook vindt, stuur het ons toe. De leukste inzendingen winnen het spel 'Ken je heiligen' of het boek '101 heiligen' waarvan we telkens vijf exemplaren mogen weggeven.



Leg de blokken zo naast elkaar dat ze een woord vormen.

