

VOORBIJ is hij nu echt, de zomer. Een nieuw seizoen tooit zich met andere tinten en geuren. De jeugd en haar leerkrachten kijken uit naar een eerste vakantie week, tegenwoordig herfstvakantie geheten. Jaren geleden had men het nog stevast over de allerheiligenvakantie. Wanneer veranderde de benaming? Het lijkt wel of het ongemerkt gebeurde.



Mijmeringen met God

In deze dagen gaat onze aandacht in het bijzonder naar onze dierbare overledenen. Op kerkhoven zoekt men hen op. Beelden en herinneringen komen tot leven. Mensen missen hun trouwe gesprekspartner. Ze vragen raad, leggen hun zorgen neer bij het graf, samen met wat bloemen. Ik vind dat mooi.

Mijn God, onze dierbaren die ons zijn voorgegaan, het is goed ze niet te vergeten. Ze gaven ons zo veel. Ik bewaar mooie herinneringen aan mijn grootouders of aan

mensen die te vroeg zijn heengegaan. Natuurlijk is ieder heengaan te vroeg, kun je zeggen. Toch merk ik dat er mensen zijn met wie ik graag nog jaren op weg was gegaan. Ik geloof in een leven na de dood, maar afscheid nemen van dierbaren is niet makkelijk. Een geliefde die sterft, het is alsof een stuk van jezelf sterft.

Neem nu ouders die hun kind verloren. Hoe pijnlijk is dat niet! Men zegt wel dat het leven voortgaat, maar in zo'n gevallen is er volgens mij toch een wonde die niet

Allerheiligen Allerzielen

ANITA GALLE

helen kan. Om nog maar te zwijgen van verdwenen mensen, van wie men niet weet of ze nog in leven zijn. Het mooiste vind ik als geliefden samen oud worden. Het verwondert me dan ook niet dat, wanneer de ene is heengegaan, de partner soms kort daarop sterft. Net alsof men samen is in leven en dood, of mensen elkaar trouw blijven over de dood.

Als ik denk aan zij die me zijn voorgegaan, dan reikt dit verder dan herdenken wie me lief waren. Het is alsof de dood me ook in contact brengt met allen die me in geloof zijn voorgegaan. Zij vormen als het ware een soort trapladder naar U, mijn God. Daarom is het feest van Allerheiligen me dierbaar. Dat gaat net over die ontelbaren die de weg van het geloof hebben afgelegd en wel op een bijzondere manier. Hun leven, hun voorbeeld, zijn als wegwijzers naar U, mijn God.

In momenten waarin ik me afvraag waar het met ons geloof naartoe moet, is het goed stil te staan bij al diegenen die ons zijn voorgegaan. Het maakt een mens nederig en

maakt ons bewust dat geloof iets is dat een mens ontvangt en moet doorgeven. Christenen noemt men terecht mensen van de weg. Welnu, op die weg van het geloof gingen reeds velen ons voor.

Het is belangrijk onze horizon open te trekken, veel verder te kijken dan louter de personen die we kenden. Daarom is het goed eens rond te waren op een kerkhof. Al die onbekenden vormen een grote schare van naasten, van 'voorgangers'.

Het is logisch dat we in deze dagen meer dan anders bezig zijn met de dood. Waarom zijn de meeste mensen zo bang van de dood? Ik stel vast dat ik die angst niet in me draag. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om te blijven leven, maar als mijn tijd is gekomen, dan geloof en weet ik, mijn God, dat U op me wacht. Ik geloof erin dat ik dan thuiskomen zal. Hoe dit zal zijn, weet ik niet. En toch ben ik er gerust op. Voor mij is het of ik eindelijk U, mijn God, met wie ik zoveel al heb gesproken en nog zal spreken, van aangezicht tot aangezicht zal zien.

Mijn God, mogen wij in deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen dankbaar zijn. Dat klinkt misschien wat vreemd, en toch meen ik het. Dankbaar om het leven dat we kregen. Dankbaar om al die mooie getuigenissen van uw liefde in diegenen die ons voorgingen. Moge hun leven voor ons een oproep zijn om uw liefde in waarachtigheid te beleven, mijn God.

OMROEP

• 30 oktober, 22.50 uur, NPS via Nederland 2. Holland Doc met alweer een pakkende prent. Het West-Brabantse dorpje Stampersgat ligt al meer dan een eeuw in de schaduw van een grote suikerfabriek. Generaties werkten hier of verbouwden suikerbieten, maar nu moet de fabriek dicht vanwege Europa. Regisseur Patrick Bus komt zelf uit het dorp en in de persoonlijke documentaire *De grote schaduw van Stampersgat* onderzoekt hij de gevolgen van veranderingen in het persoonlijke leven van enkele Stampersgatters. Vader Kees Bus is net met pensioen, hij verloor al zijn tanden aan de gewoonte om op elk gerecht een schep suiker te doen. Moeder Agnes werkt in het documentenhuisje van de suikerfabriek waar ze alleen nog maar kan zwaaien naar de vrachtwagenchauffeurs die vroeger bij haar de bieten kwamen wegen. En neef Gustav neemt uitgerend op dit slechtst denkbare moment de suikerbietenboerderij van zijn ouders over.

**Mijn God,
spreek tot ons
via hen die ons zijn voorgegaan
en leer ons hun leven
en getuigenis
in eerbied te herdenken.
Geef ons de gave
van dankbaarheid
om hen.**

De vrome kudde



WIJSHEID

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand, iedereen denkt er genoeg van te hebben.

Voor een ontevreden mens bestaan er geen comfortabele stoelen.

De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.

Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan, wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.

Computers? De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel.

Wie het laatst lacht, sterft tenminste vrolijk.

INGEZONDEN DOOR MAURICE DE KESEL

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DE PUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: MARGARINE

blaasinstrument kermis-attractie	ver (in samenst.) plaats in Engeland	familielid Griekse kaas	reeds plaats in Canada	onbeholpen voegwoord
8	2			
sportman begroeting	7	3	ter plaatse	op dit moment museum in Madrid
tin gereed		wijnkens achtervoegsel		plaats in Turkije
	regelmaat	deel v.e. boom	woestijn-dal werk-schuw	
met losse pagina's kantoor-meubel	6	1		
			ondernemingsraad rivier in Italië	4
idem loopstok		beteterd		nikkel
		5	bak-plaats	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---