

Huppelkrant 966

22 oktober 2008 – K+L nr. 43 – 30^{ste} zondag door het jaar – A-cyclus
 Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
 e-mail: huppelkrant@kerknet.be
 redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Ria

Spel

Opdracht:

Kleur de hokjes met een getal dat je kunt delen door 3.



Wat lees je?

God 17	Je 24	als 50	zus 18
is 45	soms 40	het 30	nu 35
le 33	vend 60	zien 8	kerk 25
de 10	wa 15	in 20	ter 27

Evangelie

EEN WETGELEERDE vraagt: „Meester, wat is het grootste gebod?” Jezus: „Je moet God beminnen met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Maar het tweede hoort er helemaal bij: Je moet je naaste beminnen als jezelf.”

Naar Matteüs 22, 34-40

VAN GOD houden doe je dus niet alleen met je hart, maar ook met je hoofd. Wie gevormd wil worden, volgt daarom catechese. Dat is les over God en over de Kerk. Wie het doopsel vraagt, volgt ook catechese. Tenzij je gedoopt wordt als baby, natuurlijk! Maar wat betekent het doopsel eigenlijk? En wat houdt het in?

Deel 3
in de reeks

7 sacramenten DOOPSEL



“Amaryllis betekent ‘glanzende’ en wordt vaak gebruikt in herdersgedichtjes en bij Latijnse schrijvers”



‘Welke naam mag jullie kindje dragen?’

papa en mama

Weetjes over het doopsel

★ De priester doopt met gewijd water. Water helpt om een nieuw leven te beginnen en doet de mens herleven. Na het zuiveren met water, word je aan God toevertrouwd.

★ Tijdens het doopsel zalft de priester het kind met chrisma. Zo drukt hij uit dat wie wordt gezalft aan God toebehoort. Zalf geneest wonden, verzacht de pijn, geeft kracht om goed te zijn, helpt je om de voetsporen van Jezus te volgen.

★ Doop'vont'... komt van het Franse woord 'font', dat dan weer van het Latijnse 'fons' komt. 'Fons' betekent bron, fontein.

★ Meestal is de doopvont achthoekig. Acht slaat op de zeven dagen van de week plus de eeuwige dag (het eeuwige leven na de dood).

★ Vroeger dompelde de doopheer de dopeling helemaal onder: je kwam als dood in het water en stapte er weer uit als een nieuw mens.

Amaryllis

meter

peter

doopvont



‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’



‘Bescherm Amaryllis tegen onze harde wereld.’

INTERVIEW met Johnny,

papa van Nico (14 jaar), Sophie en Tim (5 jaar), liet zich dopen toen hij al 44 jaar was.

Waarom heb je je laten dopen?

Ik ben altijd op zoek geweest naar iets belangrijks in mijn leven. Ik had het gevoel dat ik iets miste. Het was alsof ik nergens bij hoorde. Vooral toen Nico, mijn zoon, zich voorbereidde op zijn vormsel, had ik het gevoel dat ik er niet bij hoorde.

Waarom werd je niet gedoopt toen je nog een baby was?

Mijn ouders lieten mij niet dopen. Waarom precies? Dat weet ik ook niet. Mijn vader is wel gedoopt, maar we gingen als kind nooit naar de kerk.

Wat trekt je aan in Jezus?

Het was alsof ik een stemmetje hoorde. Dat moet wel de stem van Jezus geweest zijn die me riep. Ik geef dat stemmetje nu een plaats in mijn leven. Ik ben fier dat ik christen ben en dat iemand als Jezus mijn voorbeeld mag zijn. Mijn hele gezin is nu gedoopt en het is fijn met z'n allen tot die gemeenschap van christenen te horen.



Wij zijn heel trots op onze kleine zus!

