

**O**NLANGS vernam ik van iemand dat hij meer dan vijfhonderd cd's bezat. Daarvan keek ik op. Ik zou niet weten waar ik zo'n collectie een plaats zou moeten geven of hoe ik alle titels zou kunnen onthouden.



Mijmeringen met God

Om van het beluisteren nog te zwijgen. Toevallig bracht het tv-journaal die avond het nieuws dat rommelmarkten 'in' zijn. Mensen verzamelen dus graag, bedacht ik, maar ik niet. Ik stel vast dat ik liever weggeef. Geven schenkt zo'n vreugde, zeker als je de waardering om het geschenk mag voelen.

Geven en dankbaarheid zijn familie van elkaar, ze horen samen. Het is en blijft een waarheid dat je door te geven, zelf krijgt. Wie geeft met zijn hart, mijn God, begint te verstaan wie U bent. U bent immers de grote geveer, de schenker van het leven en de liefde. Niet voor niets zeggen we dat U genade bent, mijn God, gratuite gave.

Door te geven komt relatie in het middelpunt te staan. Een mens mag volgens mij de zekerheid hebben veel te bezitten, maar als hij niet respectvol en aandachtig de andere behandelt, als je hij echt gevend in het leven staat, bereikt hij nooit ware tevredenheid. Want steunt tevredenheid op bezit, dan is ze hol. Als je tevredenheid moet halen uit bezit, uit de centen die je hebt, dan ben je in feite arm. Omdat deze tevredenheid gebaseerd blijft op een zoeken van jezelf, van valse zekerheden. In elk geval staat niet de ander centraal.

Soms begrijp ik dat niet goed, mijn God. Ik vraag me dan af waarom mensen niet voelen dat ze iets missen. Is het omdat ze menen alles al te hebben, alles te kunnen kopen? Willen ze alles zelf in handen kunnen houden? Wat moet doen mensen makkelijk. „Ik doe dit en niet meer.” En dat terwijl het mooie net schuilt in het gratuite, in datgene wat niet moet. Want daar gaat het in relaties met anderen toch om. Iets geven voorbij de grens van wat moet, verrijkt een relatie, zorgt ervoor dat tussen mensen een levensverhaal groeit. Mensen lijken vaak eilandjes. Gevend in het leven staan is volgens mij bruggen slaan van verbondenheid, door wat je geeft uitdrukken dat de ander belangrijk is.

Dat is, meen ik, ook uw geheim, mijn God. Wij kunnen dankbaar opkijken om alles wat U ons geeft, maar meer dan te blijven steken in wat die we ontvangen, willen die gaven vertellen over uw grote liefde voor ons. Voor U, mijn God, is de band die U met ons heeft de reden waarom U ons overlaadt met uw gaven. U wilt

## Eilanden worden vasteland

ANITA GALLE

ons steeds in andere gedaanten steeds opnieuw hetzelfde zeggen: „Mijn liefde is groot en oprecht.”

Als mensen dat geheim van geven en ontvangen niet verstaan, dan missen ze zo veel. Ik kan dan het gevoel hebben dat ik machteloos word gemaakt. Het is dan de kunst het niet te snel op te geven. Tegelijk moet ik toegeven niet altijd goed te weten hoe lang ik het moet volhouden. Want dat is de kwetsbaarheid van iemand die geeft: er moet iemand zijn die ontvangt. Is er geen ontvankelijkheid, dan bots je op een muur. Hoe zeer je ook aandringt, als er geen opening is, vermag je niets.

Zelf, mijn God, ben ik heel dankbaar om alles wat ik heb. Van mijn bed tot de boom die ik in de tuin zie. Ik ben dankbaar voor de poes, voor de douche, voor het eten en drinken, voor de medische verzorging. Ik ben dankbaar, omdat ik een veilige plek heb om te rusten, omdat ik uitdagingen heb om een plaats te geven. Ik ben dankbaar, mijn God, dat U me de weg van het geven heeft getoond. Iets delen, een sms-je, een 'ouderwets' kaartje – voor mij zijn het manieren om te tonen wat ik voel. Om te tonen hoe blij ik ben om de verbondenheid, om het elkaar dragen. Het is alsof eilanden dan samensmelten en vasteland vormen. Ik heb het gevoel dat, als ik geef, ik in feite doorgeef van wat ik zelf heb ontvangen. Door te geven, laten we anderen drinken uit bron die U bent, mijn God.

## OMROEP

• 12 oktober, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Tweede aflevering van Sterke verhalen uit Exodus, vandaag Een mens wordt tweemaal geroepen. Roeping, een belegen woord? Slechts voor uitzonderlijke mensen? Mozes' levensverhaal helpt je van die misverstanden af. In slaap gewiegd aan het hof van de farao, wordt hij wakker geschud door de confrontatie met onrecht. Eenmaal is hier echter niet genoeg. Een tweede keer is er nodig om het appél tot in zijn binnenste te laten doordringen. Maar eenmaal zover, geeft Mozes zich helemaal. Van een uitdaging gesproken... • Fonte Avellana in Italië is niet zomaar een abdij. Het was de thuis van Petrus Damianus en Dante en bezit 's werelds oudste ongeschonden bewaarde scriptorium. De Vlaamse glazenier Joost Caen mocht er nieuwe glasramen aanbrengen. En de gemeenschap is vitaler dan ooit. Een portret.

Mijn God,  
leer ons oprecht te geven,  
de dankbaarheid te voelen  
van dat net ietsje meer te doen  
en te zijn voor anderen.  
Het is de weg gaan  
van de verbondenheid  
met U en met elkaar.

## De vrome kudde



### SCHOOL

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kregen de scholieren volgend briefje mee voor de ouders:  
– Als u belooft niet alles te geloven wat uw kind over school vertelt, beloven wij u niet alles te geloven wat uw kind over thuis vertelt.

Ingezonden door Cyriel Nijs

### THUIS

Hij komt thuis van het werk, merkt dat zijn vrouw een omelet bakt en begint prompt een tirade:  
– Meer boter, meer boter in de pan! Omdraaien naar links. Neen, niet naar rechts, naar links! Zout toevoegen, en vlug wat. Pas toch op, je zal alles verbranden!

Dat gaat zo voort, tot de man boos uit de keuken wegrent. Als ze 's avonds, als alles wat gekalmeerd is, samen voor de televisie zitten, zegt de vrouw:  
– Waarom was je nu zo kwaad daarnet?

Zegt de man:  
– Ik wilde jou eens laten voelen hoe het voelt om samen met jou een ritje met de auto te maken.

Ingezonden door Rik Lemmens

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek om hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba  
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

### Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.  
**Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.**

### Oplossing van de puzzel van vorige week: GRANDIOOS

oplu- ting	↓	Aziatisch land	↓	gereed	↓	wapen- schouw	↓	drink- gerei	↓
spottende nabootsing		communi- catiemiddel		een weinig		livrei- knecht		echt- genoot	
4									
zonder- ling	→		6		rijst- brande- wijn	→			1
voeg- woord					los- plaats sneeuw- hut	→			
7									
aanw. vuw.	→			elk	→				
aard- kunde									
				5				best	Europese hoofd- stad
zonder gevaar		zang- noot	boom	ruw		smalle plank	Japans bordspel of der- gelijke	→	2
inwendig orgaan	→				3	stand der edelen	8		9
soortelijk gewicht									
		stip	→					zang- noot	→

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---