



Links: een orthodoxe priester bewaakt een waterpomp, een realisatie van Caritas. Rechts: kerkje in Wassera in het zuiden van Ethiopië. © Ilse Van Halst

Klein in getal, groot in verdienste

Ilse Van Halst

In Ethiopië mag de katholieke Kerk dan een uiterst kleine minderheid vormen, ze weegt als geen andere op de bonte mozaïek van zo'n tachtig verschillende volkeren in het land. Hoe zij vreedzaam kunnen samenleven, is van cruciaal belang voor de toekomst van dit deel van Afrika. De leiders van de christelijke Kerken en de islam geven alvast een opmerkelijk voorbeeld.

Katholieke Kerk in Ethiopië vecht verbeten tegen armoede

AMPER één procent van de bijna 80 miljoen Ethiopiërs is katholiek. „Een kleine minderheid”, beeft *abune* Berhaneyesus Souraphiel, aartsbisschop van Addis Ababa. „Maar we hebben een grote invloed op de vooruitgang in ons land.”

Over de aantallen gelovigen zijn de meningen overigens verdeeld. Het zorgt zelfs voor de nodige grappes tussen de religieuze leiders. „Moslims zeggen dat ze de helft van de bevolking uitmaken, orthodoxen ook. Dat zou betekenen dat wij, katholieken, niet bestaan”, veegt de *abune* de schattingen lachend van tafel. „Volgens mij telt dit land zo'n 50 procent orthodoxen, 35 procent moslims, 12 procent protestanten en 1 procent katholieken.”

Dat geringe aantal verhindert de katholieke Kerk niet voluit actief te zijn. „We bereiken ruim tien miljoen mensen”, rekent *abba* Hagos Hayish voor. De lazarist is secretaris-generaal van het Ethiopisch Katholiek Secretariaat ECS, zeg maar de bisschoppenconferentie, die zich zowel ontfermt over de ontwikkelingsproblematiek als over de pastoraal. „Het zijn dus lang niet uitsluitend katholieken die gebruik maken van ons stevig uitgewerkt onderwijsnet en onze gezondheidsinstellingen. Ook orthodoxen en moslims doen dat gretig.” Zopas startte de Kerk haar eerste universiteit op, om te voorkomen dat te veel goed opgeleide jongeren emigreren.



Links: aartsbisschop Berhaneyesus Souraphiel. Rechts: *abba* Hagos Hayish van de Ethiopische bisschoppenconferentie. © ECS



Ook economisch vaart Ethiopië wel bij de investeringen van de Kerk in de infrastructuur. Hoezeer dit nodig is, ondervinden we aan den lijve. In grote delen van het land ontbreken behoorlijke wegen. Slechts de nationale wegen kregen een laagje asfalt, en dan nog is het alsof je voortdurend met een lege band rijdt. Dat de verdeling van goederen maar ook de broodnodige voedselhulp tergend langzaam verlopen, behoeft geen tekeningetje.

„De grote uitdaging is de armoede”, zucht de aartsbisschop. „Ze is zo schrijnend, dat sommigen de wijk nemen naar Saudi-Arabië. Armoede kun je echter niet ontvluchten. De enige oplossing is

knokken voor ontwikkeling.” Daarvoor is echter geld nodig, veel geld. Met de steun van partners zoals Caritas International Belgium investeert ECS in irrigatiekanalen, waterpompen en voedselprogramma's.

Inzake relaties met andere christelijke Kerken is de Ethiopische katholieke Kerk een bruggenbouwer, dankzij haar unieke structuur met twee liturgische tradities. „In het noorden wordt de liturgie vooral gevierd volgens de oosterse ritus, net als in de orthodoxe Kerk”, legt *abba* Hayish uit, „terwijl we in het zuiden de Latijnse ritus volgen, een modernere liturgie waarbij de priester preekt in de volkstaal.”

Andere speerpunt van de bisschoppen is vrede en verdraagzaamheid, vooral in gebieden met etnische conflicten. „Zonder vrede is er geen betekenisvolle ontwikkeling mogelijk”, benadrukt *abba* Hayish. Een eigen Commissie Rechtvaardigheid en Vrede werkt aan verzoening en het voorkomen van conflicten.

Brandweermannen

Opmerkelijk in Ethiopië is de historisch verankerde verdraagzaamheid tussen christenen en moslims. Gunnen die elders ter wereld elkaar soms het licht in de ogen niet, in dit land, omringd door islamitische naties, leven ze harmonieus samen. De meeste moslims hier gelden niet als streng gelovig.

Sjeik Elias Redman, ondervoorzitter van de hoge raad van moslimorganisaties in het land: „Die verdraagzaamheid is een traditie die we graag koesteren. Daarom roepen we samen met katholieken, protestanten en orthodoxen een nationaal forum van religieuze leiders in het leven. Rijst een conflict, dan bespreken we met een wat we kunnen doen. Religieuze leiders in dit land zijn brandweermannen.”

Toch kan niemand ontkennen dat die geroemde verdraagzaamheid de laatste jaren gaten vertoont. „Er zijn soms spanningen”, erkennen sjeik en *abune*. „En we beseffen dat deze zelfs hier kun-

nen omslaan in haat. Daarom werken we hard om mensen te laten inzien hoe waardevol onze vreedzame manier van samenleven is.”

De Ethiopische jeugd blijkt alvast geboeid door het geloof. Jaarlijks wordt een zevental priesters gewijd. „Misschien is de tijd gekomen om priesters van hier naar het Westen te zenden?”, droomt *abba* Hayish luidop. „Via een uitwisseling onder parochies zouden ook leken uit België hun vakanties hier kunnen doorbrengen en aangestoken worden door ons levendige geloof. Dat zou kunnen helpen hun christelijke wortels terug te vinden. En wie weet, krijgen jullie dan ook nieuwe roeping...”

Giften (fiscaal attest vanaf 30 euro) zijn welkom op rekening 000-0000041-41 van Caritas International Brussel met de vermelding „Ethiopië”. Meer weten? Surfen naar www.caritas-int.be.

Advertentie

GOEDKOOPST in zijn assortiment

voorgebakken frieten bintje

Everyday 2 kg € 0,55/kg

€ 1,10

colruyt laagste prijzen