



Evangelie

EEN VADER had twee zonen. „Wil je in mijn wijngaard komen werken?” vroeg hij aan de eerste. Die zei vlakaf: „Nee, ik heb geen zin.” Maar hij kreeg spijt en ging toch. De tweede zoon zei: „Oké”, maar ging niet. Wie heeft nu gedaan wat vader vroeg? De hogepriesters en oudsten weten het: „De eerste.” Jezus zegt hen: „Dat klopt. Zondaars staan dan ook dichterbij het rijk van God dan jullie. Ze luisteren met hun hart en bekeren zich. Maar jullie, die God al zo lang kennen, begrijpen het nog altijd niet.”

naar Matteüs 21,28-32

VORIGE week hadden we het al over werken in Gods wijngaard. Dat is dus werken aan een wereld zoals God hem droomt. Zelf zijn we soms als de tweede zoon: we weten wat goed is, maar doen toch het verkeerde. Soms zijn we ook wel als de eerste: we hebben eigenlijk niet veel zin, maar doen toch wat goed is. Nog beter is natuurlijk: 'ja' zeggen en 'ja' doen!

Ben je uit vrije wil en met heel je hart hier?



Mijn mama en papa vieren binnenkort hun 15de huwelijksverjaardag. Ze gaan een groot feest geven voor de familie en vrienden. Ik vind dat heel fijn. Ik vind dat ze nog echt verliefd zijn, ze kussen nog en zo.

Jade (10 jaar)

Mijn mama en papa zijn nooit getrouwd maar wel al lang samen. Mama had al een kind (mijn halfzus Katrien) voor ze papa leerde kennen. Mijn zus zegt ook papa tegen papa. Maar eigenlijk is het niet haar papa. Mmm, dat is wel een beetje raar, snappen jullie wat ik bedoel?

Marjolein (10j)

Ik ben graag thuis, bij mama en papa. Gelukkig hoef ik niet te kiezen, want mama en papa zien elkaar graag. Mijn vriendje heeft het niet zo makkelijk. Zijn mama zorgt goed voor hem en hij woont in een fijne buurt, maar hij mist zijn papa heel erg.

Kevin (7j)

Ik en mijn mama zijn maar met zijn tweetjes. Ik vind dat best leuk. We zijn echt een team en zorgen voor elkaar. We doen bijna alles samen, leuke dingen maar ook poetsen en koken. Soms denk ik dat mama schrik heeft dat ze het niet goed doet alleen. Ik vind van wel!

Lauranne (10j)

Papa zegt dat mama niet goed voor ons zorgde en dat hij daarom weg is gegaan. Maar eigenlijk geloof ik dat niet. We zien mama bijna nooit. Zou ze veel verdriet hebben? Ik hoop dat ik haar nooit vergeet. Met papa beleven we veel avonturen. Waarom kon dat niet toen mama en papa nog samen waren?

Michael (12j)

Deel 2 in de reeks Sacramenten

Huwelijk

Mensen die trouwen, zeggen 'ja' tegen elkaar. Ze beloven dat altijd te blijven doen. Ze krijgen kinderen, voeden ze samen op en worden samen oud. Dat is echt de droom van God in het klein.



Hoi! Ik ben juf Barbara en dit zijn enkele leerlingen van onze school.



Wij hebben gescheiden ouders



Onze ouders zijn nog bij elkaar



Wij wonen in een nieuw gezin

Wist je dat de ring staat voor oneindigheid? Omdat hij rond is, natuurlijk!

Ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen

in armoede en rijkdom

in ziekte en gezondheid



foto's © fotoclaire.be

Wij willen de droom van God in ons leven waarmaken. De beker is het teken van het verbond tussen God en de mensen.

GISTEREN een mooi feest, morgen een scheiding? Het gebeurt zo veel. Soms is het voor iedereen de beste oplossing. Eindelijk geen ruzie meer! Maar heel vaak brengt het vooral veel ellende mee. Dan vraag je je af of papa en mama het niet anders hadden kunnen aanpakken. Wil je vertellen over je verdriet? We willen er zijn voor jou.

Surf vlug naar de zolderkamer op www.nabbi.be. Als je bovenaan op het scherm op 'praten in vertrouwen' klikt, kom je in de superwolk terecht. Daar zitten twee toffe mensen op jou te wachten. Praat je er liever over met leeftijdgenootjes? Dat kan vanavond, woensdag 24 september, om 19 uur in de babbelbox. Klik in de zolderkamer op het mobieltje in de rugzak.