

Evangelie

EEN LANDEIGENAAR huurt arbeiders om druiven te plukken in zijn wijngaard. „Jullie krijgen één denarie per dag”, spreekt hij af. Later op de dag ziet hij nog werklozen staan. „Wat staan jullie de hele dag niks te doen? Kom werken in mijn wijngaard.”

's Avonds laat wordt iedereen uitbetaald. De arbeiders van het laatste uur krijgen één denarie. Nu denken de eerste arbeiders dat ze meer gaan krijgen. Maar het blijft bij één denarie. Ze mopperen. De landeigenaar zegt: „Ik doe jullie geen onrecht. We doen zoals afgesproken. Of zijn jullie jaloers omdat ik goed ben voor de laatste arbeiders?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten.

Matteüs 20, 1-16

HEB jij al eens druiven geplukt? Misschien niet. Maar in de wijngaard van de Heer heb je vast al wel gewerkt. Door muren van uitsluiting af te breken, bijvoorbeeld. Door een zieke te bezoeken of door te werken aan vrede. Daarover gaat dit verhaal. Iedereen moet komen werken in deze wijngaard. En al kom je pas op het allerlaatste moment of ben je door een handicap beperkt, je beloning is even groot als die van de anderen. Als je maar doet wat je kan.

Zondag 21 september is Werelddag van de Vrede. De leerlingen van het Sint-Eduarduscollege in Merksem tonen dat ook kinderen iets kunnen doen voor de vrede.

Elke week zie je op deze bladzijde nieuwe gezichten. Maar wanneer ben **JIJ** aan de beurt? Plussers, misdienaars, catechese-groepjes, lezertjes van de nevendienst en andersoortige Kangoevrienden...

Kom uit je holletje en schrijf over jullie belevenissen naar huppelkrant@kerknet.be...

Hela, waar wacht je op?



Elk jaar zetten onze leerlingen in alle klassen hun beste beentje voor tijdens de Vredesweek, vertelt directeur Piet Bellens. De ene dag houden ze een kringgesprek, de andere keer knutselen ze iets of doen nog wat anders. De hele school is ermee bezig en dat kun je zien. We bouwden al eens een vredesboom met speelgoedwapens. We protesteerden ertegen dat kinderen in sommige oorlogslanden ontvoerd worden en ingelijfd als soldaat.



Hier zie je vredesduiven. Zijn ze niet mooi?

Wij maakten een collage over oorlog en vrede. Zie je het? In onze school zitten kinderen van wel 28 verschillende nationaliteiten. Sommige kinderen hebben in hun land oorlog meegemaakt en zijn ervoor op de vlucht geslagen. Enkele leerlingen verloren familieleden in de oorlog. Tijdens de Vredesweek krijgen we soms kippenvel van de verhalen die dan loskomen. We begrijpen elkaar dan ook veel beter en maken minder ruzie. Dat is goed, want oorlog is ruzie in het groot.



WEDSTRIJD

Van 26 september tot 5 oktober organiseert Pax Christi de Vlaamse Vredesweek. Thema is **Word vredesjournalist**. Woorden kunnen ruzie stoken of vrede stichten.

Ga met z'n allen in een kring zitten. Zeg om de beurt enkele lieve woorden tegen het kind dat naast je zit. Wie niets vindt, valt uit. Vertel ons hoe en waar jullie dit spelletje speelden. Was het leuk of best moeilijk om zoveel lieve woorden te bedenken? Hoe reageerden jullie op al die complimentjes? De vijf origineelste inzendingen winnen een Peace-vlag van Pax Christi. Kangoe laat ze alvast kleurig wapperen!

Veel succes!
Ons adres vind je bovenaan.



Een andere keer schreven we vredeswensen op briefjes, die we nadien aan een hele lange ketting hingen.

