

KERK + Leven

WEEKBLAD — NUMMER 37 — 10 SEPTEMBER 2008



La douce Eglise?
Dossier
Kerk in Frankrijk

blz. 14-15

Zandkorrels
tussen de
blaadjes

blz. 16

Gratis naar
voorpremière
'Entre les murs'

blz. 22

Lieve Wouters

Je wordt niet als christen geboren, je moet het worden. Groeien in geloof is dan ook onze eerste opdracht. Dit werkjaar stellen de Belgische bisschoppen het Woord van God centraal. Hun pastorale brief *God ontmoeten in zijn Woord* is een roerende uitnodiging om het opnieuw ter hand te nemen, dat oude Bijbelboek hoog in de kast.

Lezen met de ogen van het hart

LEZEN in de Bijbel is nochtans geen makkelijke opdracht. Het is een weerbarstig boek, zo geven de bisschoppen meteen al zelf toe in hun pastorale brief. Het verhaal gaat terug op eeuwenoude geschiedenissen zoals de uittocht uit Egypte. Zelfs het veel recentere optreden van Jezus ligt al tweeduizend jaar achter ons. Lezen zonder voorkennis of hulp is bijgevolg haast onbegonnen werk.

Maar God ontmoeten in de Bijbel is niet enkel een kwestie van lezen. Het gaat er vervolgens om de woorden te laten doordringen en te overwegen. Daarvoor zijn open ogen en oren nodig. En vooral een open hart. Pas als de lezer zich laat raken door de tekst, kan hij God op het spoor komen en als het ware zijn stem horen. Dan kan hij ook het gesprek aangaan en aldus bidden met de Schrift. Lezen, overwegen en bidden. Uit deze drie stappen bestaat de geestelijke lezing van de Schrift, waartoe de bisschoppen het gelovige volk dit jaar in het bijzonder oproepen.

De Bijbel lezen in de huiskamer is een begin. Er meer over te weten komen en erover uitwisselen in groep helpt de overweging vooruit. Ze blijft dan niet bij een vage mijmering, maar wordt concreet. Gods Woord is ondenkbaar zonder mensen van vlees en bloed die het overwegen, beamen en in de praktijk brengen. Niet zomaar ieder voor zichzelf en op zijn eigen manier, maar samen, als één familie van broers en zussen. Dat is de Kerk.

Blind

Critici zeggen dan meteen: zo zou de Kerk moeten zijn. Ze hebben natuurlijk overschot van gelijk. De Kerk is mensenwerk. Net als de Bijbel, overigens. Of wie dacht u dat die woorden had neergeschreven en ontelbare keren vertaald en overgeschreven? Toch zijn Kerk en Bijbel veel meer dan dat. De kunst is om in dat mensen-



© Corbis

werk God op het spoor te komen, om God tot ons te laten komen doorheen dat mensenwerk.

In hun pastorale brief halen de bisschoppen het evangelisatiecongres *Kom en zie* aan dat in 2006

in Brussel plaatsvond. Een blinde las toen in de viering Johannes' visioen van de kerkgemeenschap voor uit het boek Openbaring. Wie is echt blind, kun je je dan afvragen. De Kerk komt overal weer tot

leven waar een groep mensen geraakt wordt door Gods liefde.

„In zekere zin is de kerkgemeenschap er nog eerder dan de Schrift. Het is in de schoot van Gods volk dat de Bijbelboeken

ontstonden”, schrijven de bisschoppen. „Ook het omgekeerde is waar: de Schriften liggen aan de basis van de Kerk. Zij laten God aan het woord, die de Kerk ten leven roept.”

Zo is er geen Kerk mogelijk zonder God, en verdwijnt God uit het vizier zonder de Kerk. Dit leidt de bisschoppen tot een uitweiding over het belang van de eucharistie op zondag. „Gods Woord doet het best zijn werk in een liturgische gemeenschap.” Net zo zorgvuldig als we de hostie aannemen, zouden we Gods Woord in de lezingen zo moeten beluisteren, dat er geen kruimeltje van op de grond valt. „Om ons hart daarvoor te openen, kunnen we wierook en kaarsen branden, rechtop staan, halleluja zingen.” Een verzorgde liturgie waaraan je ten volle deelneemt, is inderdaad een belangrijke voorwaarde.

Maar hoe kan dat Woord ook in ons dagelijkse leven blijven klinken? Bijbel- en gebedsgroepen kunnen daarbij helpen, vinden de bisschoppen. Die verheugen zich er overigens over dat samenkomsten van pastoraal geëngageerden steeds vaker starten met lezing en gebed. Wat zou er gebeuren met de Kerk, indien alle gelovigen zich dit werkjaar zouden wagen aan een hernieuwde omgang met de Schrift? Zou het kunnen dat we niet alleen in geloof zouden groeien, maar ook in aandacht voor elkaar? Dat de eucharistie zoveel intenser wordt beleefd? Dat we vruchten van gastvrijheid en blijdschap voortbrengen?

Wij kunnen u de lectuur van *God ontmoeten in zijn Woord* alvast aanraden. Vragen ter overweging bij elk hoofdstuk maken het gebruik (ook in groep) handig en concreet.

De pastorale brief *God ontmoeten in zijn Woord* is uitgegeven bij Licap. De prijs voor één exemplaar bedraagt 3,10 euro (verzendingskosten inbegrepen), te storten op rekeningnummer 000-0977400-01 met vermelding „2008/010”. Vanaf drie exemplaren bestellen via Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, telefoon 02/509.97.04, e-mail info@licap.be, website www.licap.be.