



Evangelie

E

EN niet-joodse vrouw komt naar Jezus toe en roept: „Heb medelijden met mij, Heer. Mijn dochter is bezeten en lijdt veel pijn.“ Maar Jezus kijkt niet naar haar om. De leerlingen vinden zelfs dat Hij haar moet wegsturen. „Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël, de joden. Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen is bestemd, aan de hondjes te geven.“ Maar de vrouw houdt vol en zegt: „De hondjes eten toch ook de kruimels die van de tafel van de meester vallen?“ Jezus staat versteld. „Vrouw, u hebt een groot geloof. Het zal gebeuren zoals u verlangt.“ Vanaf dat moment was haar dochter genezen.

O

OK Jezus kan zich vergissen. Hij denkt dat Hij alleen aan joden zijn boodschap van liefde moet brengen. Maar Hij wordt getroffen door het diepe geloof van die niet-joodse vrouw en bedenkt zich. Het evangelie is voor iedereen. We moeten het niet alleen in ons kringetje van altijd beleven. Ook mensen die niet naar de kerk komen, willen misschien graag van God de Vader leren houden zoals wij doen.

In juli waren jongeren van over heel de wereld bijeen in Sydney, Australië, om samen hun geloof te vieren en ervan te getuigen. Ook uit België namen vele jongeren het vliegtuig naar de andere kant van de aarde. Ze beleefden onvergetelijke dagen.



ginge Sophie

H

HEEL lang keek ik uit naar de Wereldjongerendagen. Met 200 Vlaamse jongeren trokken we naar het verre Sydney in Australië, waar we duizenden andere jongeren ontmoetten en ons geloof vierden. Het mooie landschap, de vriendelijkheid en de immens grote vieringen op Barangaroo en Randwick zijn voor mij de topmomenten. Zo veel mensen samen in vreugde en geloof, zonder ruzie of geweld...Vrede kan! Als je er maar samen aan werkt.



Leen

Z

ZOVER? Ik dacht niet dat ik naar deze WJD zou gaan. Ik had het tenslotte allemaal al eens meegemaakt in Keulen. Maar stilletjes aan begon ik er meer en meer van te dromen. Ik put er heel veel kracht uit om als jonge gelovige verder op weg te gaan en voor mijn geloof uit te komen. Zoveel jonge mensen delen hetzelfde geloof met mij. Australië is voor iedereen ver, dus moet hun geloof wel sterk zijn. Ook de gastvrijheid van de Australiërs en de vriendelijkheid tussen pelgrims onderling ontroerden me.

I

IN AUSTRALIË verbleven we in het kleine dorpje Werris Creek, waar we overnachtten bij Marie. Ze legde ons in de watten: we kregen lekkere koekjes en genoten er van het Australische eten. Iedere dag kwamen we met alle Vlaamse jongeren samen om naar de mis te gaan, om te zingen en om uitstappen te maken. Eén van de leukste uitstappen was een bezoekje aan de koala's en de kangoeroes. We mochten ze zelfs aaien!



Davy

Wereldjongeren



Liselot

I

IK GING deze zomer voor de eerste keer mee. Het was echt een super ervaring. Ongelooflijk dat geloof zoveel jonge mensen op de been kan brengen. Iedereen had respect voor iedereen. Zo was iedereen tijdens de avondwake in open lucht zo stil mogelijk. Ook fijn dat je zowat alles kon ruilen: pins, sleutelhangers, koala's, kangoeroe's,... Er was ook een hele groep jongeren van het bisdom Armidale, waar wij in gastgezinnen verbleven tijdens de voorbereiding. Zo vond ik mijn gastgezinbroer terug waarmee Stéphanie en ik hier op de foto staan. Ik wil zeker nog terug naar Australië en ook op Wereldjongerendagen in 2011 in Madrid zal ik erbij zijn.



Zo los je de puzzel op:
Elk cijfer stemt overeen met een letter
a=1, b=2, c=3 enzovoort.
Veel succes!