

MIJMEREND bij U thuiskomen, mijn God, het is als een tweede natuur voor me. Ik hoop en wens dat mensen hun ervaringen naast de mijne kunnen leggen, want ik ben ervan overtuigd dat ze die God een plaats willen geven in hun leven, die op een of andere manier werkelijk met hen op weg gaat. Ik hoop dat we ons met velen blijvend laten raken door het leven van anderen, dat we deze fijngevoeligheid niet verliezen in ons drukke bestaan. Integendeel, dat we dit net aanscherpen.



horen, dan blijven we rond onszelf draaien.

Er valt echter geen brief van U in onze brievenbus, geen e-mail in onze mailbox. Neen, mijn God, uw roepen is helaas niet altijd verstaanbaar, als het al meteen te horen is. En zelfs indien we uw roepen hebben ervaren, dan kan het nog zijn dat we – met veel ups en downs – verder moeten uitzoeken wat U van ons verlangt. Roeping is nooit iets eenmaligs. Het is een proces van woord en wederwoord, van aangesproken worden én daarop ingaan.

Want waarom leven we anders, dan om onszelf te vinden bij U, mijn God, en te zoeken wat goed is voor uw mensen en uw wereld? Wij leven om de verbondenheid met U nederig te beleven en niet te menen dat alles van onszelf komt. Want we krijgen zo veel in onze handen, in ons hart gestopt van U, mijn God. Tenminste als we willen ingaan op uw aanbod. Willen of kunnen we U, mijn God, niet

Geroepen worden

ANITA GALLE

Welke roeping een mens ook krijgt, volgens mij komt het er op aan om juist te leren luisteren, goed te onderscheiden wat U vraagt. Dit veronderstelt een soort zuiverheid. Ik bedoel daarmee dat we zo vertrouwd moeten raken met uw stem, mijn God, dat alle bijgeluiden naar de achtergrond verdwijnen, worden weg gefilterd. Het groeien in dit soort zuiverheid is echter allerm minst eenvoudig. Het is de vermoeiende weg gaan waarbij je leert onderscheid te maken tussen wat voortkomt uit je eigen verlangens en het verlangen van U, mijn God. Het is het verschil leren zien tussen wat voortkomt uit een zoeken naar jezelf en uit een zoeken van U, mijn God.

Ik heb het gevoel dat, hoe beter we in ons leven de liefde leren ervaren, we meer op het juiste spoor zitten om U, mijn God, te verstaan en te leren kennen. Ik bedoel hier dan liefde die samenhangt met verantwoordelijkheid, de liefde die uw Zoon heeft beleefd. Wie in die liefde groeit, ontdekt een soort eenvoud die veel bijkomstig maakt.

De liefde die ontstaat vanuit verantwoordelijkheid reikt een waardeschaal aan die in het concrete, dagdagelijkse leven kan dienen als kompas.

En nood is er in overvloed. Er zijn ontelbare terreinen waarop we kunnen inspelen op uw roepstem, mijn God. De ziekenzorg bijvoorbeeld en allerlei verenigingen. Er is de pastorale in al zijn verscheidenheid, er is de problematiek van de derde en de vierde wereld, en ga zo maar door. Bovendien mogen we niet vergeten zij die zich vanuit hun geloof in stilte geven, zij die er zijn voor het verborgen leed van anderen, of zij die – ondanks al hun beperkingen – uitstralen dat ze U graag zien, mijn God.

Aan uitdagingen ontbreekt het dus niet. Als er zo veel roepingen zijn, dan zijn er ook zo veel verscheiden antwoorden. Er bestaat niet zoiets als een algemeen sluitend antwoord op uw roepstem, mijn God. Dat zou makkelijk zijn, maar tegelijk ook arm. Want elke roeping veronderstelt net een uniek antwoord, omdat iedere mens uniek is en eigen talenten heeft gekregen. Roeping heeft altijd iets van wederkerigheid. Roeping is een dialoog tussen 'buiten' en 'binnen'. Je kunt nooit jezelf roepen. Tegelijk is roeping iets wat een mens nimmer op z'n eentje beleeft. In het geroepen zijn schuilt precies ook de verbondenheid met elkaar. Iedere geroepene wil U, mijn God, van antwoord dienen. In dat samen op weg gaan, zijn we niet alleen.

OMROEP

• 22 juni, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks middernacht via Canvas). Eerste aflevering van de zomerserie *Heilige plaatsen*, vandaag de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Aanvang zestiende eeuw is een keerpunt voor de Eeuwige Stad, waar op de Vaticaanse heuvel al meer dan 1.200 jaar het graf van de apostel Petrus wordt vereerd. Op 18 april 1506 wordt er onder leiding van hoofdarchitect Donato Bramante de eerste steen gelegd van een nieuwe Sint-Pietersbasiliek. Onder barre omstandigheden bouwen Bramante, Sangallo, Raffael, Michelangelo, Maderno en Bernini aan wat het wereldwijde centrum van de rooms-katholieke Kerk moet worden. De bouw wordt getekend door een verbeten machtsstrijd. Bittere nederlagen en zoete triomfen wisselen elkaar af, zonder dewelke Reformatie en Contrareformatie er wellicht helemaal anders hadden uitgezien. Met behulp van computeranimaties vertelt deze documentaire hoe een 'mirakel' tot stand kwam. Aan het begin van de serie mag filosoof Herman De Dijn uitwijden over het belang en de betekenis van 'heilige plaatsen'.

*Houd niet op, mijn God,
om uw stem te laten weerklinken.
Open onze oren,
zodat we U horen.
Open ons hart,
zodat we U
willen volgen,
dan blijft U
zichtbaar en tastbaar
in deze wereld.*

De vrome kudde



JANTJE NOGMAALS

- Mama, mag ik nog wat lezen tot ik in slaap val?
- Ja, maar geen minuut langer!

Ingezonden door Ernest Vandaelen

EN NOGMAALS

Sinterklaas is op bezoek in de supermarkt. De goedheilige man neemt Jantje op de schoot en stelt de onvermijdelijke vraag:

- En wat had jij graag van de Sint gekregen?

Jantje fluistert wat in Sinterklaas immer luisterende oor, glijdt van zijn knie en wandelt tevreden naar z'n mama. Die smelt natuurlijk van nieuwsgierigheid en vraagt:

- En wat heb je nu gevraagd aan Sinterklaas?

Waarop het ventje:

- Dat zul je wel zien op 6 december.

Ingezonden door Christine Van Huffel

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: DROOMBEELD

gewoon- lijk	afgrond	bordspel	waak- zaam	plaats in Duitsland
sport- man	lidwoord	zat		bijwoord
→	4	↓		5
werkelijk			6	boeren- grond
wieler- wedstrijd				10
→	3		muziekin- strument	wederk. vnw.
Griekse wijsgeer	Belgische zanger	bloem	↓	↓
→	↓	dierlijk vet	↓	↓
→		ter inzage		luitenant
volkomen gelijk		↓		
Griekse letter	9			1
→	2	sterke- drank	7	aarts- bisschop
loop- vogel				
voor			geest- drift	8
→		smalle plank		rijks- grens

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----