



951

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

SPELEN MET DE VRIENDEN VAN JEZUS

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 951 - 11 juni 2008 - K.I. nr 24 - elfde zondag door het jaar - A-Cyclus

## EVANGELIE

Toen Jezus zag hoeveel mensen hem volgden op zijn rechte, kreeg Hij medelijden omdat ze er moe en hulpeloos uitzagen, net als schapen zonder herder. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig" zei Jezus tot zijn leerlingen. Hij riep zijn twaalf apostelen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en ziekten te genezen.

Naar: Huppelkrant

kwartaal 951 en 201 met kwartaal 951

Dit bijbelstukje is niet volledig. Matteüs somt ook nog de namen van de twaalf apostelen op. Maar die verklappen we je nu nog niet. Of ken je ze al?

Omdat Jezus niet alle mensen helpen kon, ging Hij op zoek naar vrienden. De eerste vier vond Hij aan het meer. Ze waren aan het vissen, weet je nog?

Vanaf deze week vind je in Huppelkrant kaartjes voor een kwartetspel over twaalf speciale vrienden van Jezus: de apostelen.

De eerste reeks gaat over Simon Petrus, Bartolomeüs en Andreas. Van elke apostel zijn er vier kaartjes: een tekening, een foto van een naamgenoot, een symbool en een weetje. Volgende drie weken volgen nog meer kaartjes over de andere apostelen. Na vier weken heb je 48 kaartjes bij elkaar.

De spelregels van een kwartetspel ken je wel. Je speelt het met twee of meer. Iedere speler probeert vier kaartjes van dezelfde apostel te bemachtigen.

Knip de kaartjes uit, kleef ze op een stevig papier en kleur de tekeningen in.

Bekijk de kaartjes en lees de tekstjes al eens.

## KWARTETSPEL

