

# HUPPELKRANT

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant>: Stel, Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 949 - 28 mei 2008 - K+L nr. 22 - A-Cyclus

# 949



## EVANGELIE

"Niet iedereen die 'Heer' tegen mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie doet wat mijn Vader wil", zegt Jezus. "Je kunt het vergelijken met een man die een huis bouwt. Doet hij dat op een stevige rots, dan zal het huis niet instorten bij stormweer. Bouwt hij zijn huis echter op los zand, dan stort het huis bij regen en storm in en blijft er niets over dan een ruïne."

Naar Matteüs hoofdstuk 7, vers 21 tot 27

Wat een moeilijke woorden gebruikt Jezus weer. Maar zoals gewoonlijk maakt Hij een vergelijking zodat we beter zouden begrijpen wat Hij zeggen wil. Zou Jezus hier bedoelen dat we niet alleen moeten zeggen, maar ook tonen dat we zijn voorbeeld willen volgen? En dat we ons niet mogen laten afleiden van de goede weg om andere, en misschien wel gemakkelijkere dingen te doen? Stel, een klasgenootje wordt gepest op school. Doe jij zomaar mee met de rest of neem je het voor hem of haar op? Als we op elkaar en op God vertrouwen, bouwen we immers aan een stevig 'huis'. De bouwstenen voor dat huis vinden we in de Bijbel. En jullie houden van bijbelverhalen. Dat hebben we gemerkt! Vele kinderen vertelden ons over hun favoriete bijbelverhaal. Anderen maakten er een mooie tekening bij. We bedanken alle lezertjes voor hun inzending! 15 kinderbijbels en enkele troostprijsjes liggen klaar om verstuurd te worden. Kangoe zocht enkele leuke tekeningen uit voor deze Huppelkrant.

**Het scheppingsverhaal**  
vind ik mooi omdat het vertelt hoe God alles schiep: hemel en aarde, strand en zee, bomen en bloemen, vissen en vogels, twee mensen en een dagje rust.

Andreas



**Vijf broden en twee vissen**  
Jezus zorgt dat er genoeg eten is voor iedereen.

**Het verhaal van Ruth**

vind ik heel speciaal omdat Ruth met haar schoonmoeder terug naar haar geboorteland reist om daar samen verder te leven.

Ruth

**De Ark van Noach**

vind ik een tof verhaal omdat het laat horen dat er vrede moet komen.

Maxime

Het is fijn dat God door Noach de mensen een tweede kans geeft. En we houden heel veel van dieren.

Robin en Joppe



**Mozes in het mandje**

vinden we een mooi verhaal omdat Mozes in het mandje ongedeerd blijft en omdat hij zo moedig is om later voor zijn volk op te komen.

Kelly en Lauren

Celine tekende Zacheüs



**De geboorte van Jezus en de drie koningen**

Een leuk verhaal omdat het zo bijzonder is dat Jezus wordt geboren en de drie koningen speciaal voor Hem langskwamen door een ster te volgen.

Nelle en Kaat

Het verhaal van de barmhartige samaritaan lees ik graag. Jezus leert mij hoe ik met mensen die 'anders' zijn, moet omgaan.

Louise

**Het verdwaalde schaapje**

ik vind het verhaal mooi omdat de herder het schaapje terug vindt en heel blij is. Het is heel moedig wat de herder doet voor zijn schapen.

Marjolain en Jana



Jana

Marjolain