



946

Huppelkrant - Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

email: huppelkrant@kerknet.be
«Redactie Huppelkrant»: Stef, Ruth, Lieve en Tine
Huppelkrant 946 - 7 mei 2008 - €4,95 - 19 - Palassen - ACycle

opengooien
maar,
die deuren!



EVANGELIE

De leerlingen van Jezus waren samen in Jeruzalem. Bang en teleurgesteld om wat met Jezus was gebeurd, hadden ze zichzelf opgesloten. Plots stond Jezus in hun midden. 'Ik wens jullie vrede' zei Hij. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie en Hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Daarna blies Jezus over de leerlingen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze ook niet vergeven.'

Naar Johannes 20, 19-23

Jezus geeft zijn vrienden moed om weer naar buiten te gaan. Hij wil dat ze niet langer bang zijn. Om hen te helpen geeft Hij hen de Geest van de Vader. Die zal over hen waken. Verder in het verhaal over Pinksteren lezen we dat de leerlingen alle deuren en ramen opengooien en aan iedereen die het horen wil, vol vuur over Jezus vertellen. Als hij wonder horen alle mensen, van waar ze ook komen, de apostelen spreken in hun eigen taal.

Wat leren kinderen in Rusland? En gaan kinderen in Botswana ook naar school?

In het fotoboek 'Jouw school - mijn school' tonen en vertellen kinderen van Afrika tot Amerika hoe hun schooldag eruitziet. En weet je wat? Eigenlijk spreken al deze kinderen dezelfde taal. Ja, de taal van de vriendschap. Die gaat over alle grenzen heen.

Van Uitgeverij Lannoo mogen we tien boeken weggeschenken. Stuur een kaartje met jouw naam, leeftijd en adres naar Huppelkrant, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

Wil je het boek graag aankopen, weet dan dat een deel van de opbrengst gaat naar de hulpprojecten van Unicef.

Bestellen kan via het Mediacenter van www.kerknet.be.



14,95 euro,
ISBN 978-90-774-3701-8

Je hebt vast al gehoord van Unicef. Deze organisatie helpt kinderen overal ter wereld.

Ze zorgt er ook voor dat iedereen naar school kan gaan. Gebieden waar de scholen verwoest zijn door een overstroming of een aardbeving, krijgen van Unicef 'mini-schooltjes' toegestuurd. Dat zijn koffertjes boordevol materiaal waarmee een juf of meester een nieuw klasje kan opstarten.



© 'Jouw school - mijn school'

SPELEN MET KANGOE

Zeg het met bloemen

• Van welke bloemen vind je er hier het meest?

• Met de letters bij die bloemen kun je een woord vormen.



© 'Jouw school - mijn school'

Ik ben acht jaar en woon met mijn moeder, vader en broer in Muzsoorie aan de voet van het Himalayagebied in India. Ik wil goede cijfers halen op school en werk hard. Elke dag breng ik vijf uur door op school. Als ik thuiskom, studeer ik nog twee tot drie uur. Ik wil wetenschapper worden en een nieuwe planeet ontdekken.



Een nieuwe website voor gelovige durvers! En jullie zijn zowat de eerste die het mogen weten!
Kijk vlug op www.nabbi.be.



Je vindt er alles wat je wilde weten over het geloof. Maar saai is ie helemaal niet hoor. Je kunt er immers ook spelletjes spelen, e-cards versturen, een strip lezen en zelfs chatten. En de max is dat je er je eigen knusse zolderkamer kunt inrichten. Waar wacht je op? Surf naar www.nabbi.be en vraag snel je sleutel aan.

Coolste SPELLETJES en KWISSEN

Alles over JEZUS

Toffe bijbelverhalen

Voor gelovige DURVERS
van 6 tot 12 jaar!

