

MIJN God, U geeft het leven en wij ontvangen het. Die gelovige overtuiging maakt, althans wat mij betreft, dat euthanasie geen optie is. Het lijden hoort bij het leven, net als het geluk. Waarom willen mensen dat maar niet inzien, vooral nu zoveel kan worden gedaan om dat lijden te verlichten? Zelf beslissen over leven of dood is een kaakslag voor al die lieve mensen die hun leven schenken aan de zorg voor dementeren en zieken. Het is evenzeer een kaakslag voor allen die knokken om, ondanks lijden en gebrek, toch voor volwaardig gehouden te worden.



levensdagen, terwijl de pijn wordt weggenomen?

De euthanasie beleven van iemand die ik graag zie... Ik durf het me zelfs niet in te beelden. Zo tegennatuurlijk! De mensen die ik liefheb wil ik tot de dood koesteren en verzorgen, en ze dan loslaten, gelovend in uw Paasmysterie, mijn God. Niet dat ik het niet moeilijk heb een geliefde te zien lijden, vast te stellen dat die almaar minder kan, dat praten steeds moeizamer gaat. En toch wil ik die weg ten einde meegaan.

Mensen hollen zo makkelijk achter slogans aan. Bijvoorbeeld: „Dat iedereen toch doet wat hij of zij zelf wilt.” Dit ‘inzicht’ wordt dan nog vlug gekoppeld aan de uitspraak dat je mensen toch niet kunt laten lijden? Weet men dan niet, of wil men niet weten, dat palliatieve zorg kwaliteit tracht toe te voegen aan de laatste

Euthanasie

ANITA GALLE

Ik deed het trouwens al. En voorwaar, mijn God, het was een ontzettend ingrijpende ervaring. Samen gaven we de stervende mens wat we konden. Samen zwegen we, gaven soms woorden aan de stilte, baden in het onvermogen tot U, mijn God. En we lieten hem los, zeggende dat hij mocht gaan, dat zijn leven zinvol en goed was geweest, dat hij veel voor ons betekende en we hem nooit zouden vergeten.

Sterven behoort onlosmakelijk tot het leven. Via euthanasie de beslissing over leven of dood in eigen handen nemen, voor mij voelt het niet goed. Mensen zeggen makkelijk: „Als ik ooit zus of zo zal zijn, dan kies ik voor euthanasie.” Dit is zo vreemd. Hoe weet je nu in hemelsnaam vooraf wat je op dat moment zult voelen? Besef je ook niet wat je met die beslissing je geliefden ontnemt? Ik zou het een verraad vinden van U, mijn God.

Dat euthanasie zo makkelijk ingang lijkt te vinden, baart me zorgen. De media spelen er gretig op in. Graag wordt dan het stand-

punt van de Kerk er bijgehaald en afgeschilderd als ouderwets en achterhaald. Net alsof een gelovige van lijden houdt. Onvoorstelbaar eigenlijk! Ik vraag me soms af wat er echt schuilgaat achter de wil tot zelfbeschikking omtrent het einde van het leven? Is men bang om af te zien? Is men bevreesd voor de kleine wereld waarin men zal terechtkomen? Is men angstig in z'n eentje te moeten sterven?

Sommigen zeggen koudweg dat ze niemand tot last willen zijn. Zo'n uitspraak raakt me diep. Niet iedereen kreeg in het leven dezelfde kansen. Bij sommigen is dit al bepaald vanaf hun geboorte, en dit op sociaal, financieel, lichamelijk én geestelijk vlak. Anderen overkomt iets tijdens hun levensloop. Zijn al die mensen dan de samenleving tot last? Is er slechts plaats voor een soort 'elitemen- sen' die het geluk aan hun zijde hebben?

Mijn God, wie durft nog luidop te zeggen dat alle leven heilig is? Proeven op dieren kunnen niet langer, maar de mens – die neemt zelf zijn levenseinde in handen. Mijn God, we zijn duidelijk de weg bijster. Kijken we naar de grote wereld, dan zien we kinderen omkomen van de honger, mensen die worden weggeblazen in oorlogen waarvoor zij zelf nooit kozen. En wij, wij doen in onze vreedzame samenleving het leven geweld aan door zelf de dood in handen te nemen. God, mochten we uw leven prijzen door voluit te leven vanuit U.

OMROEP

• 1 mei, omstreeks 22.50 uur, NPS via Nederland 2. In *Holland Doc*, donderdagse serie auteursdocumentaires van de Nederlandse openbare omroep, wordt vanavond – natuurlijk ter gelegenheid van het feest van de arbeid – de prent *Aan ons den Arbeid. De Marokkanen van de beschuitfabriek* uitgezonden. Aan de hand van de geschiedenis van een oer-Hollandse beschuitfabriek schetst Jeroen van Bergeijk een beeld van een staat en samenleving in beweging. Veertig jaar geleden werden wegens nijpende personeelstekorten in tal van sectoren ook bij onze noorderburen de eerste Marokkaanse gastarbeiders met open armen ontvangen. Die generatie is inmiddels met pensioen. Hoe kijken zij terug op hun leven in Nederland? • *Holland Doc* is meer dan enkel een televisieprogramma. De wekelijkse uitzendingen op Nederland 2 zijn een etalage van een multimediaal documentaireplatform met een eigen digitaal kanaal (24 uur per dag, zeven dagen per week recente én klassieke documentaires, te bekijken via digitale kabeltelevisie zowel als op de website www.hollandoc.nl), een radioprogramma, een website als een wekelijkse nieuwsbrief.

*Mijn God,
als mens schiep Gij ons.
Gij geeft ons zo vele kansen.
Laat uw Pasen ons antwoord zijn
bij lijden en dood.*

De vrome kudde



GOEDE WERKEN

Een metselaar had in een klooster zijn werk beëindigd. De zuster vroeg hem nog enkele kleinigheden te herstellen, eraan toevoegend:
— En doe dat nu maar eens een keertje voor een goed werk.

Antwoorde de man:
— Weet u wel wat dat is, zuster, een goed werk?

Omdat de verbouwde zuster niet meteen een antwoord klaar had, zei de metselaar:
— Weinig werken en veel geld verdienen, zuster, dat is een goed werk!

Ingezonden door *Andreas B.*

DOORDENKERS

Waarom bestaat citroenlimonade gedeels uit kunstmatige bestanddelen, en zit er in afwasmiddel echte citroen?

We kunnen de lichtsnelheid meten. Maar met welke snelheid wordt het donker?

Hoe pak je piepschuimballen in als ze je wilt verzenden?

Is er een ander woord voor synoniem?

Ingezonden door *Cilia Sommen*

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: DIERENTUIN

politie- man	↓	regio	↓	judo- graad	↓	misère	↓	vulkaan- mond	↓
sportman		boom- vrucht	↓	slaghout				gelijk	↓
↳				1					
dwinge- land	↳					Bijbelse vrouw	↳		
deel v.e. postkantoor						doelman			
↳						deel van Engeland	↳		7
						duiker- eend			
hert	↳					deel v.h. lichaam	↳		4
cosm product						geeste- lijke			
↳									
verhin- dering		ver- binding		nauwe- lijks landbouw- werktuig	↳				groot- moeder
↳									
						wind- tille- zijde		dieren- geluid	bijwoord
									5
deel v.e. vinger	↳								
gravure									
↳									
						reeks	↳	papegaai	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----