

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Agtwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkeleven/kangoerhuppel01.html

Redactie Huppelkrant: Stef, Janny, Severin, Lieve en Tine

Huppelkrant 945 - 30 april 2006 - K&L nr. 18 - Oriënt. Heel-Hemelkrant - A. Ockel

WAAR IS TOCH DIE HEMEL?

EVANGELIE

Jesus verzcheen na zijn dood vele heren aan zijn leerlingen en sprak dan met hen over het koninkrijk van God.

Op zeker moment vertelde Hij hen: Wees geduldig, ga niet weg uit Jeruzalem, maar wacht tot de belofte van de Vader in vervulling is gegaan. Dan zal de Heilige Geest jullie kracht geven en zullen jullie over mij vertellen op de hele aarde. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij omhoog geheven en opgenomen in een wolk. De leerlingen zwaarden naar de hemel. Plots verschenen twee mannen in witte kleden die zeiden: Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jesus die uit jullie midden is weggenomen, zal op een dag op dezelfde wijze terugkomen!

Naar Handelingen 1, 1-11

Tijdens de godsdienstles in onze school De Regenboog te Geluveld bij Zonnebeke leerden wij over het verhaal van O.L.H. Hemelvaart. We vonden dat best moeilijk en vroegen ons af wat en waar de HEMEL dan wel zou kunnen zijn.

Eerst hebben we zelf even nagedacht. Dan hebben we ons achter de computer gezet en een mailtje gestuurd naar grote mensen waarvan we denken dat ze ons iets te vertellen hebben. Luister je mee?

De hemel is tussen de wolken met
allevaert sterren. Het is een stukje natuur
dat heel mooi is en waar mooie bloemen staan.
Yohi

De hemel doet me denken aan kale mensen
die nu bij Jesus zijn. En ook aan vrede en geen vrede.
Kaf

Ik stel me een hemel voor
waar iedereen mag zijn.
Waar er nooit oorlog, vrede en jaloezie is!
Angels

De hemel is waarvoor de gestorven
mensen gaan. Ik denk ook dat de hemel
heel mooi is en in te leven. Ik denk hierbij
aan Jesus en Maria,
maar ook aan papé en opa.
Nora

Beste Angelo,

de hemel is een plaats waar de mensen Gods droom van liefde beleven. In de hemel is er overvloed voor allen maar ook een groot vertrouwen in elkaar. Niemand hoeft nog bang te zijn voor iemand. Maar ook op aarde is er overvloed voor allen. Alleen maken we het hier moeilijk door elkaar, en God, niet te vertrouwen en door het deel van een ander voor onszelf te houden. Zo komt er armoede en ellende in de wereld. Jezus leerde ons hoe het anders kan. "Bemin je naaste als jezelf en God boven alles", vertelde Hij ons. Geloven in je eigen kunnen, je talenten gebruiken, ook ten dienste van de anderen, en er op vertrouwen dat God altijd naast je staat om je te steunen. Zo kunnen we ook hier op aarde zo nu en dan een stukje hemel maken.

Diaken Loite

Dag kinderen,

Hoe we ons de hemel moeten voorstellen, dat weet ik zelf ook niet. Wellicht denken we dan aan alles wat hier op aarde misgaat en denken we dat het in de hemel allemaal anders zal zijn: geen ruzies meer, geen ziektes, geen afscheid, ... Zou het kunnen dat we als opdracht hebben hier zoveel mogelijk voor elkaar een hemel te maken en dat Jezus ons daartoe een handleiding gaf?

Met hemelse groeten,
Priester Valeer

Als ik aan de hemel denk dan
maakt mij dat altijd een beetje verdrietig.
Omdat ik denk aan de mensen die gestorven zijn.
Maar ook is de hemel iets waar het mooi is.
Anouch

De hemel is een plaats van vreugde en liefde,
waar het fijn is en waar Jezus ons brengt.
Een prachtig stukje natuur waar iedereen
tevreden is en lief is voor elkaar.

Stijn & Vince

De hemel is de natuur waar mensen leven,
zoals ik ben. En ook God. Er is ook ik daar.
Er is daar geen geweld. En iedereen is er blij!
Kilian

De hemel is voor mij een plaats waar niemand
uitgelaten wordt. Het doet me denken aan overgrootvaders en
-moeders. En heel veel aan Jesus en God.
Lorivy

De hemel is voor mij een lekkernij.
De hemel is voor mij...
het geluid van een zoemende bij.
Quinta

In de hemel kom je weer tot leven.
In de hemel is het prachtig. Er is veel natuur en
heel veel lekkers. De mensen leven er in vrede.
Fenke

Ik stel mij de hemel voor als een mooie zon!
Lien

Ik stel de hemel voor met weinig
wolken en veel zonneschijn.
Bryan



De hemel is een plaats
waar iedereen zijn lievelingsgerecht mag eten.
Het is er grappig en als je iets vraagt dat je wil,
dan krijg je het.
En natuurlijk zal God je helpen als je toch
in slechte omstandigheden zit.
Robin

De hemel...
een blauwe lucht, een mooie zon, kinderen die spelen.
De hemel...
kinderen die gelukkig zijn, geen ruzie maken en heel lief zijn.
Tiffany

