

EVANGELIE

Nadat Jezus gedoopt was, ging Hij naar de woestijn om alleen te zijn. Hij bleef er veertig dagen en at weinig of niets. Toen Hij grote honger kreeg, stelde de duivel hem voor een steen in brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: 'Een mens leeft niet van brood alleen'.

Matteüs 4, 1-11

HET VERHAAL VAN MOZES EN DE ISRAËLIETEN

Mozes, je weet wel, het Israëlietische jongetje dat in een mandje op de rivier dreef en door de dochter van de farao werd gered, werd een groot man. Lees je mee deel 1 van het verhaal?

Op zekere dag, hij woonde toen nog in het paleis van de farao, zag Mozes hoe een Egyptenaar iemand van het volk van Israël met een zweep sloeg. De Israëlieten werden allen slaven behandeld door de Egyptenaren. Mozes werd zo boos dat hij de Egyptenaar met een klap op het hoofd doodde. Hij vluchtte weg en werd schaapherder. Maar God zag dat het met de Israëlieten niet goed ging. Hij wou dat Mozes het volk wegleidde uit Egypte, naar Kanaän. Hij gaf Mozes een teken: een struik op de berg die, hoewel hij in brand stond, toch niet opbrandde. God zei tegen Mozes: 'Ga naar de farao en zeg hem dat hij Mij volk vrij moet laten'.

Deze week begint de veertigdagentijd!

40, een belangrijk getal in de Bijbel: Jezus bleef 40 dagen in de woestijn lees je in het evangelie. Het volk van Israël trok 40 jaar door de woestijn, op weg naar het beloofde land.

Wij gaan vanaf vandaag 40 dagen met jullie op stap, op weg naar het grote feest van Pasen!



Ga je mee?

Elke week vertellen we je een stukje van het verhaal van Mozes. We nodigen je uit om zelf een kalender en een groeiboom te maken. Onderaan op deze bladzijde lees je hoe je dat doet. Vanaf nu vind je op deze bladzijde ook zes weken lang een symbooltje terug. Het staat hier en daar verspreid en je leest er ook over in de verhalen over Jezus en Mozes. Gewonden? Knip het uit en kleef het op een kaartnetje, of beter nog, teken het zelf.

Hang het symbooltje met een touwtje in je groeiboom. Jouw groeiboom moet tegen Pasen een echte feestboom worden. Aan het einde van de veertigdagentijd belonen we de vijf mooiste groeibomen met een geschenk: een geloofskistertje waarin een spannend farospel zit (meer uitleg over het kistertje vind je op <http://www.geloventhuis.nl/geloventhuis/scripts/index.php?id=151>).

Mozes was bang voor de farao maar God beloofde hem te helpen. Zijn stok zou zijn wapen zijn. Maar de farao luisterde niet naar Mozes.

Uiteindelijk liet God tien vreselijke plagen over Egypte komen. Toen gaf de farao toe.

De avond voordat ze vertrokken, bakten de Israëlieten broden van meel, als voedsel voor onderweg. God zei: 'Jullie moeten ieder jaar dit moment vieren. Eet dan brood en vertel aan jullie kinderen dat het feest is omdat ik jullie heb vrijgemaakt uit Egypte'.



MAAK JE MEE DE KALENDER?

- Zoek een stevig stuk karton van ongeveer 15 cm bij 20 cm.
- Onderaan geef je met de schaar twee knippen.
- Plooi de voetjes. Nu kan je het bord laten rechtstaan.
- Lees het verhaal van Mozes. Maak er een kleurrijke tekening bij. Prik de tekening vast op het karton. Zet de kalender bij je groeiboom.



Groeiboom

- Wellicht vind je zonder al te veel zoeken in de tuin of in de buurt een (kru)wilg.
- Vraag aan iemand een niet te grote tak met veel kleine vertakkingen met de snoeischaar af te knippen.
- Plant de tak in een bloempot (met teelaarde). Het kan ook in een vaas (met water).
 - Kijk uit naar een steevol hoekje in de huiskamer, op je kamer of in de klas.



Kinderen uit Malte bakken zelf hun broodje bij de bakker.

SYMBOOL VAN DE WEEK

Zoek het symbool van deze week. Welk woordje komt vaak terug en was zowel in het evangelie als in het verhaal van Mozes belangrijk? Gewonden?

Teken het en hang het in de groeiboom.