



# HUPPELKRANT

## MARIA LICHTMIS

Huppelkrant - Halevijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant> - Stef, Ruth, Ann, Lieve en Tine

Huppelkrant 932 - 30 januari 2008 - K+L nr. 5 - A-cyclus - vierde zondag door het jaar

# 932

### UIT DE BIJBEL

Niet lang na de geboorte van Jezus, gingen Maria en Jozef met hun kindje naar de tempel in Jeruzalem. Ze wilden Jezus toewijden aan God en offerden twee jonge duiven. Een oude man, Simeon genaamd, vroeg aan Maria of hij het kindje even mocht vasthouden. Zodra hij Jezus in zijn armen hield, zei hij verheugd: 'Dit is het kind dat God gezonden heeft om de mensen te redden en blijdschap te brengen'. Maar hij zei verder voorzichtig tegen Maria: 'Je zal nog veel verdriet hebben over je zoon'. Ook Anna, een oude vrouw die veel in de tempel was, kwam naar Jezus kijken. 'We moeten God danken', zei ze 'want ik weet zeker dat dit het kind is dat God ons heeft beloofd'. Toen nam Maria haar zoonje weer in de armen en keerde met Jozef huiswaarts.

Lucas 2, 22-39

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis of de 'Opdracht van de Heer'.

Tijdens de eucharistieviering worden in de kerk kaarsen gewijd, uit dankbaarheid voor Jezus Christus, die Gods Licht en Liefde in de wereld bracht. De vele kaarsen die je in de kerk ziet branden, verwijzen dan ook naar Jezus die het licht is voor de mensen. Op sommige plaatsen is er zelfs een optocht met kaarsen. In vele parochies worden dit weekend de kindjes die vorig jaar gedoopt werden, opnieuw verwelkomd in de eucharistieviering.

Ook in de kerkelijke St.-Maartenskerk brachten de kinderen licht in de viering.



Op 6 januari genoten een veertigtal kinderen van een hartverwarmende woorddienst. De viering werd uitgezonden door de televisie. In een kring rond de kribbe luisterden we naar het verhaal van de drie wijzen. Het was leuk om iets meer te weten over de betekenis van de geschenken die de koningen meebrachten voor het kind. Geen bloemen of kleertjes, maar kostbare voorwerpen. Daarna mochten we zelf koning spelen en een geschenk naar Jezus brengen. We schonken hem allemaal ons 'hartje'.

Ik vond het leuk dat de kinderen de koningen mochten zoeken in de kerststal. Die hartjes vond ik zo tof dat ik er graag een beetje wilde houden, liefst een roodje. Marie, 8 jaar



In straat liepen we naar de grote kerststal in de kerk en alle harten werden in een zoon vastgeprikt voor Jezus.

De eerste koning knield voor het kind. 'Wij offeren je ons goud' zei hij. 'wie zullen niet langer rijkdom en macht aanbidden, maar wel de God van Israël. Dan zal er vrede op aarde zijn.'



### SPELEN MET KANGOE

Zet de letters in het juiste vakje in de kaars. Wat lees je van boven naar beneden?



Ik herkende de kerk niet meer toen ik binnenkwam! Na een mooie mis, waar we bij de kribbe hartjes mochten planten, werden we opnieuw verrast: een heuse fanfare met het liedje 'Berline Postiljon...' leidde ons de kerk uit. Het was SUPER! Elisabeth en Jan, 11 en 4 jaar

Met Lichtmis eten we pannenkoeken

### mueslipannenkoeken

Voor 8 stuks:



200 g zelfrijzende bloem, 2 eieren, 100 g muesli, 6 dl melk, 4 eetlepels gesmolten boter of olie, 50 g fijne suiker of twee zakjes vanillesuiker, een snuifje kaneel

1. Plet met de deegrol de muesli zo fijn mogelijk. Vermeng met de bloem.
2. Klop de eieren los met de melk. Voeg er de suiker en de gesmolten boter aan toe. Voeg dit bij het bloem-mueslimengsel en roer goed. Laat 5 minuten rusten.
3. Bak de pannenkoeken in hete boter of olie. Met een lepeltje bosbessenkonfituur smaken ze heerlijk.

### Volgende week begint de veertigdagentijd

40 dagen lang gaan we op weg naar Pasen. En wij willen dat weer samen met jullie doen. Met een verhaal, een spel, een knutselding, een gebed. Doe je mee? Tot volgende week dan maar weer! Enkele leuke boekjes en een spel vind je op <http://www.kerknet.be/cultuur/content.php?ID=1555>