



Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelhoek 833 (KenL 2 - 11 januari 2006 - 2de zondag door het jaar B)

Mijn naam is belangrijk

Jezus gaf zijn leerlingen een naam.

Op zekere dag bracht Andreas ook zijn broer Simon Petrus tot bij Mij. Ik keek hem aan en gaf hem een nieuwe naam: Kefas, Rots.

Jezus
(naar Johannes 1,41-42)



Hij deed dat niet zomaar. De naam zegt iets over de persoon. Het was ook niet hun eerste naam. Hij geeft ze een nieuwe naam. Een naam met een boodschap. Zo krijgt Simon de naam Kefas. Dat betekent rots. Jezus geeft hiermee aan dat Petrus sterk moet zijn als een rots. Sterk genoeg om mensen te dragen. Sterk genoeg om op te bouwen.

Jouw naam...Zomaar een naam?

Vraag eens aan je ouders waarom ze je zo genoemd hebben? Zoek de betekenis van je naam op. Er bestaan boeken over, maar ook het internet helpt je vooruit. Kijk eens op:
www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB
www.verschoornet.nl/voornamen/VNMfrm.html

Hallo, Jezus!

Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op Petrus! Want zo'n naam zou ik ook wel willen krijgen van Jou: 'Kefas', de rots waarop Jij kunt bouwen. Want graag wil ik een goede leerling van Jou zijn, op wie Je altijd kunt rekenen.

(uit: Erwin Roosen, *Kan ik Je even spreken?*, Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

NIEUWE NAMEN

Ook vandaag krijgen mensen in de Kerk dikwijls een nieuwe naam.

Of ze kiezen er zelf één.

Een naam met een boodschap, een opdracht.

Denken we maar aan de paus of aan mensen die in het klooster treden.

De nieuwe paus gaf zichzelf de naam *Benedictus*. Dit betekent 'de gezegende' of nog: 'gezegend is hij die komt in de naam van de Heer'. *Benedictus* is ook de patroonheilige van Europa. Zuster Ann koos samen met haar overste voor de naam 'Anna' toen ze in het klooster kwam wonen. Anna was de naam van haar moeder waarvan ze heel veel hield. Bovendien verwijst de naam Anna naar iemand die geliefd wordt omdat ze een groot hart heeft.

Maar ook in de jeugdbeweging gebeurt dat nog.

Wie bij de scouts is, weet dat zeker.

Elke leider heeft een totem: een naam met betekenis.

Kim kreeg van haar scoutsleiding de totem 'Nieuwsgierige Agouti' mee. Agouti is een nieuwsgierig knaagdier. De voor-totem benadrukt de totem. Kim moet dus wel een heel nieuwsgierige meid zijn.



SPELEN MET KANGOE...

Rebus



AS=E

+



E=U



AS=E



T=G



-R



-KNO



B=M



G=K

Oplossing 832

- hert, egel, tijger // aap, leeuw, lam, ezel, ree, beer, eekhoorn, slang, tortelduif, eend
- het allerbeste

Nieuwe namen

Zoek voor de kinderen in de klas een nieuwe naam. Eéntje dat echt bij hen past.

Een waarmee je wilt zeggen wat je goed vindt aan je klasgenoten.

Probeer het eerst met je beste vrienden. Benieuwd hoe zij je willen noemen?

