



Hallo, Jezus! ;)

837

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelhoek 837 (KenL 6 - 8 februari 2006 - 6de zondag door het jaar B)

Altijd klaar?
Jaaa... ikke.

Belangrijk zeg, die handen.
Deze week hebben we het er alweer over.
Zou dat toeval zijn?
Wellicht niet.

Met onze handen tonen we immers wie we zijn.
Dat doet Jezus ook.

Nog eens handen



EN JIJ,

Op zekere dag kwam een melaatse op Mij af, die Mij om hulp vroeg. Diep ontroerd stak Ik mijn hand uit, raakte hem aan en genas hem.

Jezus
(naar Marcus 1,40-41)

NAAR WIE GA JIJ?

Als jij je klein en verdrietig voelt, naar wie ga je dan? Wie reikt jou de hand?

Kan Jezus je troosten?
Kan Hij je helpen?
Heb je het gevoel dat Hij je de hand reikt?

Zeker is dat Hij altijd klaar staat.

Hiernaast zie je een kind dat zich verdrietig voelt. Stel dat jij dat bent. Wat is er gebeurd? Hoe komt dat? Wie reikte jou de hand? Schrijf het even op.



Hallo, Jezus!

Als ik heel eerlijk ben en durf kijken tot in het diepste van mezelf, merk ik dat ik af en toe een beetje gelijk op die melaatse en dat ik op één of andere manier ook zélf genezing nodig heb.

Wil mij dan aanraken en mijn hart genezen met jouw liefde.

(uit: Erwin Roosen, *Kan ik Je even spreken?*, Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

SPELEN MET KANGOE



Winnaars Boekenbeurs

Volgende bezoektjes op de Antwerpse boekenbeurs wonnen een leuke kangoeknuffel.

Loes De Wachter	Bornem
Laura Pelckmans	Antwerpen
Hanne De Cuyper	Hove
Jitse Born	Antwerpen
Laura Pilawa	Wilrijk
Amber Bradi	Wechelderzande
Yentl Verborgt	Gierle
Nathalie Boeyaert	Niel
Christophe Neefs	Lier
Axelle Calu	Menen
Rune en Lynn De Sutter	Blankenberge
Charlotte De Feu	Wemmel
Esther De Coninck	Merchtem
Julie en Emilie Plas	Asse
Gitte Geibelen	As
Justine Catelyn	Mariakerke
Machteld en Katrijn Dufour	Bellem

Gekwetst

Je kunt het niet zien en toch is het daar. Het zit binnenin. Ik voel me zo naar.

Als jij dat nu ziet. En vraagt: hé jij daar? Dan is dat gevoel weer snel van de baan.



Kronkelzinnen

• Kun jij lezen wat er in deze kronkelzinnen staat?

Jezus, wil je ook mij aanraken als ik jou nodig heb? Ik weet dat jij me niet in de steek laat.