

KERK + Leven

WEEKBLAD — NUMMER 1 — 2 JANUARI 2008



Klapstoel
Maria
Martens

blz. 7

Cercle Brugge
scoort ook
naast de mat

blz. 9

Gratis
naar
'It's a Free World'

blz. 22

hasselt
mechelen
gent
brugge
antwerpen

Tweeduizend jaar apostel Paulus

Erik De Smet

Paus Benedictus riep 2008 uit tot Paulusjaar. Zowat tweeduizend jaar geleden werd immers in Tarsus, in het zuiden van het huidige Turkije, de man geboren die het prille christendom naar Europa bracht. Paulus' brieven aan jonge christengemeenten zetten bovendien de toon voor ons verstaan van wat het geloof ten diepste betekent. Maar wat heeft de grote apostel ons vandaag te bieden?

Naakt voor God

DAT uitgerekend 2008 wordt uitgeroepen tot Paulusjaar, is wellicht een compromis. Volgens sommige geleerden werd Paulus in het jaar 6 geboren, terwijl anderen dan weer gokken op het jaar 10. Feit is

dat Paulus de nieuwtestamentische auteur is die we het best kennen. Het boek Handelingen vertelt grotendeels over de missionaire avonturen van de man die van christenvervolger een van de vurigste apostelen werd. Al dient gezegd dat kerkhistorici er op wijzen dat we het verhaal uit Handelingen met een korreltje zout

mogen nemen. Feit is wel dat Paulus in het oostelijke deel van de Middellandse Zee zelf christengemeenten stichtte en bijstond. Paulus, die nochtans moet te kampen hebben gehad met een kwakkelende gezondheid, drukt de wens uit om naar Spanje te reizen om er te evangeliseren, maar we weten niet of hij die bestemming daad-

werkelijk bereikte. Volgens de traditie stierf hij in Rome de marteldood, maar ook daarvan zijn we niet echt zeker.

„Paulus moet een vurig karakter gehad hebben”, meent Bijbelwetenschapper Sylvester Lambrechts. „Hij koesterde een grote liefde voor Christus. Een belangrijk moment in zijn leven was zijn

ervaring op de weg naar Damascus, al weten we eigenlijk niet wat daar toen gebeurde. Had Paulus een visioen? Verkeerde hij in extase? Alleszins was het een existentiële breuk die zijn hele bestaan ondersteboven gooide. Hij kwam er naakt voor God te staan. Daar verwierf hij het inzicht dat niet de (joodse) Wet de weg naar het heil is, maar Jezus Christus. Alleen door één te worden met Christus wordt de mens echt vrij.”

Van Paulus werden vele brieven opgenomen in het Nieuwe Testament. Daarin vaak vragen die hem bereikten uit welbepaalde christengemeenten. Bijbelwetenschappers stellen dat zeven van deze brieven authentiek en wel degelijk van Paulus' hand zijn. Het gaat om Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Tessalonicenzen en het kleine geschrift voor Filemon. De overige 'Paulusbrieven' dateren van na Paulus. De schrijvers 'leenden' als het ware Paulus' gezag, wat vroeger wel vaker gebeurde.

Joods?

Wat sprokkelt Sylvester Lambrechts uit Paulus' brieven als leidraad voor ons geloof vandaag? „Allereerst denk ik aan Romeinen 1, 16”, antwoordt de Bijbelwetenschapper. „Er staat: 'Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft.' Vandaag schamen mensen zich wel eens voor hun gelovig zijn. Paulus alvast niet.”

„Een andere uitspraak van Paulus die me dierbaar is, komt uit het derde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. 'Ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem.' De vurigheid is typisch voor Paulus. Vandaag menen mensen wel eens dat je God niet nodig hebt. Dergelijk getuigenis staat daar haaks op.”

„Tegelijk is vrijheid een centraal begrip in Paulus' denken en geloof. Hij bedoelt geen onbegrensde vrijheid, maar een vrijheid voor de liefde. Voor Paulus is het één zijn met Christus ook een morele kwestie. 'Niet ik leef, maar Christus leeft in mij', zo schrijft hij aan de Galaten.”

Paulus, geboren als Saulus en dus een rasechte jood, bestempelde zichzelf als farizeeër en leefde vóór zijn bekering volmaakt volgens de joodse Wet. Vandaar de mening dat hij aanstuurde op een totale breuk met het jodendom.



De Areopagus in Athene, een van de vele plaatsen waar de apostel Paulus het evangelie verkondigde. © Reporters

Lees verder op bladzijde 8