

MIJN beste medemens, graag wens ik jullie een gezegend jaar. Gezegend in tegenslag, in voorspoed, in al wat het nieuwe jaar brengen zal. Mijn God, start met ons mee. Een nieuw jaar is een kantelmoment: we willen terugblikken en de kans grijpen voor een nieuw begin. We willen leven vanuit hoop op U en vertrouwen in U, mijn God.



Gezegend nieuwjaar

ANITA GALLE

Zijn er bij het begin van een nieuw jaar, mijn God, mensen die bij U komen aankloppen om met U een nieuwe weg te gaan? Die zich voornemen om zich meer naar U te keren en resoluut met U in het nieuwe jaar op stap te gaan? Dat zou niet eens zo vreemd zijn. Veel van wat we elkaar bij de jaarovergang toewensen hebben we niet in de hand: gezinsgeluk, gezondheid, geluk in de liefde, een fijne baan, kinderen... Mensen nemen zich op zo'n momenten ook voor om meer tijd te besteden aan zichzelf, hun relatie, hun gezin. Ze willen een engagement opnemen, zonder leven, meer genieten van elkaar, van de natuur.

Naast die vrome wensen zou het voornemen niet misstaan dat we ons ook eens dieper zouden afvragen wat het in feite betekent gelovig te zijn en hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is als de weg zoeken naar je hart, zoeken waar je hart klopt, ook in de stilte. Want geloven heeft veel te maken met bewustzijn. Zich bewust zijn van het feit dat je bemind wordt door U, mijn God. Zich bewust zijn van een zending die je meekreeg. Het komt er op aan het appèl te willen zoeken in al wat je overkomt. Het gevaar is niet denkbeeldig dat je – zoals bij

zoveel voornemens – het wel ernstig meent, maar dat je dat voornemen uit het oog verliest zodra het dagelijkse leven met al zijn beslomeringen je dreigt in te palmen.

Waarom zouden we ons niet kunnen voornemen – en meteen concreet waarmaken – om het elke dag even stil te maken, al was het maar vijf minuten 's ochtends en 's avonds. Net zoals we zoveel in onze agenda noteren, kan dit evenzeer een plek krijgen. We zouden het er bijna letterlijk moeten inschrijven. Na nieuwjaar tellen de fitnessclubs steevast meer inschrijvingen. Mensen maken van de gelegenheid van de start van een nieuw jaar gebruik om gezonder te beginnen leven. Zou dit ook op het vlak van ons geloof geen goede gelegenheid zijn?

Aanvankelijk zal onze poging te bidden wellicht aarzelend verlopen. Voelen we ons onzeker of God wel luistert, laat dan maar zijn woorden uit de Bijbel tot ons spreken en proberen we ons hart

daarop een antwoord te laten vinden. Wie het volhoudt, zal merken dat stiltemomenten na enkele weken een ander ritme opleggen, een andere kijk bepalen. Ook zal je de ervaring opdoen dat het evangelie helemaal geen boek is van lang geleden, maar zich perfect naar vandaag laat vertalen.

Als we zeggen dat we God graag zien, dat we een relatie met Hem willen aangaan, dan is het logisch dat we daar tijd voor uittrekken. Voor wie we graag zien, maken we spontaan tijd. Stel je voor: nooit je beste vrienden zien, bellen of e-mailen! Het is dus goed de banden aan te halen en te verstevigen. Dit geldt evenzeer in je relatie met God. Ons verbond met Hem dient onderhouden en verstevigd, zo niet komt er sleet op. Soms kan de angst je bekruipt dat God niet is blijven wachten, toen jij Hem uit het oog verloor. Alvast daarover moeten we ons geen zorgen maken. Daarin is God als onze beste vrienden. Zodra je elkaar weerziet, laat de warmte van de vriendschap weer op.

Moge het nieuw jaar een jaar worden met een netwerk van verbindingen tussen mensen die bezorgd en liefdevol met elkaar omgaan. Moge God in dit nieuwe jaar steeds meer de rode draad worden. Zonder U, mijn God, zou ik het noorden kwijtraken en niet goed meer kunnen uitmaken wat werkelijk belangrijk is in mijn leven en welke keuzes ik best maak. Met U stap ik vol vertrouwen verder.

OMROEP

• 30 december, 23.15 uur, IKON via Nederland 2 . In deze laatste aflevering van de nieuwste vijfde serie *Spraakmakende Zaken* over brandende kwesties uit het recente verleden ontvangt Paul Rosenmöller in *Paviljoen het Oosten* in Amsterdam de Nederlandse minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar. In een interview met het dagblad *Trouw* stelde de PvdA-politica de voorbije zomer dat ze een christelijk-joods-islamitische cultuur meent te bespeuren in Nederland en geen moeite heeft met financiële steun aan religieuze islamitische instellingen. Ze verklaarde onder meer: „Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: 'Nederland is een land dat is gevormd door joods-christelijke tradities.' Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam." Er kwam meteen fel protest van oppositiepartijen VVD en PVV zowel als van regeringspartner ChristenUnie. Zo wees VVD-leider en historicus Rutte Vogelaar erop dat de notie van 'joods-christelijke traditie' niets te maken heeft met joodse immigratie en PVV-leider Geert Wilders noemde haar hierop „knettergek”.

God, zegen ons
en allen die ons dierbaar zijn
om dit nieuwe jaar
in verbondenheid met U
en met elkaar
vol hoop te kunnen starten.

De vrome kudde



DRIE VRIENDINNEN

Drie vriendinnen komen bij een auto-ongeval samen om het leven. Aan de hemelpoort waarschuwt Sint-Pieter hen:
– Hier in de hemel geldt slechts één regel: niet op de eendjes trappen!

De dames betreden de hemel binnen en, jawel, eendjes alom. Het is haast onmogelijk er niet op één te trappen, en hoewel zij ongelooflijk hun best doen, trapt één van de vrouwen tenslotte toch op een eendje. Prompt komt Sint-Pieter aangesnel met de lelijkste man die de vrouw ooit te zien kreeg, ketent hen aan elkaar en spreekt:

– Als straf zul je voor eeuwig aan deze lelijke man geketend blijven.

De volgende dag stapt de tweede vrouw op haar beurt op een eendje. Sint-Pieter, die alles merkt, komt meteen aanzetten met een andere allerlelijkste man, die hij met dezelfde veroordeling aan de vrouw ketent.

De derde vrouw, door deze ervaring behoorlijk voorzichtig geworden, slaagt er maandenlang in niet op een eendje te trappen. Op een dag echter komt Sint-Pieter op haar toe met een uitzonderlijk knappe man. Jong en lenig, groot en slank, lange zachte wimpers en heldere ogen... De prachtigste kerel die ze ooit zag. Sint-Pieter ketent beiden aan elkaar en gaat zonder een woord ervandoor. Verwonderd vraagt de vrouw aan de man:

– Wat heb ik in godsnaam gedaan om voor eeuwig aan jou geketend te worden?

Antwoordt de man:

– Van jou weet ik het niet, maar ik trapte op een eendje.

Ingezonden door Katrien Vanden Abbeele

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: APOTHEEK

grote garnaal omslag	helder- ziende	geheim- schrift	vertrager	onzin	loopstok jaar- telling
		eierge- recht gevangenis	bericht		
korf			afsluit- middel	loop- vogel pers. v.nw.	
kleding- stuk genoeg gekookt			vuurwa- pen speeltuin- toestel		dieren- wereld
klooster- ling	brandstof	deel v.d. voet rekening			ongespannen
			kweek- plaats de oudere		
deel v.e. geweer			muziek- stijl		
nevel			zilver		
		strijd- perk			
strand- meer			hoofd- deksel		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---