

HUPPELKRANT

Advent & Kerstmis

Uit de Bijbel

Heel lang geleden, in een land hier vandaan, woonden twee mensen die veel van elkaar hielden. Ze heetten Maria en Jozef. Jozef was een timmerman. Toen hij hoorde dat Maria zwanger was, wist Jozef niet wat hij moest doen. Die nacht verscheen er een engel in zijn droom. De engel sprak: 'Jozef, wees niet bang om met Maria te trouwen. Jullie krijgen een zoon die jullie Jezus moeten noemen. God heeft het zo gewild.' Jozef en Maria wisten nu dat ze een bijzonder kindje zouden krijgen. Dat had de engel hen verteld. Een kind dat vrede brengt aan alle mensen.

Mt. 1, 18-25

Zondag vieren we de vierde zondag van de Advent. En dinsdag is het al Kerstmis. Wat gaat het vlug. In het Bijbelverhaal lees je dat Jozef en Maria heel blij waren met de geboorte van Jezus. Kijk jij ook uit naar Kerstmis? Mag het kindje Jezus ook in jouw hart vrede brengen?

Wij wensen je alleszins een hele fijne kerstvakantie en een mooi kerstfeest!



Verig jaar speelden we in de gezinsviering rond deze tijd een kersttoneelje in onze kerk te Rijksworzel. Een buurtvrouw vroeg me een tijdje vooraf of ik geen zin had om mee te doen. Ik zou een herderje zijn. Leuk toch? Samen met enkele andere vrienden oefenden we het toneelje in. Dit jaar mag ik weer meedoen. Wie ik zal uitbeelden, wist ik nog niet toen Kangoo me opbelde. Maar ik kijk er alvast naar uit!

Cedric Eelen

Wedstrijd

Hoe vaak vind je het woordje 'kerst' in deze Huppelkrant? De samengestelde woorden (bijv. Kerstfeest) tellen ook mee maar de woorden in dit rode kader niet.

Wij hebben vijf dvd's van The Nativity Story klaarliggen voor de winnaars (Nederlands ondertiteld). Informatie over deze film vind je op de website www.kerknet.be (MediaCenter)

Stuur je antwoord vóór 31 december op een kaartje of via e-mail naar: Huppelkrant, Halewijnlaan 92 • 2050 Antwerpen, e-mail huppelkrant@kerknet.be



Cedric speelt mee in de herderjezems in zijn parochie. Hij vindt dat heel bijzonder en kijkt er ook dit jaar naar naar uit.

Hoog tijd om onze kijkdoos af te werken!



Vorige week vertelden we je al dat we vandaag groot bezoek zouden krijgen. Kan je het al raden? Maria en Jozef komen langs. Ze zoeken immers een warm plekje voor hun kindje. Zijn ze welkom in jouw huis? Vlug aan het werk!

Je hebt al wel enkele raampjes in je kijkdoos maar er ontbreekt nog een deur. Teken een deur op een wand waar nog plaats is. Knip of snijd de deur zo uit dat ze open en dicht kan.

Teken of knutsel nu je vierde kaarsje voor de adventskrans.

Knip Jozef, Maria en Jezus, die je hiernaast ziet, voorzichtig uit. Vraag mama of papa een kurk van een wijfles in schijfjes te snijden en in elk stukje kurk een gleufje te maken. Als je de figuurtjes in het gleufje plaatst, blijven ze mooi staan.

Plaats de kerstfiguren in je kijkdoos. Met het kindje Jezus wacht je nog even tot Kerstmis. Vraag papa of mama of er op kerstavond of Kerstmis een theelichtje in de buurt van je doos mag branden. Zo wordt het gezellig en warm. Maar let op: zet je theelichtje in een houdertje en niet te dicht bij jouw doos.

