



Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelhoek 851 (K+L 20 - 17 mei 2006 - 6de paaszonndag B)

Juplakee, ik ben ook gekozen.

Niet jullie hebben Mij uitgekozen, maar ik jullie! Want jullie zijn mijn vrienden, van wie ik heel veel houd!

Jezus
(naar Johannes
15,15-16)

Hallo, Jezus!

Jij zei dat wel tegen jouw leerlingen, maar eigenlijk is het ook waar voor mij: nog vóór ik koos om christen te worden, had Jij mij allang bij mijn naam geroepen. Zelfs voordat ik geboren was, kende Jij mij al! Bedankt voor die bijzondere vriendschap!

(uit: Erwin Roosen,
Kan ik je even spreken?,
Averbode, 2005,
ISBN 90-317-2181-6)

OOK GEKOZEN



Jezus kiest ook jou. Hij vraagt je of je zijn vriend wil zijn. Hij wil graag zeer veel vrienden. Iedereen krijgt de kans.

Niet één keer...
Niet twee keer...
Maar keer op keer...

Grijp jij jouw kans?



SPELEN MET KANGOE

- Schrappen
- Op deze wimpel schrap je alle namen van dieren.
 - Wat lees je?

RATMUISVRIENPAARDE
KATVANAARENDEJESUS
MERELZIJNMUSVRIENDMEES
SENHENVANKIPELKAARHAN

VRIENDENBOEK



We maken allemaal deel uit van een groep mensen: de klas, de jeugdbeweging, het gezin, de sportclub... Daar willen we allen vrienden zijn. Dat kan je vandaag echt zichtbaar maken.

Maak een vriendenboek.

Ieder van de groep krijgt één bladzijde om zich voor te stellen. De anderen schrijven eronder waarom jij een toffe vriend bent in de groep.

ZELF PAPIER MAKEN

In de hobbywinkel vind je vast mooi papier om je boek samen te stellen. Het kan natuurlijk ook met restjes oud behangpapier. Of probeer je eigen papier te maken aan de hand van onderstaand receptje.

Benodigheden:

- oud papier zoals kranten of tijdschriften
- plastic wasbak
- houten zeefraam
- dweil
- oude handdoek
- twee houten plankjes
- droge kruiden
- staafmixer of boor met verfmenger



Werkwijze

Versnipper krantenpapier en laat het een nachtje weken in water. Giet na het weken het overtollige water weg. Doe wat droge kruiden bij het geweekte papier en mix het met een staafmixer tot een brij. Doe een deel van de brij in een bak met water, roer goed en schep met een zeefraam heel gelijkmatig wat pulp uit het water zodat er een velletje ontstaat. Druk eventueel wat aan met een handdoek. Schep nu heel voorzichtig het geschepte vel op een dweil en laat het goed drogen.