

HUPPELKRAANT

Advent

evangelie

Jezus zit op de Olijfberg. Zijn vrienden zijn bij Hem. Hij vertelt:

"In de tijd van Noach dachten de mensen nergens aan. Ze hadden geen zorgen, aten en dronken en leefden zonder God. Dan kwam de zondvloed. Straks, als ik in de wereld terugkom, zal het net zo zijn, want de mensen hebben geen tijd meer voor elkaar en voor God. Jullie moeten klaarstaan. Want ik kom, net zoals met de zondvloed, onverwacht. Als jullie nadenken over wat God van jullie wil, hoeven jullie niet bang te zijn."

Matteüs 24, 37-44



Advent. Verwachtend uitkijken naar Kerstmis. We bereiden ons voor op de komst van Jezus, die als een kindje onder ons geboren wordt. "Jullie moeten klaarstaan" zegt Jezus in het evangelie. Wat bedoelt Hij? Kijk eens om je heen. Zie je mensen die Jezus een plaats willen geven in hun leven? Wil jij zelf een warm plaatsje in je hart vrij maken voor Hem? We gaan samen op weg. Door elkaar echt graag te zien, ben je al een flink eind vooruit. Ga jij ook mee?

Vorige week stelden we je voor om alvast een oude schoenendoos klaar te zetten. Je mocht ze een vrolijk kerstkleurtje geven of inpakken met (kerst)inpakpapier. Is dat al gelukt? Neen?

Begin er dan maar snel aan. We gaan vanaf nu iedere week een wand van de binnenkant versieren.

Wat heb je deze week nodig:

- ★ je schoenendoos uiteraard
- ★ een kartonnen doosje of schaar
- ★ tekenpapier
- ★ kleupotloden of stiften
- ★ een prikspeel
- ★ lijm



Aan de buitenzijde van één van de opstaande langste zijden van de schoenendoos teken je een raam. Let er wel op dat je plaats houdt voor de versiering van die wand. Knip of snijd het raampje voorzichtig uit. Gebruik je een snijmesje, vraag dan even hulp aan mama of papa, grote broer of zus.

Kijk nu door het raampje in je doos. De muur die je ziet, ga je versieren.

Wat kan je zoal doen:

- ★ Prik er een foto van het gezin op vast of maak zelf op papier een tekening van je gezinnetje en kleef die tegen de wand.
- ★ Teken een adventskrans met kaarsen waarvan één vlammetje brandt of maak een mini-adventskrans en prik die vast op de binnenwand.
- ★ Teken of knutsel een kaarsje en kleef het in de doos.

Volgende week werken we weer een stukje verder aan onze kijkdoos.

Tot dan!



SPELEN MET DE KERSTMAN

Zoekwoord

De kerstman zoekt een woord van zes letters. Zoek je mee?

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- Letter 1 : de eerste letter van een dier dat vaak gek doet
 Letter 2 : de vierde letter van het alfabet
 Letter 3 : de derde letter van het getal dat je bekomt als je 28 deelt door 4
 Letter 4 : de letter die voor de letter 'r' komt in het alfabet
 Letter 5 : de 14de letter van het alfabet
 Letter 6 : de laatste letter van het tegenovergestelde van 'wel'



Kangoe nam de trein richting Waregem in West-Vlaanderen. Daarvoor moest zij anderhalf uur reizen! Maar haar geduld werd beloond. Op het perron van Waregem stonden vijf lieve mensen haar op te wachten: Wannes, Lan Anh, Roger, papa Bart en mama Veerle. "Kom je mee naar ons huis?" vroegen ze. "Natuurlijk" zegt Kangoe, "daarvoor ben ik toch gekomen!"

Bij een glaasje lekkere chocolademelk en een heerlijk koekje slaan we een praatje. Wannes en Lan Anh vertellen mij wat er in hun huisje zoal gebeurt tijdens de Advent.

Wannes:

Vorig jaar werkten we met de kerststal van Playmobil. Moete stuk elk stukje of figuretje in een zakje. Elke dag van de advent mochten we dan één zakje openmaken.

Lan Anh:

Eerst bouwden we het decor op. De laatste week kwamen de figuren van de kerststal en als laatste het kindje Jezus. Ik vond het reuze leuk!

Papa Bart en mama Veerle vullen aan:

Advent is voor ons een tijd van uitkijken, wachten, verlangen. We zetten vier kaarsen in ons gebedshoekje, al of niet in een krans. Elke week mag er een kaarsje meer branden. Zo groeit het licht en groeien wij met ons hart naar kerstmis. We besteden extra tijd aan een gebedje. We zitten dan rond de adventskrans, lezen uit de kinderbijbel en danken voor de voorbije dag.

In de Advent willen we de kinderen ook leren dat alles

een tijd heeft. De kerstboom zetten we na de derde advents-zondag. De stal wordt al klaar-gemaakt maar het kindje Jezus wordt er nog niet ingelegd. Zo verwachten we net als Jozef en Maria het kindje Jezus

Het was een gezellige namiddag. Maar ik kon niet langer blijven want ik moest met de trein terug. Tot ziens Wannes, Lan Anh en Roger! Dank je wel, mama Veerle en papa Bart! Ik vond het fijn bij jullie te mogen zijn.

Twee weken geleden vertelden we over het boek 'Luister en teken...'. Dit boekje werd echter niet uitgegeven bij de Vries-Brouwers zoals vermeld, maar wel bij Berghmans Uitgevers in Antwerpen.

Er bestaan leuke advents-boekjes en kalenders voor kinderen. Op onze website www.kerknet.be vind je ze. Klik op 'uitgaven over Advent en Kerstmis'.