

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@knetnet.be - www.knetnet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> Staf: Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 922 - 21 november 2007 - K4L nr. 47 - vierderdags zondag door het jaar - C-cyclus

922

EERSTE LEZING

Uit het Oude Testament (2 Samuel, 5:1-3)

God kiest David, een kleine schapehoeder, om de nieuwe koning van de Israëliëten te worden. David moet koning Saul opvolgen, die God niet gehoorzaam was.

David vertrouwt op God en regeert veertig jaar lang. Zijn leger verslaagt elke vijand.

Het verhaal van David en de reus Goliath vind je vast en zeker in je kinderbijbel.



Zondag vieren we het feest van Christus Koning.

We geloven dat Jezus koning is in het Rijk van God. Het is ook de feestdag van vele jeugdbewegingen.

HOE LEEFDEN DE MENSEN VROEGER?



De wereld verandert snel. Mensen willen graag weten en zien hoe alles er vroeger aan toe ging. Sommigen verzamelen allerlei spullen, zoals geschriften en foto's, of voorwerpen, die al heel oud zijn maar daarom juist heel waardevol. In een tentoonstelling kun je vaak die dingen gaan bekijken.

Lieve, Maure, Jonas, Anais en Fleur gingen een kijkje nemen in de Parkabdij in Heverlee. Dat is een heel oud klooster waar vroeger veel monniken woonden. Vandaag wonen er nog enkele. In de abdij kan je nog tot 21 december de tentoonstelling 'In Godsnaam! 1000 jaar kloosters gaan bekijken'. Die tentoonstelling vertelt hoe paters, broeders en zusters vroeger leefden. Ook benieuwd?



De abdij van 't Park was niet het eerste klooster dat ik bezocht. Maar voor mij waren al die kloosters maar gewoon. Tot ik naar 'In Godsnaam!' ging. Wat mij het meest overdonderde, waren al die verschillende kloosterordes met allemaal andere waarden en regels, en verschillende kledij. De tentoonstelling is creatief opgezet en bevat heel veel 'alleidingetjes' waardoor het aangenaam blijft. Vooral het altaar gemaakt uit stro was heel indrukwekkend. Sommige altaren zijn overdreven met goud en versieringen gemaakt maar stro geeft echt soberheid weer, vond de kloosterorde die daarvoor koos. En dat vind ik ook. Daarom was het iets heel mooi.

Maure

Toen we langs de grote trap de abdij binnenstapten, kregen we een speciale telefoon. Ik kon met een knopje mijn taal kiezen. Een meneer vertelde in die telefoon korte verhalen die bij de foto's hoorden. We keken ook naar een filmpje over het leven van de monniken. Er was een grappige kleine monnik die alles fout deed. Op een schermje kon je een kwis over de abdij en de watermolen doen. We bouwden ook een steunbruggetje met blokken. Op een grote maquette ontdekten we het leven in en rond de abdij. In de grote kloostergang schreven we onze naam in oude letters. Op het einde was er een grote blokkenpuzzel met heel veel kleuren. Die bouwden we samen op. Het was keileuk in die abdij.

Fleur

WIN TICKETS!

Ook zin om met je gezin een bezoek te brengen aan de tentoonstelling? Wij geven vijf maal vier tickets weg aan snelle lezertjes en hun ouders.

Stuur een kaartje met jouw naam en adres naar
Huppelkrant - In Godsnaam
Halewijnlaan 92 • 2050 Antwerpen

SPELEN MET KANGOE

Zoek je mee naar een woord met twaalf letters?

Gevonden? Tja, met de hand schrijven vroeg heel veel geduld van de monniken.

1 5 8

niet plus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 7 6 10 3 12 4 2 11 11 7 3

in een jaar zijn er 52

doet het varken

In de stilte,
als de sterren zwijgen
en de harde muziek is uitgeraasd,
als wij diepere vragen niet meer
uit de weg gaan,
en wij oog in oog staan met onszelf,
spreekt Gij tot ons

Dan horen wij u zeggen zoals Jezus
"Je moet niet bezorgd zijn.
Kom tot rust en heb vertrouwen.
Je mag je thuis voelen bij mij"

Dan zien wij hoe Hij heeft geleden,
zoals veel mensen ook nog vandaag,
onder geweld
dat samenleven onmogelijk maakt
Dan beseffen wij dat zijn antwoord Liefde was.

Wij worden stil bij deze tekens van leven.
Met open handen nemen wij
dit brood en deze wijn aan,
en wij delen met elkaar
onze hoop, onze vreugde, ons leven.
Amen

Chiro

ADVENT IN ZICHT



Volgende week begint de Advent.
Kijk jij ook al uit naar Kerstmis? Ik wel hoor.

Ik wil jou uitnodigen om samen met mij een kijkdoos te maken.
Doe je mee? 4 weken na elkaar gaan we er samen aan knutselen en bouwen. Met Kerstmis, als we het feest van de geboorte van Jezus vieren, zal ze klaar zijn.

Zoek alvast een stevige schoendoos.

Geef de buitenzijde een mooi kleurtje. Dat kun je doen met verf en penseel, maar je kunt ze ook bekleven met kleurrijk papier.
De binnenkant van de doos mag je wit laten of in een zacht kleurtje schilderen.
Volgende week krijg je de volgende opdracht.

