



OP SCHOOL IN EEN ANDER WERELDDEEL

SCHOOL IN ANDERE TALEN



Gakkò,
klomp;
kudde;
skare;
skool;
trop, shkollë,
escuela, gruppe;

skole, chuo; shule, école,
schola, szkoa, skúli, isikolo,
grupo; escuela, kola, iskuwéla;
páaralán

Ook op school?

Op onze aarde is het niet overal even laat op hetzelfde ogenblik. Dat komt omdat de aarde is onderverdeeld in 24 uurgordels. Als de aarde één keer rond zijn as draait, zijn er immers 24 uur of één dag voorbij.

Wil je weten hoe laat het nu in elk continent is? Surf naar één van onderstaande adressen. * Klik het land aan en je ziet hoe laat het er nu is.

Zou de school nu al begonnen zijn in...

Australië?
Senegal?
Indonesië?
Spanje?
Guatemala?
Is de school er al afgelopen?

Of liggen de kinderen er al in bed?



*http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_AR-BA.aspx
*http://www.worldtimezones.com/africa_chad.htm

COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>
Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen -
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

K+L 35 - 30 augustus 2006 - 22ste zondag B



Bron: Blikopafrika

OCEANIË 16:30

Australië

Wij worden aboriginals genoemd. Onze voorouders waren de eerste bewoners van Australië. Ons land werd vaak bezet door vreemden. Naar school gaan was en is niet altijd gemakkelijk.

EUROPA 8:30

Spanje

Van 12 tot 15 is er geen les bij ons. Iedereen doet dan een middagdutje: een siesta. De lessen duren tot in de vooravond

Toen enkele schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem opmerkten dat mijn leerlingen de joodse wet niet respecteerden, kon ik Mij niet meer inhouden. Huichelaars, riep ik hen toe. Jullie eren Mij wel met de lippen, maar jullie hart is ver van Mij. Jezus (naar Marcus 7:1-6)

H@llo, Jezus!

Ik hoop niet dat je dat ooit ook tegen mij moet zeggen; dat ik je wel eer met mijn lippen, maar helemaal niet met mijn hart. Help mij daarom aan iedereen te laten zien dat Jij mijn Vriend bent!

(uit: Erwin Roosen, *Kan ik je even spreken?*, Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

AFRIKA

Senegal

Wij krijgen meestal buiten les. Soms moeten we meer dan een uur stappen van huis naar school. En nog eens een uur van school naar huis.

06:30



Bron: Blikopafrika

AZIË

Indonesië

Wij gaan ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag naar school. Wij krijgen om de beurt les, omdat er zoveel kinderen zijn. Let eens op ons uniform. Mooi, niet? Hier oefenen we voor de optocht tijdens de nationale feestdag.

14:30



Bron: S.Desodt

MIDDEN-AMERIKA

Guatemala

01:30



Bron: Fam. Theunick

Gladys Aracely Quel Patzun woont in Patzun, een arm dorpje in Guatemala. Overdag werkt ze bij haar ouders op het land of thuis. 's Avonds gaat ze naar school. Schoolgaan in Guatemala is niet gratis! En vaak zijn er zelfs geen scholen. Kunnen ze toch naar school, dan stoppen de meeste kinderen al met studeren zodra ze kunnen lezen en schrijven. Vele kinderen zoeken een meter of peter in het buitenland die elke maand een beetje geld stuurt om een schooltje te bouwen en het schoolgeld te betalen. Grotere kinderen gaan 's morgens, voor ze naar school gaan, de marktkramers helpen zodat ze een deel van hun studiegeld zelf kunnen betalen. De Maya-indianen weten immers dat naar school gaan en studeren de enige manier is om later hun eigen kinderen een beter leven te kunnen geven.



Bron: Fam. Theunick