



DOOF OF SLECHTHOREND

Ook al eens een mevrouw op de televisie gezien die de hele tijd gebaren maakte? In het parlement is er ook zo iemand aanwezig. Dat zijn tolken Vlaamse Gebarentaal. Ze vertalen wat gezegd wordt in een gebarentaal.

WERELDDOEVENDAG

Op 23 september heeft voor de 12de maal de Werelddoevendag plaats. Dit is een dag die volledig in het teken staat van dove mensen, hun taal en hun cultuur. Dit jaar krijgt de Werelddoevendag een feestelijk tintje mee door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Er wordt daarom gefeest in Hasselt. Op de website van Fovloda vind je alle informatie.



Zoek het woord.



Bron: Fovloda

COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>
Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Kent 36 - 6 september 2006 - 23ste zondag B

IK BEN DOOF

We trekken naar een school waar dove kinderen les krijgen.

Eén van hen is Dave.

Dave hoort helemaal niks en kan met een hoorapparaat niet geholpen worden. Hij praat via gebarentaal. Een tolk Vlaamse Gebarentaal vertaalt voor ons.

Kangoe: Vind je het lastig om doof te zijn?

Dave: Ik ben niets anders gewoon. Ik weet niet wat geluiden zijn. Ik heb ze immers nog nooit gehoord.

Kangoe: Je kan toch niet gewoon praten met de kinderen uit je school?

Dave: Dat is soms best moeilijk. In onze school zitten ook kinderen die wel kunnen praten. Zij kennen niet allemaal gebarentaal. Dan wordt het wel moeilijk, want onze juf is er niet altijd bij.

Kangoe: Hoe los je dat dan op?

Dave: We proberen iets duidelijk te maken door het te tonen of door naar de gezichten van de anderen te kijken. Soms kan je daar al heel wat uit leren.

Kangoe: Wat wil jij later worden?

Dave: Ik wil graag met planten of dieren werken. En natuurlijk wil ik ook graag een vriendin, en kinderen. Maar dat is echt nog ver weg.

Kangoe: We wensen je het allerbeste, Dave.



ONS KIND IS DOOF

Kangoe vroeg de ouders van Maxim uit Kortrijk om eens te mogen langskomen. Maxim kan niet horen en Kangoe wou wel eens weten hoe pa Erik en ma Els met Maxim praten.

Kangoe: Maxim is niet thuis?

Erik: Neen. Hij is de hele week op school en blijft er ook overnachten.

Kangoe: Wanneer wisten jullie dat er problemen waren met het gehoor van Maxim?

Els: Niet lang na de geboorte vertelde de dokter het ons.
Erik: Het was op een vrijdag. Ik vergeet het nooit. Dit jaar is het negen jaar geleden.

Els: Testen toonden aan dat Maxim helemaal niets hoorde. Voor ons was dat een enorme schok. We hadden veel verdriet.

Kangoe: Hoe gaan jullie om met dat verdriet?

Els: De dokter stelde voor om contact op te nemen met een koppel dat ook een kind heeft dat niet kan horen en niet kan spreken.

Erik: Die mensen hebben ons echt geholpen.

Els: Het zijn ondertussen dikke vrienden geworden.

Kangoe: Het valt me op dat jullie beiden veel de handen gebruiken terwijl jullie praten.

Els (lacht): Dat zie je goed. Erik en ik volgden een cursus gebarentaal. Maxim ging op driejarige leeftijd naar een speciale kleuterschool en leerde eveneens gebarentaal.

Kangoe: Hebben jullie nog verdriet?

Erik: Veel minder dan vroeger. We zien dat Maxim een fantastische jongen is en best zijn plan trekt.

Els: En gelukkig is. Voor ons is dat het belangrijkste.

Kangoe: Fijn. Wil je Maxim van me groeten?

Els: Daar mag je op rekenen.

EEN WETJE...

Hardhorig wonderkind Ludwig van Beethoven



Geboren op 16 december 1770 in Duitsland en gestorven in Oostenrijk op 26 maart 1827.

Op zevenjarige leeftijd trad hij voor het eerst op als pianist.

Zijn meesters waren Mozart en Hayden.

Tijdens de opvoering van zijn

vijfde symfonie (in 1800) ontdekte hij dat hij hardhorig was.

In 1818 werd hij volledig doof.

Op een dag brachten ze iemand die doof was en moeilijk sprak tot bij Mij. Ik nam hem apart, stak mijn vingers in zijn oren en raakte zijn tong aan. Effata, ga open, zei ik tegen hem.

Jesus
(naar Marcus 7,32-34)

In die tijd vertrok Jezus uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: 'Effata', wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Jezus gebod hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze wonden steeds geestdriftiger en zeiden: 'Geweldig, wat Hij allemaal gedaan heeft. Doven laat Hij horen en stormen laat Hij spreken.' (naar Marcus 7,31-37)