

TIENER doodt tiener. Zo'n nieuwsbericht zet je flink aan het denken! Hoe komt een tiener erbij een leeftijdsgenoot om het leven te brengen? Gebeurt dat in een vlaag van waanzin? Wat bezielt een mens om een mens te vermoorden?



Mijmeringen met God

Waarom toch?

ANITA GALLE

Bij zo'n berichten voelen mensen zich geraakt, mijn God, omdat ze aanvoelen dat dit niet kan en omdat ze onmacht voelen. Helpt 'meer blauw op straat'? De mensen hebben zo hun twijfels. Ook rijst meteen de vraag naar wat gerechtigheid betekent. Welke straf dient uitgesproken. Wat is er helend? Ik weet het eigenlijk niet goed, mijn God.

Wanneer ik zo'n bericht hoor of lees, vraag me ook meteen af: „Hoe zou het met die ouders zijn?” Met de ouders van het slachtoffer, die een kind verloren. Maar de ouders van de dader verloren een kind, ook hun leven is verwoest. Hoe moeten zij verder? De ervaring aan weerszijden moet ontzettend eenzaam zijn. Zodra de media-aandacht uitdooft, wordt alles akelig stil, vermoed ik. Hoe, mijn God, kan een mens nog de moed vinden om daarna elke dag voort te leven? Welk een verlieservaring is er niet? Is dat voor een mens wel te dragen?

Mijn God, ik versta niet waarom mensen het zo moeilijk hebben met het anders-zijn van anderen. Racisme zou toch niet mogen, uitsluiting zou toch niet kunnen bestaan. Als ik woorden van haat en zelfverheerlijking hoor van extremisten, dan krijg ik het daar koud van. Ik snap niet hoe iemand zo verloren kan lopen in z'n leven dat hij tot het besluit komt beter te zijn dan een anderstalige, dan een anders-gelovige, dan een mens met een andere huidkleur. Waar blijft het respect?

Plichten en rechten moeten gelden voor iedereen. Ik besef ook wel dat een asielbeleid niet eenvoudig is, maar toch dient daar op een goede manier werk van gemaakt. Dus moet evangelische openheid daarin een plaats krijgen. Pas echt schrijnend is het wanneer mensen misbruik maken van het verlangen van anderen om hun land te ontvluchten. Handel in mensen, onvoorstelbaar!

Wanneer ik telkens opnieuw de beelden zie van steeds dezelfde gebieden die geteisterd worden

door oorlog of dictatuur, dan vraag ik me af hoe die mensen het daar kunnen uithouden. Ik kan, mijn God, me dat volstrekt niet inbeelden. In wat een vreedzaam land leef ik toch. Ik heb een huis, voeding, kleding... En dat er hier dan nog mensen zijn, die zoveel hebben, maar nooit genoeg hebben! Zeg me, mijn God, hoe kan dit allemaal? Hebben wij nog gezond verstand, durven wij ons nog laten raken door alles?

Dat raakbare blijkt zo belangrijk. Het zegt iets over het niet opgesloten zitten in z'n eigen wereldje, in z'n kleine 'ik'. Wie zich laat raken, toont dat hij niet alleen is op de wereld, dat de wereld niet om hem draait. Zo'n mens zal een ander het leven niet ontnemen. Respect lijkt zo'n basiswaarde, maar helaas ontbreekt het vaak net daaraan. Onlangs vertelde een verkoopster in een winkel me dat de directie haar naar haar geheim gevraagd had waarom die winkel een prijs gewonnen had. Voor haar was het heel eenvoudig. „Door respect te hebben voor elkaar en voor iedere klant”, had ze gezegd. Die directeur, met in zijn bagage al zijn managementcursussen, bleef daarop zonder woorden.

Mijn God, als er iets is dat U ons heeft willen leren, dan is het toch wel dat we oog en hart hebben voor de ander. Dat we door het leven gaan zonder oogkleppen op, integendeel. Mochten we dat beleven, voorleven en doorgeven. Respect is de grond waarin de liefde tot haar recht kan komen. Help ons hierbij, mijn God.

OMROEP

• 18 november, 23.18 uur, IKON via Nederland 2. Aandacht vanavond voor de IKON-documentaire *Thuisfront*. Op 1 augustus 2006 vloog de eerste lichter van 1.400 Nederlandse militairen naar Zuid-Afghanistan. Hun missie: meewerken aan de wederopbouw in de provincie Uruzgan. Volgens Defensie zullen tot augustus 2008 in totaal zo'n 11.000 militairen naar Afghanistan worden uitgezonden. De betrokken militairen bestempelen de missie als plicht, project of avontuur. Tegelijk heeft hun keuze gevolgen voor het leven van de in totaal 100.000 familieleden, nog afgezien van vrienden en bekenden. Wat betekent het om je geliefde te zien vertrekken naar een gevaarlijk gebied, in de wetenschap dat de kans bestaat hem of haar niet meer terug te zien? Aan de hand van vier portretten van achterblijvers zoekt regisseur Eline Flipse naar het antwoord. Zij filmt een vader en moeder die hun nog half-thuiswonende zoon zien vertrekken, maar ook een vier maanden zwangere vrouw die achterblijft. *Thuisfront* volgt hen in hun dagelijkse leven, op de informatiedag op de kazerne, bij het afscheid en in het contact met Uruzgan via beeldtelefoons en e-mail.

*Mijn God,
wees ons nabij
om zeer eenvoudig
respectvol om te gaan
met de anderen
en hun anders-zijn.
Op die manier groeit leven
en verbondenheid,
en dat is toch uw oproep.*

De vrome kudde



BIECHT

Een jongeman in de biechtstoel:
– Eerwaarde, ik heb ruzie gemaakt met mijn verloofde.
Zegt de pastoor:
– Jongen, doe vóór het huwelijk niets dat in het huwelijk thuishoort!

Naar Fons Jansens, ingezonden door J. Van Veldhoven

HUWELIJK

Een opgetogen Lea:
– Zolang we al getrouwd zijn, maakten mijn man en ik nog nooit ruzie. Hopelijk gaat het de tweede week even goed...

Ingezonden door Georgette Haegeman

TRANEN

In de zoo is een olifant gestorven en de oppasser laat z'n tranen de vrije loop. Een verbaasde collega:
– Dat je daar zo verdrietig om bent...
Komt het antwoord:
– Maar ik moet hem wel begraven!

Ingezonden door Georgette Haegeman

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: HONKFAST

kaartenboek aantrekkelijk	voor	juwelenkistje	nog eenmaal Europese hoofdstad	stemming plechtige belofte					
	duldbaar								1
bos			spottiguur						
tuimeling		6	beteuterd						
		Engelse titel zee-macht		7	lidwoord				
studiedag		8			terug			deel v.d. mond	
naaldboom	snel bergtop								treksluiting
			naderhand	3					
Spaans eiland grondsoort					sluitband v.e. judopak bergplaats			2	
			muziekinstrument		5				
afsluitmiddel					geneesheer				4

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---