



JEZUS,
ZON VAN GOD

Jezus toont ons zijn hele leven waar we God kunnen vinden. Daarvoor gaat hij drie jaar lang op tocht.

Een tocht die je terugvindt in de vier evangeliën. Jezus zoekt God in zichzelf, als hij bidt. Hij vindt God ook bij mensen die aan de rand van de maatschappij leven.

Zoek jij ook naar God? Je kan dat het beste doen zoals Jezus het ons toonde. Een makkie zeg je? Denk dat maar niet te snel.



Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>:
Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

JEZUS ONTMOETEN

Kangoe vroeg aan leerlingen van het derde en het vierde leerjaar uit Oostende hoe en wanneer zij in andere mensen Jezus zien.

- Jeroen V.** Als de juf mij troost wanneer ik word gepest.
- Aagje M.** Papa lijkt op Jezus als hij oma duwt in de rolwagen.
- Jonas P.** Vorig jaar gingen mijn ouders uit elkaar. Mama werd er ziek van. Opa en oma zorgden goed voor mij en mijn broer.
- Deborah D.** Ik maakte ruzie met mijn vriendin. Zij maakte het weer goed.
- Niels N.** Als de trainer zegt dat ik een goede wedstrijd speelde.
- Eefje B.** Iemand nam mijn balpen weg. Van mijn zus kreeg ik een nieuwe.
- Hanne D.** Mama had pech met de wagen. Een chauffeur stopte en hielp mama om de lekke band te vervangen.
- Bleke F.** Aan zee vond ik mama en papa niet meer terug. Een vrouw bracht me naar de politie. Daar belden ze opa en oma op.
- Brecht V.** De ketting van mijn fiets viel af. De bakker uit de straat legde de ketting er weer op.
- Saartje M.** Als papa me helpt bij het maken van mijn huiswerk.



Omdat niemand wist wie ik was, vroeg ik het ook aan Simon Petrus. Voor mij ben jij de Messias, kreeg ik als antwoord. Jezus (naar Marcus 8,27-29)

Onderweg vroeg Jezus aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze zeiden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Eila, en weer anderen zeggen: "Een van de profeten."' Hij vroeg hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?' Petrus antwoordde Hem: 'U bent de Messias.' Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken en begon hun uit te leggen dat Hij ter dood gebracht moest worden, maar na drie dagen zou opstaan. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en bespote Petrus: 'Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.' (naar Marcus 8,27-35)

SPELEN MET KANGOE



Herfst
Weltra vallen de bladeren van de bomen. Schik alvast deze bladeren van groot naar klein. Wat lees je?



Antw: