



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

de lege kerk of de volle tuin?

er is heelwat te doen geweest over de trouw achter gesloten deuren van kim clijsters in haar tuin

een vergelijking met de vele huwelijken in de tuin van viersel wordt daarbij niet geschuwd

maar gaat die vergelijking wel op?

een man heeft als knaap te doen gehad met een pedofiele priester begrijpelijk dat hij er bezwaren tegen heeft om in een kerk te trouwen

toch zijn hij en zijn vrouw gelovig & willen ze dan ook gelovig huwen

met heel de familie zijn ze in groot gewaad komen trouwen in de tuin van viersel meerdere huwelijken kennen we zo al jaren in de oude brouwerij

die trouwen zouden echter geen echte trouwen zijn zo wordt van bepaalde zijde geopperd de vergelijking met de trouw van kim clijsters die tegen veel geld een vreemdsoortige priester heeft ingehuurd is daarbij niet van de lucht

bij een trouw in viersel staan er evenwel geen lijfwachten voor onze gesloten poort

de brouwerij is een open huis als geen ander

maar mensen toch waarvandaan die zo hevige tegenstand?

er zijn zoveel gelovige maar daarom nog geen kerkgaande echtparen die hun liefde niettemin kerkelijk ingezegend willen zien

en toch hebben meerdere pastoors in hun kerkgebouw haast geen huwelijken meer

hùn huwelijken zijn kerkrechtelijk in orde maar ze hebben er geen meer

zelf probeer ik altijd zo goed mogelijk in orde te zijn & vraag ik of ze al voeling hebben gehad met hun plaatselijke pastoor maar vaker en vaker krijg je daar de vreemdste antwoorden op

eens vroeg ik aan jonge trouwers of ze al gesproken hadden met hun parochie een parochie? wat is dat? vroegen ze

aan een ander jong echtpaar nochtans geschoold in het katholiek onderwijs moest ik uitleggen wat bidden was

ze deden dat wel door 's avonds samen te danken maar beseften niet dat dat bidden was

van de zogeheten randkerkelijken mogen we ons afvragen van welke kerk zij eigenlijk nog de rand zijn

van dat leeglopende kerkgebouw met alleen nog maar een strompelbevolking?

het nieuwe zoekende christendom is buitengebouwelijk

vele nieuwe christenen hebben letterlijk geen weet meer van de kerkrechtelijke structuur waartoe ze behoren laat staan dat die hen wat kan schelen

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

487

God (tweede vervolg)

God beware me!

'God beware me' kan ontleend zijn aan een verzuchting van Job. Op zeker ogenblik houdt Job een lange uiteenzetting over wijsheid en inzicht. Naar het einde toe, zegt hij:

'Was alles maar als in de dagen van weleer, als in de dagen dat God over mij waakte, in de tijd dat zijn lamp boven mij scheen en mijn weg door het donker verlichtte...' (Job. 29,2-3)

Het tweede vers luidt in de Statenvertaling (1637): 'Och, of ik ware, gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen, toen God mij bewaarde.'

God weet

'God weet' is ongeveer hetzelfde als 'Je weet maar nooit: waarom zou je deze onderneming niet wagen!' Of: 'Het kan beter aflopen dan je op dit ogenblik denkt'. Of 'Wie weet?!'

Paulus gebruikt de uitdrukking tweemaal in dezelfde brief naar aanleiding van een mysterieus voorval dat veertien jaar geleden in zijn leven is gebeurd. Daar is de betekenis enigszins anders, namelijk: wat ik niet weet, weet God; wat er toen met mij gebeurd is, kan ik niet verklaren, alleen God weet het: 'Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd - in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, *dat weet God alleen*. Maar ik weet dat deze man - in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, *dat weet God alleen* - werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.' (2 Kor. 12,2-4) Voor 'dat weet God alleen' heeft de SV: 'God weet het'.

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Een groep wil iets belangrijks aanvatten; de vooruitzichten zijn niet gunstig, maar er is bij de leden van de groep de sterke wil om te slagen; het zijn

daarbij mensen die op een of andere manier met het geloof te maken hebben. Zij kunnen dan zeggen: 'Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?'

Het gezegde kan ontleend zijn aan de belangrijke brief van Paulus aan de christenen van Rome. Op het einde van het achtste deeltje uit hij zijn grenzeloos geloof, vertrouwen en liefde ten aanzien van God en van Jezus Christus: '*Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?*' (...) Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? (...) Wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God.' (Rom. 8,31b-39)

(Wordt vervolgd)

BART MESOTTEN

MIJN NAAM IS

Beatrix – Beatrijs – Bieke

Prinsjesdag hoedjesparade! Op 18 september laatst ook zo opgekeken van het hoofddeksel van koningin Beatrix, toen hare majesteit in onnavolgbaar keurig Nederlands het nieuwe parlementaire vergaderjaar opende met de gebruikelijke troonrede? Beatrix is natuurlijk Latijn en betekent gelukbrengster. In ons deel van de Nederlanden zijn we meer vertrouwd met de afleidingen Beatrijs, Bea en Bieke. Ook vaker gehoord deze dagen is Trix, wellicht overgewaaid van bij onze noorderburen, en vreemd genoeg ook de Franse vorm Béatrice. Omdat het in die vorm chiquer en zelfs een tikje exotisch klinkt? De naam werd alvast beroemd in de letterkunde van de middeleeuwen dankzij Dante Alighieri's jeugdvriendin Beatrice Portinari, die de schrijver-politicus in diens La divina commedia vergezelt op zijn tocht van de hel naar het paradijs.

De Vlaamse variant Beatrijs is natuurlijk onsterfelijk sinds de veertiende-eeuwse Marialegende Beatrijs. Cesarius van Heisterbach, gestorven in 1233, vermeldt in zijn geschriften een (legendarische) zalige Beatrijs van Olijven, die volgens de overlevering model zou hebben gestaan voor bovengenoemd Beatrijsverhaal, waarin Maria ongemerkt de plaats inneemt van kosteres Beatrijs, die het habijt aflegt voor een jeugdliefde, tot inkeer komt en uiteindelijk naar het klooster terugkeert.

De naam is zeer oud en tal van heiligen zijn ermee gezegend, reeds in de tijd van de eerste martelaren. Denken we maar aan de heilige Beatrix, die met haar broers Simplicius en Faustinus omstreeks 303 de marteldood stierf. Haar feestdag wordt op 29 juli gevierd. Er zijn ook verscheidene heilige kloosterzusters met de naam Beatrijs. Onder hen de zalige Beatrijs, kloosterlinge te Amptenhausen en gestorven in 1111 (feestdag op 1 januari). In dat rijtje is er ook nog de zalige Beatrijs van Belmonte, prinses van Navarra. Als claris was zij voor haar medezusters een toonbeeld van ootmoed in het klooster te Granada waar ze omstreeks 1520 stierf (feestdag op 11 april). De zalige Beatrijs, geboren rond 1484 als Maddalena Ventres, dochter van schoenmaker Bartolomeo, was een der eerste dominicanessen van het klooster van de heilige Catharina van Siena te Ferrara.

Deze Beatrijs was beroemd vanwege haar nederigheid, haar geest van profetie en haar visioenen. Zij stierf in Ferrara anno 1505 (feestdag op 26 november).

De zalige Beatrijs Hermosilla van Valladolid schonk haar bezittingen aan de armen en stichtte met de hulp van haar tante het klooster van de heilige Elisabeth. In 1462 nam ze het habijt van tertiarius van Sint-Franciscus aan. Zij overleed omstreeks 1485 (feestdag 2 maart). Op 13 maart wordt de zalige Beatrijs, norbertines te Kochem, herdacht. En op 13 mei de zalige Beatrijs van Ornacieu, aldaar geboren omstreeks 1260, kartuizerin te Parménie, die uitblonk door liefde voor het lijden en godsvrucht tot Jezus' passie. Met twee medezusters stichtte ze de kartuize van Eymue, waar zij op 25 november 1309 overleed. Ons zijn anders ook nog de heilige Beatrijs da Silca bekend, een Portugese cisterciënzerabdis die overleed in 1490 (feestdag 16 augustus), evenals drie zalige Beatrijs uit het markiezengeslacht d'Este.

Laat ons afsluiten met twee heiligen van dichterbij. De zalige Beatrijs, geboren te Lens in Frans-Vlaanderen, stichtte omstreeks 1216 de abdij van Spinlieu bij Mons. Wellicht was zij er de eerste abdis. In elk geval stierf ze er na het jaar 1216. Haar feestdag valt op 19 januari. Nog belangrijker is de zalige Beatrijs van Nazareth. Geboren omstreeks 1200 in Tienen als dochter van de zalige Bartholomeüs en Geertrui, volgde zij na haar opleiding bij de begijnen van Zoutleeuw in vaders voetspoor. Die werd na de dood van zijn vrouw lekenbroeder. Overigens traden ook haar broers en zussen in. Beatrijs koos voor de orde van Cîteaux, eerst in Bloemendaal en vervolgens in Rameia en Maagdendaal. In 1235 verhuisde ze naar de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Lier, waar ze priorin was tot haar dood in 1268. Deze Beatrijs heeft een dubbele feestdag: op 29 juli en 29 augustus (verjaardag van haar overlijden). Deze 'bruid van de Gekruisigde' is samen met Hadewych een grootmeesters van de Nederlandse mystiek uit de dertiende eeuw. Naast een autobiografie, die enkel in een vertaling bewaard bleef, schreef zij Van seven manieren van heiliger minne, het oudst bekende geestelijk proza in het Diets.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Eind oktober zijn er heel wat veelzeggende weerspreuken die een link leggen tussen het weer van deze laatste oktoberdagen en het Allerheiligenweer. Zoals deze spreuk bijvoorbeeld:

HET LAATSTE WEER VAN OKTOBER REIKT ALLERHEILIGEN DE HAND

Het weer van de afgelopen oktobermaand zegt ook al iets over wat we in maart van volgend jaar mogen verwachten:

OKTOBER EN MAART ZIJN EVENVEEL WAARD

Morgen is het Allerheiligen:

GEEFT ALLERHEILIGEN ZONNESCHIJN DAN ZAL HET SPOEDIG WINTER ZIJN

In deze dagen zou er ook een kort nazomerke moeten komen, maar het heeft niet veel om het lijf:

HET NAZOMERKE VAN ALLERHEILIGEN KAN VOOR DE WINTER NIET BEVEILIGEN

Overmogen komt dan weer Allerzielen. Let vooral op het begin van die dag, want:

ALS ALLERZIELEN ZACHT BEGINT VOLGEN REGENS EN VEEL WIND

KRISTIEN VAN ZUMMEREN