



4 OKTOBER

Ik zie je al met grote ogen de titel lezen.
Vier oktober... en dan?
Vier oktober is wereldlerendag én feestdag van
Franciscus van Assisi.

Leggen we onze huisdieren even in de watten?
Of doen we dat elke dag?
Zorgen we vandaag extra goed
voor ze?

Of doen we dat
elke dag?

Een huisdier
houden, bete-
kent ook ervoor
verantwoordelijk
zijn.
Zijn jullie dat?



SPELEN
MET KANGOE

ZOEKZINNEN



Zoek in deze zinnen telkens het
verborgen, die.

Voorbeeld: We spelen heel graag in de tuin.

1. Kangoe en ik aten samen vijf belegde broodjes.
2. Seppe heeft nog een paar dekens nodig.
3. Wil jij die paal in de grond kloppen?
4. Mmm, een koekje lust oma wel.
5. Zij raapt het weggegooide afval op.

COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.
be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>:
Lieven Desmet - Stef Desodt -
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

K+L 40 - 4 oktober 2006 -
zevenentwintigste zondag B

FRANCISCUS OP DE PRAATSTOEL

Franciscus van Assisi werd geboren in de Italiaanse stad Assisi in 1182.
Hij stierf in 1226, op vierenveertigjarige leeftijd.
Franciscus van Assisi is de patroonheilige van de dieren.

Stel dat je met de teletijdmachine terug kon in de tijd. Dan is een vraaggesprek met
Franciscus best mogelijk. Vandaar...

- Kangoe:** Oeps. Het is me gelukt. Lieve Franciscus, hoe zie jij eruit, zeg!
Franciscus: Zeg dat wel. Als zoon van een rijke koopman liep ik ooit rond in de
duurste gewaden. Ik wou zelfs ridder worden. Het liep evenwel anders. Ik
besloot immers te leven voor de armen.
- Kangoe:** Hoe oud was je toen?
Franciscus: Vierentwintig. Mijn vader kon er niet mee lachen.
- Kangoe:** Wat deed je veranderen?
Franciscus: Als ridder trok ik ooit naar de oorlog. De vijand nam mij gevangen. Mijn vader kocht me vrij maar ik was zo
ziek dat ik maanden in bed moest blijven. Toen dacht ik na over het leven. Een tijdje later ontmoette ik een
melaatse, met een vervormd gezicht en afgestompte vingers. Ik gaf hem een kus. Toen wist ik het: voortaan
zou ik leven voor de armen.
- Kangoe:** Dat was zeker niet gemakkelijk?
Franciscus: Neen. Velen lachen me uit, verklaren me gek en spotten met me. Dat geeft niet. Ik doe het voor God.
Bovendien tel ik veel vrienden in de dierenwereld. Ik voel me heel goed.
- Kangoe:** Lieve Franciscus, houd je goed. Groet je de dieren in mijn naam?
Franciscus: Zal ik doen.



EEN WEEJTJE...

GAIA
voor
for animal rights



Gaia neemt het op voor de dieren.
In de eerste plaats voert Gaia acties en cam-
pagnes tegen onnodig dierenleed.

Enkele voorbeelden waartegen Gaia protesteert:

- In Canada worden elk jaar honderdduizen-
den zeehondjes geslacht.
- De pels van katten en honden worden
verwerkt in kleding, speelgoed en dekens.
- Vaak worden dieren gebruikt voor proeven.
Ze worden dan ziek gemaakt, vergiftigd of
verminkt.

Enkele moeders probeerden hun
kinderen bij Jezus te brengen. Zij
wisten dat Jezus hen zou zegenen en
dat de liefde die Hij van God bracht,
de kinderen sterker zou maken.
Toen de leerlingen de kinderen op
Jezus heen zagen staan, werden ze een
beetje boos. Jezus heeft geen tijd voor
jullie, zeiden ze. Toen Jezus dit hoorde,
sprak Hij: Laat de kinderen tot Mij
komen. Niemand is belangrijker dan
zij. Wie zichzelf belangrijk vindt, die
zal het Koninkrijk van God nooit zien.
Maar wie zich klein maakt als een
kind, zal binnentreden in het huis
van Mijn Vader.

(Naar Marcus 10, 13-16)

Bijbel voor kinderen
Boesch & Keuning

HET ZONNELIED

Toen Franciscus zwaar ziek was, maakt hij een prachtig gedicht
over de schepping. We kennen het onder de naam 'Zonnelied'.
Als je het leest, zorg dan dat je er tijd voor hebt. Knip het uit
en hang het op je kamer. Lees het opnieuw en opnieuw. Je leest
het altijd anders.

Goeiedag, broeder zon,
Jouw stralen voelen als een kus op ons gezicht.
Elke morgen maak je ons weer wakker.
Fel en stralend maak je ons warm met jouw licht.

Wij bewonderen je, zuster maan.
Je geeft ons licht, in het donker van de nacht.
En daarboven, helder en heel erg mooi,
jouw sterrenhemel die schitterend naar ons lacht.

Wij groeten je, snelle wind.
Soms waai je hard en soms heel licht.
Jij laat de natuur bewegen,
en verandert steeds haar uitzicht.

Wij zijn blij met je, zusje water.
De bron waaruit jij stroomt, is voor de natuur een zegen.
Je maakt de grond vochtig en vruchtbaar
door onweer, sneeuw en regen.

En jij, broertje vuur,
Je bent zo vrolijk en zo prachtig.
Je geeft licht overdag en 's nachts.
Je vlam brandt sterk en krachtig.

Wij bedanken jou, zuster aarde.
Je bent niet een moeder, die ons eten geeft en ons gezond houdt.
Je brengt ons fruit en bloemen en gras.
Jouw geur hangt over weide en woud.

Broer herfst en zus winter,
jullie kunnen alles rustig laten vergaan.
Zusje lente en broertje zomer,
jullie laten alles wonderbaarlijk opnieuw ontstaan.