



KINDERZORG



Ouders kunnen niet altijd voor hun kinderen zorgen. Ze hebben ook heel wat andere dingen te doen. Vele mensen helpen hen daarom. Denk maar aan kinderverzorgers, onthaalouders, opvangmama's op school, ... Dag na dag staan ze klaar om voor jullie te zorgen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Toch proberen ze

er telkens opnieuw het beste van te maken. Ze verdienen een grote pluim. Ja toch? Heb jij al eens nagedacht hoe je deze mensen eens in de bloemetjes kan zetten? Geef of stuur hen een tekening of kaartje. Ze zullen blij verrast zijn!



SPELEN MET KANGOE

MET DE O VAN...

- Dit spel kun je alleen of met vrienden spelen.
- Je moet het woord 'o n t h a a l m o e d e r' spellen door voor elke letter een drieletterwoord te zoeken dat met die letter begint.
- Bijvoorbeeld: oom - net - tol - ...
- Speel je met je vriend(en), dan moet je om de beurt een woord opgeven. Let wel: je krijgt vijf seconden tijd om te zoeken. Vind je geen woord, dan val je af (of verlies je).

• Je speelt met de volgende woorden:

- o Kinderverzorgster
- o Kleuterjuf
- o Opvang

• Je kunt ook afspreken om vierletterwoorden te zoeken. Of ...nog moeilijker...vijfletterwoorden.

Oplossing 867

- 1. kat - 2. paard - 3. aal - 4. koe - 5. aap en ool

COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
 e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
 <Redactie Huppelhoek>:
 Lieven Desmet - Stef Desodt -
 Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

DAG VAN DE ONTHAALoudERS & KINDERVERZORGERS



Op de Kangoestoel

Kangoe ging op bezoek bij Sandra. Ze is nog niet zo lang onthaalmama en Kangoe is benieuwd of zij haar nieuwe job prettig vindt. De kindjes hadden net hun middagdutje gedaan en kregen een fruitpapje.

Kangoe: Wat heb jij drie vrolijke ukken, hoe oud zijn ze?
 Sandra: Marnic is de oudste, hij telt al 16 maanden. Flynn is 14 maanden oud en jongste spruit Amalia werd net 1 jaar. Tijdens de vakanties komt ook Eljah van drie. In februari krijg ik er nog twee nieuwe kindjes bij.

Kangoe: Waarom werd je onthaalmama?
 Sandra: Het is iets waar ik al vele jaren van droom. Ik doe het dan ook heel graag. Hiervoor werkte ik als kinderverzorgster in een schooltje. Ik vind het gewoon fijn om voor kinderen te zorgen.

Kangoe: Moet je weer naar school om onthaalmoeder te kunnen worden?

Sandra: Zodra je begint, word je verwacht op een 'beginnersweekend' waar je veel leert over opvoeding en verzorging. Nadien krijg je regelmatig bijscholing.

Kangoe: Hoe vroeg begint jouw dag? En wanneer wuif je het laatste kindje 's avonds uit?

Sandra: Marnic komt 's morgens al toe om 6.10 uur, de anderen om 8 uur. Omstreeks 17.15 uur wordt de laatste uk door mama of papa opgehaald. *Dochter Jitse komt thuis van rope skipping. Ze taant meteen trots de nieuwste kunstjes in touwtje springen die ze net leerde.*

Kangoe: Hoe voelt dochter Jitse zich nu je plots een beetje mama bent van vele kindjes?

Sandra: In het begin had Jitse het wel een beetje moeilijk.

Ze heeft mama niet meer voor zich alleen en moet leren delen hè. Maar ondertussen is ze dol op de kleintjes en ze bemoedert ze graag. De kindjes houden ook van haar.



EEN WEETJE...

Oktober is ook missiemaand



Missio is een hulporganisatie. Ze steunt ondermeer opvangtehuizen voor kinderen en jongeren in Venezuela. Zo krijgen deze jonge mensen ook een echte thuis. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat ze het niet overleven. Dat kunnen wij ons natuurlijk niet meer voorstellen. Gelukkig maar. Missio helpt hen op weg zodat ze meer kansen krijgen om gelukkige jonge mensen te worden. Is Missio dan ook een beetje onthaalouder?

foto's © Missio
 www.missio.be

De rijke jongeman

Toen Jezus met zijn leerlingen op weg was, liep een jonge man op Hem toe. *Waarop richt je op de knieën en vroeg: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig te leven?* Jezus antwoordde: *Je weet best wat je doen moet, je kent de geboden toch?* Toen de man vertelde dat hij alles gedaan had wat van hem verwacht werd, sprak Jezus: *Eén ding ben je vergeten, verkoop wat je bezit en geef alles aan de armen. Daarmee zul je een schat bezitten in de hemel. De man ging bedroefd heen want hij bezat zo veel.*

(naar Marcus 10:17-22)