



# VERDRAAGZAAMHEID

Veel mensen, veel ideeën, vele kleuren  
Je hebt het allicht al gemerkt.  
Rondom jou leven veel mensen.  
Dat vinden we meestal wel tof. Alleen is toch maar alleen.

En dat maakt het nu juist moeilijk.  
Want één voor één zijn die mensen anders dan jijzelf.  
Ze denken anders, kleden zich anders, zien er anders uit  
en willen dingen anders doen.

En daar begint een levenslange opdracht.  
Hoe slaag je erin om tussen al die verschillen  
gezellig te leven?  
Wat doe je als je vrienden het anders willen dan jijzelf?  
Wat als de vriendjes in je klas zelfs je taal niet spreken?

**Niet zo eenvoudig,  
wel ontzettend boeiend.**



Neem een groot blad papier.  
Zet bovenaan: 'Afspraken voor verdraagzaamheid.'  
Zet er cijfers op van 1 tot 10.  
Schrijf bij ieder cijfer een afspraak of een idee-  
tje waarvan je denkt dat, als jullie dit naleven,  
zij en je klasgenoten of vrienden verdraagzamer  
met elkaar zullen omgaan.

Hang het blad op een goed zichtbare plaats.  
Lees het af en toe opnieuw.

We geven je alvast enkele voorbeelden.  
Ze kan ze gebruiken maar het moet niet.

### AFSPRAKEN VOOR VERDRAAGZAAMHEID

Ik help al mijn klasgenoten als ze het moeilijk  
hebben met een taak.  
Ik zeg elke morgen op weg naar school iedereen  
vriendelijk 'goedemorgen'.  
Ik laat anderen de eerste keuze als er gekozen  
moet worden.  
Ik probeer kleine ruzies of meningsverschillen  
uit te praten.  
Ik heb aandacht voor de talenten van iedereen.  
...

**Wie zette met de klas of jeugdbeweging al  
eens een actie over verdraagzaamheid op  
touw? Mogen wij het ook weten?**

## VRIENDSCHAPSMOBIEL

**Benodigdheden:** metalen dekseltje; 2 stukken koord (± 40-50cm);  
kralen; veren; knopjes; veif; spijker; hamer; vistrad of dunne ijzerdraad  
**Werkwijze:** maak in het metalen dekseltje met een spijker en hamer  
vier gaatjes (laat mama of papa je even helpen). Verf het deksel in een  
mooi kleurtje. Als dit droog is, steek je de koordjes gekruist door de  
gaatjes (zie tek. 3). Versier nu de koorden met kralen, veren en andere  
leuke spullen. Hang de mobiel op door middel van een stuk vistrad,  
dat je ook vastmaakt aan het dekseltje.

**Tip:**  
Je kunt ook op een stukje papier een mooi gedicht schrijven en dit aan  
jouw mobiel hangen. Zo maak je het mobielje nog persoonlijker.



## SPELEN MET KANGOE

### GEHEIMSCHRIFT

- Raak jij hier wijs uit?
- De code helpt je.



a	b	d	
e	r	g	
h	i	m	

	a		
r		v	
			L

## COLOFON

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.  
be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html  
<Redactie Huppelhoek>  
Lieve Desmet - Stef Desodt -  
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelkrant 872 - 8 november 2006 - K+L  
nr. 45

## Hoe toonde JEZUS zich VERDRAAGZAAM? REPORTAGE

**Moet het nog gezegd dat Jezus ons toont hoe wij verdraagzaam  
kunnen zijn? Zoals bijvoorbeeld toen...**

1. Jezus aan zijn leerlingen vroeg om te bidden voor de mensen die  
hen vijandig waren: 'Heb je vijanden lief en bid voor hen...'  
(Matteüs 5, 44-48)
2. Jezus aan Petrus vroeg om wat hem wordt aangedaan te verge-  
ven: 'Tot zeventig maal zeven keer moet je vergeven...'  
(Matteüs 8, 21-22)
3. Jezus op zekere dag zag dat zijn leerlingen niet wilden dat er  
enkele kinderen bij Hem dichterbij kwamen: 'Laat ze toch bij mij  
komen, ik wil die kinderen omarmen en zegenen...'  
(Marcus 10, 13-14, 16)
4. Jezus zijn leerlingen vroeg om niemand de rug toe te keren: 'Zelfs  
als een boom al jaren geen vruchten meer draagt, moet je hem  
niet omhakken...' (Lukas 13, 6-9)



Op 13 augustus was er veel volk in ons dorp.  
Kanegem was 50 jaar bebloemd!  
De dag begon met een viering met kardinaal  
Danneels. De kardinaal is geboren in Kanegem  
en heeft hier ook lagere school gelopen.  
Wij, begeleiders en kinderen van de neven-  
dienst, hadden grote bloemen gemaakt op  
lange stokken om uit te delen in de kerk  
bij het zingen van het dorpslied.  
Buiten aan de kerk lag een groot  
prachtig bloementapijt.

**Vierden jullie ook al eens feest in de  
parochie? Stuur ons een foto en een kort  
verslag. We kijken er naar uit!**

## EVANGELIE

Op zekere dag zette Jezus zich bij de offerkist in de tempel en keek toe hoe de mensen geld-  
stukken in de koffer wierpen. Een arme weduwe gooide twee penningen in de kist. Jezus sprak  
tot zijn leerlingen: 'Die arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Allen offerden van  
hun overvloed maar zij gaf alles wat ze bezat.'

(naar Mc 12, 38-44)