



HUPPELKRANT

TERUG NAAR SCHOOL...

IS DAT OOK EEN UITNODIGING VOOR EEN FEEST???

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/verkiezen/kango/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> - Lieven Desmet - Stef Desoet - Kristine Ias - Ruth Seurs - Martine Croonen

Huppelkrant 910 - 29 augustus 2007 - K+L nr 35 - tweentwintigste zondag, door het jaar, C-cyclus

910

EVANGELIE

Er was eens een rijk man. Op een dag kreeg hij het idee een groot feest te geven en al zijn vrienden uit te nodigen. Maar toen de tafels mooi gedekt stonden en het eten klaar was, hadden de vrienden geen tijd om te komen. De rijke man werd boos en gaf zijn knecht de opdracht naar de stad te gaan en alle mensen uit te nodigen, ook de zwervers en de ajeken. Die waren heel blij met de uitnodiging. Ze kwamen mee feesten en de gastheer was gelukkig omdat hij iets goeds had gedaan voor mensen, die eigenlijk niets voor hem konden terugdoen.

DAG VAKANTIE...

Niet makkelijk, opnieuw naar school. Je hebt er wellicht wel een beetje naar uitgekeken. De vakantie heeft nu echt wel lang genoeg geduurd. Tijd om de vrienden terug te zien. Om te weten of die juf of meester nu echt zo streng of tof is als verteld wordt. Om veel te ontdekken en te leren. En flink je best te doen.



WELKOM SCHOOL!



- Staat alles klaar voor de eerste dag? Niets vergeten?
- Vroeg naar bed!
- Weer tijd vrijmaken voor je huiswerk.
- De speeltijd is er om nieuwe vrienden en nieuwe spelletjes te ontdekken.
- Zijn er nieuwe kinderen in je klas? Neem ze op in de groep en in je spel.

Wedstrijd

Op de foto zie je zes voorwerpen. Het zijn allemaal spulletjes die jij weldra nodig zal hebben. Schrijf hun benaming in het rooster bij het juiste cijfer. Neem uit deze woorden de letters die in een groen vakje staan. Met deze letters kan je een nieuw woord vormen. Schrijf dat woord op een kaartje. Een postzegel er op en sturen naar: Huppelkrant, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Of mail je oplossing naar huppelkrant@kerknet.be.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |

Dag Jezus.

Ik denk niet dat er iemand is die beter dan jij verhalen meegeeft aan de mensen. Zoals het verhaal waarin jij voorstelt om ook arme en zieke mensen uit te nodigen op een feest. Ik wil jou graag iets vertellen, Jezus. Enkele weken geleden mocht ik een feest geven. Ik was jarig. Mama en papa stelden voor om ook de vijf beste vrienden en vriendinnen van de klas uit te nodigen. Dat vond ik wel leuk. Alhoewel ik het er veel meer dan vijf... Ik stelde voor om alle klasgenootjes uit te nodigen. Eerst kan en mocht het niet. Maar dan weer wel. Het werd een tof feest, Jezus.