

HET huwelijk tussen Kim Clijsters en Brian Lynch was ongetwijfeld dé BV-gebeurtenis van de afgelopen maanden. Niet enkel werden tijdens het feest in het Limburgse Opitter alle pottenkijkers geweerd, zowel de burgerlijke als religieuze plechtigheid verliepen in strikte intimiteit. Burgemeester Gabriëls van Bree verbond Kim en Brian dan ook op een ontegenzeggelijk vroeg uur in de echt. Nog meer vragen riep de religieuze plechtigheid op, want die vond plaats in een feesttent in de tuin. Was er dan wel sprake van een volwaardig kerkelijk huwelijk?

Belofte van trouw

Om te beginnen dient gesteld dat een kerkelijk huwelijk een openbare plechtigheid is. Daarom worden huwelijken voor het altaar ook steevast aangekondigd in de zondagsvieringen en worden namen en data gepubliceerd in het plaatselijke parochieblad. Parochianen die dat wensen, kunnen dan komen meevieren. Tijdens de plechtigheid wordt immers verondersteld dat de gemeenschap kan horen wat het echtpaar elkaar belooft, en stelt de priester of diaken dat de gemeenschap het paar voortaan als man en vrouw zal beschouwen.

Het kerkelijke huwelijk heet een sacrament. En eigenlijk zijn het de beide huwendes die elkaar het sacrament toedienen. Toch zijn alleen die huwelijken voor de Kerk geldig, indien ze worden gesloten in aanwezigheid van de parochiepriester van een van de huwendes, van een andere priester of van een diaken. De priester/diaken zegent het nieuw aangegane huwelijksleven in en schrijft het neer in de registers van de Kerk. Ook moet de huwelijksbelofte van onverbrekelijke liefde en trouw uitgesproken worden tegenover twee getuigen. Lekenvoorgangers mogen geen huwelijk inzegenen, al voorziet het kerkelijk recht wel deze mogelijkheid in streken waar geen priesters en diakens zijn.

Hans Geybels, woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wees er in een reactie op Clijsters' huwelijk op dat trouwers normaal gezien in een parochiekerk of erkende kapel elkaar het jawoord geven. „Enkel in een uitzonderingssituatie kan de priester het stellen met een plaats die dan als altaar dienst kan doen”, zo stelde hij.

Die vereiste vloeit voort uit de gewoonte van de Kerk om het huwelijk in te zegenen tijdens een kerkelijke liturgie, bij ons gewoontegedrouw tijdens een eu-



Een andere Bekende Vlaming, VTM-gezicht Tess Goossens, huwde onlangs haar Pascal wel degelijk in de parochiekerk. © Belga

Alvast niet in de tuin

Erk De Smet

Onze nationale tennislegende Kim Clijsters trouwde met haar Amerikaanse vriend Brian in een tent in de ouderlijke tuin. Paar en familie wilden immers alle pottenkijkers weren en stonden op hun intimiteit. Het heugelijke gebeuren trok ook onze aandacht, want er was discussie of het al dan niet een huwelijk betrof erkend door de rooms-katholieke Kerk. Wat kan, wat mag, als je huwen wilt voor de Kerk?

Wat kan en mag in een rooms-katholiek huwelijk?

charistieviering. De trouwbelofte wordt dan uitgesproken na de homilie en vóór het aanbrengen van de gaven en de aanvang van het eucharistische dankgebed. En dat heeft een diepe spirituele betekenis. Christus is immers het centrum van ieder christelijk leven, ook van het huwelijksleven.

Het gebeurt dat priester of diaken huwelijkskandidaten suggereert om tijdens een niet-eucharistische dienst in de kerk te trouwen, bijvoorbeeld omdat zij beiden vervreemd zijn van de Kerk of één van hen helemaal niet katholiek is. Soms vragen trouwlustigen hier zelf om.

Opgepast evenwel. Ook dergelijke viering is liturgie en het past dat er uit de Bijbel wordt voorgelezen, gebeden en gezegend. Dergelijke huwelijksviering heeft net dezelfde waarde als een mét eucharistie. Indien een diaken voorgaat bij de huwelijksplechtigheid,

kan dat overigens slechts onder deze vorm.

Vandaag legt menig paartje in de viering graag veel van zichzelf. Ze kiezen zelf de teksten, willen populaire deuntjes horen klinken. Dat kan, maar een aantal elementen is en blijft wezenlijk. Zo moeten het stel, familie en vrienden het karakter van een kerkelijke viering respecteren en dient er een ondubbelzinnige huwelijksbelofte van levenslange trouw uitgesproken. Een gedegen voorbereiding en een stevig gesprek met de voorganger vooraf is dan ook noodzakelijk.

Goede Herder

Dat brengt ons op een ander element van het kerkelijke huwen. Verwacht wordt dat de kandidaten zich terdege voorbereiden. Een element daarvan is het

gesprek met priester of voorganger, traditioneel gekend als de 'ondertrouw'. In dit gesprek dient nagegaan of alle voorwaarden voor een kerkelijk huwelijk zijn vervuld, al was het maar dat beide partners uit vrije wil huwen. Meteen kan dan ook gepeild worden naar de verwachtingen tegenover de plechtigheid.

Enkele maanden geleden vroegen onze tennisster en haar partner of het huwelijk in een tuin mocht plaatsvinden, kwestie van het intieme karakter te garanderen. Na overleg tussen de pastoor van Opitter, de deken en het bisdom werd gesteld dat een huwelijk in de tuin niet kon, ook niet om een stormloop van het publiek in de kerk te vermijden.

Achteraf bleek dat het jonge stel hun huwelijk had laten inzegenen door een voorganger van de gemeenschap De Goede Herder, verbonden met Rent-a-Priest, die

tegen betaling vieringen op maat verzorgt. Zo organiseerde Rent-a-Priest enkele maanden geleden elders in Limburg een zogeheten vormselviering voor ontevreden parochianen die in conflict waren verwikkeld met hun pastoor. Het wijst op een verlangen van ontkerkelijkte mensen om hun leven, buiten de kerkelijke gemeenschap om, toch religieus zin te geven.

Betrokken voorgangers staan evenwel buiten de ambtsstructuren van de rooms-katholieke Kerk. Bijgevolg kan het huwelijk waarvan hier sprake dus ook geen kerkelijk erkend rooms-katholiek huwelijk heten. Wat niet wegneemt dat we van harte hopen dat betrokkenen gelukkig mogen zijn in hun nieuw aangegaan levensverbond. O, ja, de richtprijzen van de Goede Herder zijn merkkelijk hoger dan in een reguliere parochie.

Advertentie

GOEDKOOPST in zijn assortiment

Pinda's geroosterd en gezouten
Jempy 250 g

€ 1,44/kg
€ 0,36

In dit assortiment
GOEDKOOPSTE colruyt
laagste prijzen