



## EVANGELIE

Jesus vertelt: 'Zoals trouwe knechten hun heer opwachten als hij terugkomt van een bruiloft, zo moeten ook jullie klaarstaan als de mensenzoon komt. Want de mensenzoon komt op een tijdstip dat je het niet verwacht. En als Petrus aan Jezus vraagt wie dan wel waakzaam moet zijn, antwoordt Jezus: 'Van iedereen die veel krijgt, zal veel worden verwacht. En aan iemand die veel wordt toevertrouwd, zal veel worden gevraagd.'  
Lc. 12, 32-48

Op 6 augustus herdenken we de slachtoffers van Hiroshima. Dit Japans havenstadje werd helemaal verwoest op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De atoombom bracht vrede, zegden de grote wereldleiders. Toch raar, vind je niet? Vrede door wapens... Zou dat ook iets te maken hebben met vechten om gelijk te krijgen?



© Pax Christi

## Het meisje van de 1000 kraanvogels

Sasaki was twee jaar oud toen de Amerikanen een atoombom op haar woonplaats lieten neerkomen. Ze overleefde de oorlog en werd een sterk meisje. Haar hobby was hardlopen. Op zekere dag voelde ze zich onwel. De dokters ontdekten dat ze erg ziek was geworden door de straling van de atoombom. Ze was toen elf.

Sasaki vouwde meer dan 1300 vogels. Maar haar wens ging niet in vervulling. Ze overleed toen ze twaalf was.

Hiroshima werd later uitgeroepen tot 'Stad van de vrede'. In het park staat een standbeeld van Sasaki. Vele Japanse kinderen bezoeken het park. Ze vouwen kraanvogels en hangen die aan de omheining.

Zo werd het kleine meisje Sasaki het symbool van de vrede.

Een vriendinnetje vertelde haar de Japanse legende van de kraanvogel. Die zou duizend jaar worden en staat dus symbool voor geluk en gezondheid. Wie duizend kraanvogels vouwt, mag een wens doen.

## NIET MAKKELIJK HOOR... EEN KRAANVOGEL MAKEN.

Wil je het toch proberen? Surf dan naar deze website:

<http://www.xs4all.nl/~marksjr/origami/> - klik op de gekleurde tekeningen



DAG JEZUS,

IK MAG GELOVEN DAT JIJ OOIT TERUGKOMT.  
WANNEER? ALLEEN JIJ, DE VADER EN DE GEEST WETEN HET.  
NIET EEN MENS WET HET.  
NIEMAND KAN ZEGGEN HOEVEEL SLACHTOFFERTJES DE  
KERNWAPENS OOIT MAAKTEN.  
WEL VRAAG JIJ MIJ OM KLAAR TE STAAN  
ALS JIJ KOMT.  
IK WIL DAT GRAAG DOEN.  
IK BELOOF JE OM TE PROBEREN GOED TE ZIJN  
VOOR DE MENSEN.  
NU EN LATER.  
VIND JE DAT GOED, JEZUS?