

KERK + Leven

WEEKBLAD — NUMMER 26-27-28 — 27 JUNI 2007



Klapstoel
Serge
Desouter

blz. 7

Vormsel
in
Vlaams-Brabant

blz. 8

Passendale
en het
jaar 1917

blz. 12-13

antwerpen brugge hasselt
mechelen

Pastorale vakanties ideale kennismaking voor jongeren met Kerk

Lieve Wouters

Tieners niet geïnteresseerd in zingeving en geloof? Een blik op het aanbod van de Interdiocesane Jeugddienst voor deze leeftijdsgroep, en je weet beter. Ontmoetingsdagen, Bijbels Tentenkamp, Pluskamp – overal raken de deelnemerslijsten snel en goed gevuld. Pastorale vakanties blijken voor jongeren vaak een ideale kennismaking met een levendige en frisse Kerk, die weer kan leiden tot betrokkenheid op lange termijn.

Met God op kamp

HET SCHOOL- JAAR is nog maar net uit, of de deelnemers aan de Ontmoetingsdagen van Jokri in het bisdom Gent pakken hun koffers. De vakantie lonkt. Driehonderd twaalf- tot achttienjarigen kozen voor een pastoraal kamp van 1 tot 7 juli met als motto *Kom en zie*.

Een greep uit de activiteiten: sport en spel, zingen, een 'doedag' met bezoek aan een bejaardentehuis of vluchtelingencentrum, agapeviering (eucharistie).

Maar wat is Jokri eigenlijk? In Oost-Vlaanderen telt deze pastorale jeugdorganisatie zo'n vijftig plaatselijke groepen. De regelmaat en het aanbod van activiteiten verschilt van parochie tot parochie, maar houdt meestal een

prettige mix in van ontspanning, bezinning en deelname aan de zondagsviering. Vaak zijn de vakantie-initiatieven het begin van een vast engagement bij de groep in de parochie. Het kamp staat dus ook open voor jongeren die de werking nog niet kennen. Begeleider Winand Delporte leerde Jokri kennen toen hij zeventien was. „Een vriendin vroeg me om mee te gaan op Ontmoetingsdagen. Daar

bleken al mijn vooroordelen over een ouderwetse en saaie Kerk niet te kloppen. Samen bliezen we de werking in onze parochie nieuw leven in. Het jaar daarop stond ik mee in de leiding.”

„Ik doe het nog steeds met groot plezier. Tieners vinden zingeving heus wel belangrijk. Dat merk ik ook als godsdienstleraar in het technisch en beroeps onderwijs. Alleen spelen we als Kerk niet al-

tijd goed in op hun vragen, vaak omdat we te weinig naar hen luisteren. Ons kamp is voor velen de eerste echt positieve en beklivende kennismaking met de Kerk als gemeenschap. Hier ervaren ze dat het geloof ook op een jonge en eigentijdse manier kan worden beleefd.”

Hetzelfde kan worden gezegd van het Bijbels Tentenkamp, voor twaalf- tot en met vijftienjarigen (zie foto). Ook de jongeren die hun vormsel nog voorbereiden in de groepen van de Lange Weg zijn welkom. Van 3 tot 7 juli verblijven ze in tenten op een speelweide in Ingooigem en leven dichtbij de natuur. De wonderverhalen van het evangelie vormen dit jaar de rode draad door spel en bezinning. „De helft van de deelnemers blijkt al aangesloten bij een plussersgroep of misdienaarswerking”, vertelt Lies Matton van IJD Brugge. „De anderen vinden hopelijk na het kamp ergens aansluiting. In elk geval zien we vele gezichten terug op andere activiteiten van IJD door het jaar. Hoewel het toch niet altijd makkelijk is veel jongeren te bereiken, merken we vaak dat ze na een eerste deelname echt door de microbe gebeten zijn. Zelf ga ik al zeven jaar mee. Ik vindt het kamp heel zinvol.”

Vakantiekriebels

Ook de andere bisdommen hebben oog voor de pastorale vakantiekriebels van plussers. Zo vindt in Antwerpen in de tweede week van juli een Pluskamp plaats. Annelies Janssens zit in haar laatste jaar regentaat en begeleidt sinds enkele jaren de plussersgroep in haar parochie in Rijkvorsel. „Met niet minder dan honderd leden zijn we de grootste plussersgroep van het bisdom”, vertelt ze met gepaste trots. Maandelijks komen ze in leeftijdsgroepen samen, waarbij spel wordt afgewisseld met geloofsgesprek.

Een twintigtal van de twaalf- tot vijftienjarigen gaat straks mee op Pluskamp. De grotere plussers gaan op Tentenkamp. Annelies doet beide, het eerste als begeleider, het tweede als deelnemer. In het totaal verwacht ze een honderdtal tieners op het Pluskamp. Elke voormiddag is er tijd voor bezinning en gesprek of creatief werk in verband met het thema: deuren openen naar anderen, de Ander, de wereld. In de namiddag komt de hele groep samen voor een groot spel. 's Avonds wordt dan weer tijd gemaakt voor een bezinnend 'oasement'. Ook hier is de ervaring dat jongeren wel degelijk open staan voor verdieping. „als je maar de juiste toon vindt”.



© Patrick Holderbeke