



EVANGELIE

Zacheüs, een belastingontvanger die niet het geld dat hij bij de mensen ophaalde voor de koning, hoorde dat Jezus in zijn stad kwam. Er was heel veel volk samengekomen. Omdat Zacheüs klein was, klom hij in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien. Jezus merkte Zacheüs op en vroeg hem naar beneden te komen. Zacheüs ontving Jezus in zijn huis. Hij vroeg vergeving voor zijn oneerlijkheid en beloofde dat hij de helft van zijn geld aan de armen zou geven. Vanaf die dag maakte Zacheüs veel vrienden.

Lc. 19, 1-10



De herfstvakantie is een beetje geheimzinnig. Het wordt al vroeg donker en de wind waait grälig uit alle hoeken. De laatste blaadjes dwarrelen van de bomen en overal zie je spinnenwebben en pompoenen. Halloween is natuurlijk een leuk feest. Lekker griezelen. Maar eigenlijk vieren christenen deze week een veel belangrijker feest: het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Op 1 november denken we aan alle overledenen die door hun manier van leven een voorbeeld zijn voor ons. Op 2 november is het Allerzielen. Dan bidden we voor alle mensen die gestorven zijn.

De papa van Eline stierf drie jaar geleden. Ze schreef Kangoe daarover een briefje.

Dag Kangoe,

Ik ben Eline en woon met mama en de hond Bloeber in Gent. Ik heb geen papa meer. Drie jaar geleden is hij gestorven. Nooit vergeet ik die dag. Ik kwam thuis van school. Twee agenten belden aan. Ze wilden mama spreken. Een van hen vroeg ons sterk te zijn want hij had slechte nieuws. Papa was betrokken in een verkeersongeval. Aangereden door een vrachtwagen. Hij was op slag dood. Ik heb papa nooit meer gezien. Mama en ik huiden heel veel. We probeerden elkaar te reconstitueren, maar dat lukte niet altijd. Ik mis mijn papa heel erg. Elk jaar herdenken we hem op 15 april. Dan komen we met de familie samen. Oma weet nog altijd als we het over papa hebben. Elke zaterdagmiddag gaan mama en ik naar het kerkhof. De dag voor Allerheiligen verjaardagen we het graf. Op Kerstmis, Nieuwjaar, zijn verjaardag en met Pasen brengen we papa ook altijd een bezoek. In mijn bed vertel ik papa elke avond hoe de dag verliep. Van de priester weet ik dat papa bij Jezus is en dat papa mij hoort. Ik vind het toch zo jammer dat ik papa niet meer kan knuffelen of niet met hem kan spelen.



Eline



Lieve God,
 We zijn vandaag naar het kerkhof geweest.
 Het was er drukker dan ooit
 en iedereen had bloemen mee.
 Ook mama, voor oma die gestorven is.
 Opa was er ook bij.
 Ik gaf hem een hand.
 Hij vond zonder verloren te lopen oma's
 graf en legde er mooie bloemen op.
 Toen was hij even stil. Ik ook.
 Hij kneep in mijn hand en zei:
 'Oma zou je graag gezien hebben.'
 Het is toch maar naar
 dat lieve mensen dood gaan,
 voor je zelf geboren bent.
 Ik gaf opa een dikke kus.
 'Oma moet jou ook wel heel graag gezien
 hebben. Ik denk dat dit een kus van haar
 is,' zei ik en liep verder aan opa's hand.

Anita Galle

WAT GEBEURT ER ALS JE DOODGAAT?

Alles wat leeft, zal eens sterven: planten, dieren, ook mensen. Maar wat er precies gebeurt na de dood, weet niemand. Christenen geloven dat de ziel verder leeft bij God. Jezus sprak daar ook vaak over. Je komt bij de Heer met alles wat je hebt meegemaakt, met de manier waarop je hebt geleefd. Maar hoe dit precies gebeurt? Dat is wellicht de meest gestelde vraag van de mens. Niemand die het weet.



WAT IS HET HIERNAMAALS? EN WAT WIL DAT ZEGGEN 'NAAR DE HEMEL GAAN'?

De hemel is geen plaats zoals je jou een leuke plek kunt voorstellen op aarde. Toch wordt er in de Bijbel over zo'n plaats gesproken als over een groot feest. Dit is een beeld om uit te drukken dat je bij God onvoorstelbaar gelukkig bent. Christenen geloven dat God in het hiernamaals goed voor hen zal zorgen, maar hoe Hij dat zal doen, weet niemand.

RECEPT

Dit zet je klaar:

- 250 gram geraspt vrucht vlees van de pompoen, zonder schil of pitten
- 150 gram suiker
- 150 gram bloem
- 100 gram gemalen walnoten of rozijnen
- 4 eieren
- 1 theelepels bakpoeder
- 1 zakje vanillesuiker
- een snuifje zout
- poedersuiker

POMPOENCAKE

Roer de eieren met de suiker. Voeg alle andere ingrediënten toe en meng alles goed door elkaar.

Smeer een bakvorm in met boter en bestuif de boter met een beetje bloem. Doe het mengsel in de vorm en vraag mama of papa het beslag een uurtje in de voorverwarde oven op 180° te bakken. Zodra de cake is afgekoeld, bestrooi je hem met poedersuiker. Smullen maar!



WIST JE DAT...

Chrysanten zijn altijd op Allerheiligen en Allerzielen op de graven worden gezet? Witte, gele, paarse, lichtblauwe... Het kerkhof lijkt wel een bloemenzee. Ruim 2000 jaar geleden werden in China al chrysanten gekweekt. Daar waren het toen heilige bloemen, symbool voor een lang leven. Vanaf 1700 brachten Europese zeelui de bloemen naar Frankrijk en Engeland, en later ook naar ons land.