

HUPPELKRANT

ERGENS NIET KUNNEN KOMEN?
KAN DAT VANDAAG NOG WEL?

897

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant>: Lieven Desmet - Stef Desodt - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelkrant 897 - 2 mei 2007 - vijfde Paaszonndag C

EVANGELIE

Tijdens het laatste avondmaal maakt Jezus duidelijk wie Hem zal verraden. Hij zegt: 'Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. Jullie zullen Mij zoeken. Maar waar Ik heenga, kunnen jullie niet komen. Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Als jullie goed zijn voor elkaar, zal iedereen merken dat jullie mijn leerlingen zijn.'

(Joh. 13, 31-35)

DAG VAN DE ZON

Het heeft wel iets.
De zon is voor ons net zo onbereikbaar als de plek waar Jezus naartoe gaat. Net zo onbereikbaar, maar o zo belangrijk. Zonder zon is er geen leven, zonder Jezus is er geen liefde. Als de warmte van de zon voor de levenskracht van Jezus staat, kan dat wel tellen. Onmisbaar zijn ze, allebei.



Zonnig weetje

De zon

De zon geeft licht en warmte, dat weten we allemaal. Maar in de toekomst zal de zon nog veel belangrijker voor ons worden. Op een dag zal er niet meer voldoende aardolie en aardgas zijn om ons huis te verwarmen. Bovendien vervuilen die stoffen onze planeet. De mensen zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ze hebben al goede ideeën uitgewerkt. Er zijn immers natuurelementen die ook energie kunnen geven: wind, water en... de zon. Aan de buitenkant meet de zon wel 5500 graden celsius. De energie die de zon geeft, zorgt niet alleen voor warmte, maar kan ook in elektriciteit omgezet worden. Je hebt zeker al gehoord van zonnepanelen. Die halen stroom uit het licht van de zon. De zon doet ook planten groeien die nodig zijn om de lucht zuiver te houden. De lichtsterkte van de zon zal bovendien almaar toenemen. Heel belangrijk dus, die zon...



Gebed

Jezus,
Deze week vertel Je ons in jouw levensverhaal nog maar eens iets belangrijk.
Je vraagt ons elkaar lief te hebben,
zoals Jij de mensen liefhad en hebt.
Ik wil dat wel proberen, maar dat is niet gemakkelijk.
Mama en papa graag zien, dat lukt wel.
Broer of zus graag zien?
Mmm... Soms ben ik er heel kwaad op.
Soms maak ik er ruzie mee.
Zie je, Jezus, als iemand goed is voor mij,
is het niet moeilijk om die persoon graag te zien.
Help Je me, Jezus, om beetje bij beetje ook te houden van mensen waarmee ik niet zo goed overweg kan?

ZONNEWIJZER



Een zonnewijzer maakt je echt niet wijzer dan de zon.

Met een zonnewijzer kan je zien hoe laat het is. Je hebt daarvoor wel de zon nodig. Zullen we het ook eens proberen?

Zoek een zonnig open plekje in de tuin. Op het strand of in een weide is nog beter. Neem een stok (ongeveer 25 cm) en steek hem stevig in de grond. Je kan hem ook vastzetten in het gaatje van een omgekeerde bloempot. Nu begint het echte werk: op verschillende tijdstippen ga je kijken waar de schaduw van de stok valt. Duid telkens op die schaduw aan hoe laat het is. Bijvoorbeeld: Om 11 uur 's morgens schrijf je op de grond een '11' in de schaduw van het stokje. De volgende dag kan je aan de hand van deze zonnewijzer zien hoe laat het is.



SYNAGOGE

In het Nieuwe Testament vertellen de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas het verhaal van de zieke dochter van Jairus. Jairus knielde neer voor Jezus en vroeg Hem zijn dochter te genezen. Jairus was de leider van de synagoge. Dat is de plaats waar de Joden samenkomen om te bidden. In de meeste grote steden van het Romeinse rijk was er een synagoge. Vaak werden de bezoekers uitgenodigd om in de synagoge uit de boekrollen te komen voorlezen. In de synagoge werd immers ook uit de Bijbel voorgelezen en onderricht gegeven.

SPELEN MET KANGOE

GEHEIMSCHRIFT

Weet jij wat hier staat?

a=1, b=2,
c=3, enz



12.1.20.5.14 - 23.9.10 -
5.12.11.1.1.18 - 7.18.1.1.7 -
26.9.5.14 - 26.15.1.12.19 -
10.5.26.21.19 - 15.14.19 -
7.18.1.1.7 - 26.9.5.20



Oplossing 896
Proficiat aan alle eerste communicanten