

# KERK + Leven

WEEKBLAD — NUMMER 18 — 2 MEI 2007



Klapstoel  
Lode  
Van Hecke

blz. 7

Dossier  
De school,  
mijn thuis

blz. 12-13

Ecologie  
en  
verkiezingen

blz. 17

antwerpen brugge gent mechelen hasselt

## Bos, park en enkele speeltuigen volstaan voor een geslaagd dagje uit

Tom Heylen

**Herinnert u zich nog uw eerste schooluitstap? Het was een van die zeldzame keren dat je er als kind zonder je ouders op uit mocht. Spannend en toch opvoedend, hoorden die uitstapjes bij het aflopende schooljaar. En zelfs vandaag hoeven het niet per se pretparken of dierentuinen te zijn om een onvergetelijke dag te beleven.**

# Op schooluitstap bij Sint-Arnoldus

**S**INDS mensenheugenis wordt het schooljaar bekroond met een uitstap met de hele klas. De directeur zwaait de kinderen uit en dag, schoolpoort.

De bestemming is vaak een speeltuin of dierenpark, soms in combinatie met doe-opdrachten. Kwestie van toch ook wat bij te leren. Maar wat zou u denken van een uitstapje naar Jericho? Niet

de Israëliëse stad op de westelijke Jordaanoever, wel een plekje in het domein Sint-Arnoldus te Tiegem, aan de voet van de Vlaamse Ardennen.

„Bijna tien jaar al is dit park een trekpleister voor scholen”, vertelt priester Filip Vanbesien, die Jericho helpt draaiend houden. „Het begon als een initiatief van de jeugddienst van het bisdom Brugge die de brug wilde slaan tussen eerste communie en vormsel. Intussen stellen we een heus dagprogramma voor, wekelijks vier

keer. Telkens komt een honderdtal kinderen met leerkrachten afgezakt naar deze uithoek van ons bisdom.”

Marc en Nicole stonden destijds mee aan de wieg van Jericho. Nu wonen ze zowaar op het domein. „Tussen Pinksteren en het einde van het schooljaar worden hier tal van tenten opgeslagen. Daar krijgen Bijbelse taferelen hun plaats, zodat de kinderen zich makkelijk kunnen inleven in Jezus' leven. De verhalen aan het meer bijvoorbeeld, een joods paasfeest, Mar-

tha en Maria aan de bron...” De medestichters zijn aanstekelijk enthousiast. „Iedereen krijgt een rol en aan het eind van de dag is er tevredenheid alom.”

„Tijdens de schoolvakanties komen de kinderen zelfs terug met ouders, broers en zussen. Ze willen hen absoluut tonen wat ze hier beleefden”, vult Filip Vanbesien aan. „Begrijpelijk, hè. Van mijn eerste bezoek aan het Melipark in Adinkerke staat tot vandaag nog menig detail in mijn geheugen gegrift.”

Ook andere groepen zijn welkom bij Sint-Arnoldus. „'s Weekends komen steevast jeugdbewegingen ravotten in het domein”, zegt Nicole. „Het park lokt ook talrijke bezoekers die komen genieten van een picknick en zich uitleven op de speeltuigen. Daarnaast zijn er de bedevaarders die bij het beeld van Sint-Arnoldus een kaarsje komen branden. Omstreeks 1040 in Tiegem geboren, werd Arnoldus na zijn heiligverklaring in 1121 vereerd als patroonheilige van de brouwers.”



## Eerste communie

Het domein Sint-Arnoldus en de bijbehorende gebouwen kunnen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zolang de rust in de omgeving maar wordt gerespecteerd. Fuiven zijn dus uitgesloten, staat te lezen in het huisreglement, en in overnachtende groepen moet het na tien uur stil zijn.

De twee basisscholen van Sint-Eloois-Vijve, de vrije en de stedelijke, bereiden in Jericho gezamenlijk de eerste communie voor. Juf Lieve: „De kinderen van beide scholen kenden elkaar niet toen ze hier arriveerden. Dankzij kennismakingsspelletjes (zie foto, n.d.t.) is dat snel verholpen. Voor ons, leerkrachten, biedt het park de unieke mogelijkheid om samen dingen uit te proberen en de eerste communie grondig voor te bereiden.”

Aangezien de eerste communie geen schoolactiviteit is, werd gekozen voor een woensdag. „'s Voormiddags staan catechese en knutselen op het programma en oefenen we het voorlezen van de teksten in”, zegt juf Lieve. „'s Namiddags verwachten we enkele collega's met hun muziekinstrumenten en worden de liederen voor de viering ingeoefend. Komende zondag staan we dan samen rond de tafel van de Heer.”

© Kristof Ghyselincx