



Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenerven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> - Lieven Desmet - Staf Desodt - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelkrant 896 - 25 april 2007 - vierde Paaszonndag C

EVANGELIE

Jesus spreekt tot de Joden in de tempel: Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan en niemand zal ze van me wegnemen. Mijn Vader, die mij de schapen heeft gegeven, is groter dan wie ook en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader wegnemen. Ik en de Vader, wij zijn één.
(Joh. 10, 27-30)

MENSEN ALS ZUURSTOF

Mensen leven voor elkaar. Alleen ben je niets. Daarom is Jezus' verhaal zo belangrijk. Hij zorgt ervoor dat we niet alleen zouden gaan lopen. Want een schaap dat alleen loopt, wordt verscheurd door de wolven. Zo is het ook met ons. Zonder de adem van anderen om ons heen, betekenen we niks. Meer nog, door de zuurstof van anderen worden we betere en sterkere mensen.

Alle mensen op je communiefeest zijn daar voorbeelden van.

*Veel plezier met jouw
Eerste Communie*

Wie geeft jouw zuurstof?



Gebed



Lieve Jezus,

In jouw levensverhaal lees ik dat Jij graag de mensen vergelijkt met schapen.
Jij bent de Herder, wij zijn de schapen.
Hoe mooi! Jij zorgt voor ons als een herder dat doet voor zijn dieren.
Jezus, dat Jij niet wilt dat wij verloren lopen, maakt Jou tot een bijzonder iemand.

Op jouw communiefeest nodig je alle mensen uit die je graag hebt. Ze brengen zuurstof en warmte in je leven. Wil jij ook hen verrassen en bedanken op jouw feest? Hier alvast een leuk ideeetje:

1. Neem enkele briefjes.
Schrijf op elk briefje de naam van iemand die warmte brengt in jouw leven. Schrijf er ook bij waarom dat zo is. Plooi of rol de briefjes op.
2. Neem evenveel ballonnen als je briefjes hebt.
Stop in elke ballon een briefje en blaas de ballonnen op. Knoop ze dicht en hang ze aan de stoelen rond de feesttafel. Tijdens het feest ga je alle stoelen langs. Open de ballon of prik hem door.

Haal de briefjes eruit en lees ze voor.

Eerst even boenen,
dan mijn voeten in mijn schoenen.
Mijn lichaam met wat stof omhuld
en mijn hartje met wat kriebeltjes gevuld.
Zonder al die dingen,
kunnen we natuurlijk niet beginnen.
ik, jullie kleine spruit,
nodig jullie allen uit,
om naar mijn feest te komen.
Een kerkelijk feest,
zoals er nog nooit een is geweest.
Een van in mijn dromen,
waarop iedereen zegt: 'ja ik zal komen'.
Niemand die zegt 'ik ben afwezig'
of 'o nee, dat kan niet, ik ben bezig'.
Alleen die dag tijd voor mij,
leuk, dat maakt mij nu al blij.
Dat is mijn communie!

Frauke Verreycken
uit Wolfsdonk
doet haar communie
op 25 april.
Mama maakte met
haar dit gedicht.



SPELEN MET KANGOE

SPIEGEL Moelijk te lezen? De spiegel helpt je wel.



PROFICAT
AAN AAN
EERSTE-
COMMUNICANTEN!

ARK VAN HET VERBOND

In het Oude Testament staat dat God op de berg Sinaï aan Mozes de belangrijkste wetten gaf waaraan de mensen zich moeten houden. Deze wetten werden de 'tien geboden' genoemd. Ze waren geschreven op twee stenen platen. De Israëlieten bewaarden die heel zorgvuldig in een gouden kist: de 'Ark van het Verbond'. Jarenlang trok het volk Israël door de woestijn. Tijdens de tocht werd de kist in een draagbare tent bewaard: het tabernakel. Voor de Israëlieten was dit een heilige plaats.