



HUPPELKRANT

SAMEN ETEN. EENZAAM STERVEN.
EN DAN WORDT HET STIL. DOOSTIL.

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelhoe@kerknet.be - www.kerknet.be/kerken/levens/kangoe/huppe01.html

<Redactie Huppelkrant>: Leven Desmet - Stef Desoock - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelkrant 892 - K+L nummer 13 - 28 maart 2007

892

Het laatste stukje van je veertigdagen-tijdband; de Goede Week.
Even stil worden bij wat Jezus overkwam.
En dan... Pasen. Nieuw leven! Joepie!

STILLE ZATERDAG
07/4

ACTUALITEIT

Sommige mensen hebben het heel moeilijk om voor hun gezin te zorgen. Of ze zijn verdringt en wanhopig omdat hun gezinnetje uit elkaar is gevallen door ruzie. Zo gebeuren er soms rare dingen.

Julie hebben vast ook wel gehoord van het drama in Nijvel, waar een mama haar vijf kinderen doodde. Heel moeilijk te begrijpen dat een moeder zo iets doet, denk je dan. Toch heeft ook de mama veel van haar kinderen.

Jezus vraagt ons niemand te veroordelen. Hij heeft zelfs zijn eigen moordenaar vergeven en voor hen gebeden aan het kruis. Waarom doen mensen zo'n vreselijke dingen? Meestal omdat ze geen oplossing vinden voor hun probleem. Misschien gaat het leven wel te snel voor hen, wordt er te veel van hen verwacht of denken ze dat ze niets betekenen. Die Goede Week is misschien een goed moment om meer te luisteren naar ons hart opzettelen voor anderen die het moeilijk hebben: klasgenootjes, kinderen in buurt of jeugd-sprekers of die verlegen in een hoekje staan. Laat hen weten dat ze niet alleen zijn. Het is vast een hele opluchting voor hen te weten dat ze best verdrietig mogen zijn en dat zij er altijd bent voor hen.

GEBED



*Lieve Jezus
Deze week herdenken
we de laatste dagen van
jouw leven tussen
de mensen.*

Je nam afscheid.

*Fij wist wat er jou te
wachten stond.*

*Op Witte Donderdag
zatt jij aan tafel.*

*Toen vroeg je ons om
dat ook te doen.*

*Fij belofte beet dicht
bij ons te komen in de
eucharistieviering.*

Het is een wonder.

*Op Goede Vrijdag
stierf je.*

*Velen dachten dat je
een misdadiger was.*

Domme mensen...

*Maar weet je, lieve
Jezus, ik vind het toch
zo mooi dat jij meteen
alles vergeef wat men
jou aandeed.*

*Deze week zal ik veel
aan jou denken.*

Dag, lieve Jezus.

Tip om te bidden

Bien je wel eens alleen? Bijvoorbeeld in jouw kamer of ergens anders? Durf je het aan om eens te knielen en de handen te vouwen? Staaf te ogen en dank God voor alle lieve mensen in jouw leven.

GOEDE VRIJDAG
06/4

SPELEN MET KANGOE

Letterkruis

- Begin te lezen bij de pijn.
- Lees met de wijzers van de klok mee, maar sla telkens een letter over.



Doen met de handen

Drie speciale dagen. Wij denken mee. Om dat wat beter te kunnen, doen we ook elke dag iets speciaals.

Maak je eigen "APOSTELBROOD"

Vraag hulp aan mama of papa bij het samenstellen van het deeg. Je kunt hiervoor alle soorten bloem gebruiken.

Als het deeg klaar is, verdeel je het in 12 gelijke bolletjes.

Leg de bolletjes op een ingevette bakplaat en duw ze goed tegen elkaar (zie tekening). Strijk de bolletjes in met ei (breek en klop het ei in een grote tas). Strooi zandjes over ieder bolletje.

Je kunt hiervoor sesamzaad, maanzaad of pompoenpitjes gebruiken. Schuif de bakplaat in de oven en laat de broodjes mooi bruin worden.

Een kruisje knutselen

Maak zelf een kruisje met bijvoorbeeld gebruik materiaal, zoals plasticen flessen. Met takjes, rits of stenen kan je ook een mooie kruisje maken. Klaar? Zit er even stilletjes bij en maak een praatie met Jezus.

Zorgen voor nieuw leven

Het is lente en het moment om zaadjes te planten. Vraag mama of papa om je even te helpen. Zoek een mooi potje en versier dit. Plant de zaadjes. Zo wordt ook dit nieuw leven een stukje van jou. Niet zoals Jezus een stuk van jou is. Braag zorg voor dit plantje, want het heeft jou nodig.

WITTE DONDERDAG
05/4

Evangelie

Witte Donderdag

Enkele dagen voor het Paasfeest, zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Ze nemen samen het avondmaal. Jezus weet dat het tijd is om afscheid te nemen van deze wereld en naar zijn Vader terug te keren. Hij heeft de mensen op deze wereld lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Tijdens de maaltijd staat Jezus op, legt zijn bovenkleed af, giet water in een waskom en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Daarna droogt Hij ze met een linnen doek. Zo draaft Hij hiermee klaar is, zegt Hij: 'Julie, zijn nu rein, maar niet allemaal', want Hij weet wie hem zal verraden. 'Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten heb gewassen, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook voor elkaar doen.' (Joh. 13, 1-15)

Goede Vrijdag

Jezus gaat met zijn leerlingen naar een boomgaard, Judas, die ook deze plek kent, trekt met enkele soldaten ook daarheen. Jezus weet precies wat er gaat gebeuren. Hij staapt op hen toe en vraagt: 'Wie zoeken jullie?' Ze antwoorden: 'Jezus uit Nazaret.' 'Ik ben het', zegt Jezus. Simon Petrus wil Jezus beschermen en slaat met zijn zwaard het oor af van een van de mannen. Maar Jezus wil geen geweld. Hij laat zich gevangen nemen en wordt geboeid naar de hogepriester gebracht. Dan herkent een meisje Simon Petrus, die met Jezus meegekomen is en buiten aan de poort wacht. Maar Petrus is bang om ook gevangen genomen te worden en zegt dat hij geen leerling is van Jezus. Ondertussen wordt Jezus ondervraagd door de hogepriester. (Joh. 18, 1-19)

Bijbel

Er zijn verschillende meningen.

- Sommige christenen menen dat je elke zin uit het Oude Testament moet lezen alsof het echt gebeurd is zoals het er staat.
- Anderen denken dat de verhalen en de gebeurtenissen iets willen vertellen over God, over het volk van Israël en over de mens.
- Het kan best dat de verhalen niet precies gebeurd zijn zoals het er staat.
- Niemand twijfelt er evenwel aan dat alle verhalen en gebeurtenissen te maken hebben met de liefde van God voor de mensen.

