



HUPPELKRANT

APPLAUS VOOR GOD. SOMS IS EEN
SCHOUDEKLOPJE BETER, DENK IK DAN.

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/hange/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant>: Lieven Desmet - Stef Desoock - Kristine Tas - Ruth Seurs - Martine Croonen

Huppelkrant 891 - K+L nummer 12 - 21/3/ 2007

891

Hieronder het zesde en op één na laatste deel van je veertigdagen-tijdband. We zijn er bijna!

WOENSDAG 28/3	Evangelie	<p>Palmzondag Op weg naar Jeruzalem stuurt Jezus twee leerlingen voor zich uit om een veulen in het dorp te halen. Ze brengen het veulen bij Jezus en helpen hem crop. Zodra Jezus Jeruzalem nadert, beginnen zijn leerlingen God te prijzen en roepen: 'Gezegend die Koning, die komt in de naam des Heren! Vrede in de hemel en eer in den hoge!' Enkele Farizeëën onder het volk willen roepen, maar Jezus zegt: 'Als zij zwijgen, zullen de stenen roepen.' Lc. 19, 28-40</p> 
DONDERDAG 29/3	 <p>Even nadenken Applaus geven we aan mensen van wie we fan zijn. Sporters, zangers... idolen eigenlijk. God kan geen idool zijn. Idool-zijn duurt niet lang. De ene week ben je alles en de andere week ben je vergeten. God is altijd bij je. Om nooit te vergeten. Dus geen idool.</p> <p>God maakt niet om applaus. Hij houdt van schouderklopjes. Liefst aan mensen die er te weinig krijgen.</p> <p>Hoor jij daar ook bij?</p> 	<p>Neem één hand en doe lijn op de vingers (1 cm), behalve aan de onderzijde. Plak de handen tegen elkaar. Je bekomt een envelop.</p>  <p>Neem een nieuw stuk papier en maak een mooi briefje of kaartje.</p>  <p>Steek dit in jouw envelop. Maak de onderzijde dicht met plakband.</p>  <p>Stek in je envelop in de bus van iemand die een schouderklop verdient!</p>
VRIJDAG 30/3	<p>Doen met de handen Vandaag is het 'schouderklopjes-dag'. Of beter: de hele week, het hele jaar... ...je hele leven?</p> <p>Wij geven schouderklopjes op een speciale manier. Het klinkt als een stil applaus. Hoor je het?</p> <p>Benodigdheden: Schaar, 3 velletjes papier, lijn, plakband, stiften of kleupotlooden</p>  <p>Leg je hand op een vel papier en maak de onderzijde dicht met plakband. Het klinkt als een stil applaus.</p> 	<p>SPELEN MET KANGOE Footsie • Vul jij de woorden aan? • De klinkers zijn footsie.</p> 
ZATERDAG 31/3	<p>GEBED</p>  <p><i>God, Zondag worden er in de kerk palmbtakken gewijd. Dit gebeurt dit tijd op Palmzondag. Ongeveer tweeduizend jaar geleden wuifden de mensen met palmbtakken naar uw Zoon, Jezus. Hij werd ontvangen als een koning, een idool. De juf vertelde ons dat Jezus evenwel geen idool was zijn. Hij was vooral de mensen helpen. En nog iets God. Wat kunnen de mensen naar doen. Enkele dagen later zullen ze Jezus kruisigen. Vindt U dat ook zo terecht?</i></p>	<p>ZONDAAG 01/4</p>  <p>Armoede is... Armoede is een beetje geld, ze hebben het goed geleid. Armoede is geen geld, er is te veel geweld. Armoede is heel hard zwetten. Armoede is kleine en lelijke huizen, hier en daar lopen zelfs muizen. Armoede is verschrikkelijke dorst. Ze verdienen soms enkel een droge korst. Er zijn groepen die armen helpen zoals Broederlijk Delen. Ze werken er aan met velen. Tegen 2015 moet men armoede halveren. We gaan het ook proberen. Ik maak over arme mensen een gedicht. Misschien krijg je dan een beter zicht!</p>
MAANDAG 02/4	<p>Bijbel</p> <ul style="list-style-type: none"> In het Nieuwe Testament staan vier evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Deze vier evangelisten worden wel eens voorgesteld door een symbool: Matteüs als mens met vleugels, Marcus als een leeuw, Lucas als een stier en Johannes als een adelaar. Naast deze vier evangelies zijn er nog andere, die minder bekend zijn. Ze horen niet bij de Bijbel. 	<p>MAANDAG 03/4</p>  <p>De veertigdagstijd loopt ten einde. Wie hebben wij de voorbije weken in de kijker gezet? Kroegen de armen een schouderklopje? Een warm applaus? Vergeten we hen ook niet nu deze tijd van 'broederlijk delen'?</p> <p>Lies Geerdens uit 'Verhoest staards om: een gedicht over armoede.'</p>
DINSDAG 03/4	<p>TIP OM TE BIDDEN Maak je iets mee dat leuk is? Je bent blij met om het even wat? Vertel het aan Jezus. Ook dat is bidden.</p>	<p>MAANDAG 02/4</p> <p>De veertigdagstijd loopt ten einde. Wie hebben wij de voorbije weken in de kijker gezet? Kroegen de armen een schouderklopje? Een warm applaus? Vergeten we hen ook niet nu deze tijd van 'broederlijk delen'?</p> <p>Lies Geerdens uit 'Verhoest staards om: een gedicht over armoede.'</p> <p>Armoede is... Armoede is een beetje geld, ze hebben het goed geleid. Armoede is geen geld, er is te veel geweld. Armoede is heel hard zwetten. Armoede is kleine en lelijke huizen, hier en daar lopen zelfs muizen. Armoede is verschrikkelijke dorst. Ze verdienen soms enkel een droge korst. Er zijn groepen die armen helpen zoals Broederlijk Delen. Ze werken er aan met velen. Tegen 2015 moet men armoede halveren. We gaan het ook proberen. Ik maak over arme mensen een gedicht. Misschien krijg je dan een beter zicht!</p>