

GISTEREN lang moeten wachten bij de dokter en dus gedwongen meege-luisterd naar de opgewonden stemmen van één of andere Spaanse soap op televisie. Het ding staat daar in de wachtkamer om de tijd te doden, maar televisie zo vroeg in de ochtend? Weinig wachtenden keken, en toch had ik niet het lef om te vragen of de televisie af mag. Kun je zoiets vragen in een volle wachtzaal? Wellicht hadden de meeste patiënten vreemd opgekeken. Ziekenhuizen lijken soms – ook al verblijven er zo velen noodgedwongen – plaatsen bij uitstek waar je niet tot rust kunt komen. Waarom toch, vraag ik me dan af.

Niet dat ik verlang naar een tijd zonder televisie, maar het lijkt wel of mensen niet langer kunnen zonder prikkels. Dat zonder geluid of beeld mensen zich vervelen. Dat die afwezigheid ondraaglijk zou zijn. Surf je tegenwoordig niet op het internet, dan lijkt je eindeloos



Een eigen stem

ANITA GALLE

achter. Wat met mensen die daarin niet 'mee' zijn, denk ik vaak. Ik kan verbaasd opkijken wanneer ik ongevraagd lange gesprekken moet aanhoren via de gsm. Dat gebeurt nogal eens op de trein. Los van de gedachte dat dit toch allemaal geld kost, lijkt bellen vooral een tijdverdrijf te worden. Als dan uiteindelijk het telefoongesprek is afgelopen, duikt daar die mp3-speler op en mag je meegenieten van de bastonen die onafgebroken weerklinken. Opnieuw krijg ik het gevoel dat het hier gaat om het opvullen van

een leegte. Er mag werkelijk geen moment zijn dat het stil is.

Natuurlijk geniet ik ook mee van deze nieuwe technologische snuffjes, maar tegelijk heb ik er altijd mijn bedenkingen bij. Ik heb het basisgevoel dat U ons toch geschapen hebt, mijn God, als wezens die geroepen zijn tot communicatie. En hoewel heel wat van de moderne communicatiemiddelen daartoe kansen bieden, heb ik er vragen bij of ze in werkelijkheid de communicatie bevorderen.

Als mensen al chattend via de computer met een wildvreemde hun meest intieme gevoelens delen, dan vind ik dat vreemd. Kennen ze dan werkelijk niemand aan wie ze zich kunnen toevertrouwen? Is het zo, mijn God, dat we als mensen onder elkaar minder aanspreekbaar zijn? Niets lijkt nog taboe te zijn en tegelijk zijn er zo weinig diepgaande gesprekken. Dat is toch een vreemde tegenstelling. Ik geloof, mijn God, dat er nog mensen te vertrouwen zijn met wie je kunt delen wat het leven brengt.

Er duiken in onze wereld zoveel trends op, die heel wat mensen zomaar kritiekloos volgen. Ik ben er bang voor dat het individualisme groeit te midden van al die evoluties. De computer is een venster op de wereld, maar als we niet opletten, zitten we met z'n allen in ons eentje achter ons scherm met elkaar en met de wereld te communiceren. Het is nodig dat we ons gezond verstand blijven gebruiken bij alles wat zich aandient.

Ik kan daarom mensen bewonderen die duidelijk durven aangeven dat dit of dat te ver gaat, die ervoor kiezen daarin niet mee te gaan. Het is krachtig als ouders er met hun kinderen over praten en samen tot het besluit komen dat het niet zinvol is om in alle trends mee te stappen.

Als we alle informatie die op ons afkomt ongefilterd toelaten, dan dreigen we bedolven te geraken. Het is goed dat we afstand kunnen bewaren, een plek vinden om ons een oordeel te vormen. Zou U die plek niet zijn, mijn God? Wanneer we vanuit U en vanuit uw boodschap kijken naar wat er rondom ons gebeurt, dan komen we er wel uit hoe we daarmee kunnen omgaan. We moeten niet bang zijn om dat te doen. Als gelovigen is het integendeel nodig om vanuit het evangelie steeds opnieuw een oordeel te vellen. Willen we onze weg vinden te midden van onze complexe samenleving, dan is het wenselijk deze bril op te zetten. Zo verliezen we U, mijn God, niet uit het oog.

OMROEP

• 28 oktober, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling via Canvas omstreeks 23 uur). Aflevering 3 van Sterke verhalen, vandaag De verloren generatie.

„Jij bent zeker de zoon van...” Hoe vaak zal Isaak, de zoon van Abraham, dat niet hebben gehoord? Het is nooit makkelijk om uit de schaduw van je vader te treden. In vergelijking met zijn vader lijkt Isaak tekort te schieten. Behoort hij tot een verloren generatie? Door aandachtig te kijken, ontdekken we dat het niet min is wat Isaak doet. Hij delft de bronnen op die zijn vader gegraven heeft. Van een symbolische daad gesproken. Bijbelverhalen zijn soms weerbarstig, en zeker niet altijd makkelijk te verstaan. De zoektocht naar de betekenis ervan is de drijfveer achter de Braambosserie Sterke verhalen. Dit jaar staat het boek Genesis centraal. Hebben die stoffige teksten uit het Oude Testament nog iets te zeggen over ons leven? Geert Dedeker beweert van wel en poogt dat aan te tonen.

*God, zegen ons,
zodat wij de juiste keuzes maken
vanuit onszelf,
vanuit ons luisteren naar U,
en ons niet laten beïnvloeden
door wat de laatste trend
ons voorschrijft.
Geef ons uw Geest
om ons hart te vormen
en te volgen.*

De vrome kudde



ZIEKBED

- Hallo, met het ziekenhuis.
- Ik had graag iemand gesproken die me kan inlichten over de toestand van Louis Peters die bij u wordt verpleegd.
- Ogenblikje, ik verbind u door met de verpleging.
- Met de wachtdienst, wat kan ik voor u doen?
- Ik zou graag weten hoe het is gesteld met de gezondheidstoestand van Louis Peters in kamer 302.
- Ogenblikje, ik verbind u door met de dokter van wacht.
- Dag dokter, ik had graag geweten hoe het gaat met mijnheer Louis Peters, die al drie weken bij u verpleegd wordt in kamer 302?
- Ogenblikje, even zijn dossier raadplegen. Aha. Mijnheer Peters heeft vandaag goed gegeten, zijn bloeddruk en hartslag zijn normaal, hij reageert goed op de voorgeschreven medicatie. Morgen nemen we de hartmonitor weg. Als alles zo nog 48 uur gunstig verder evolueert, zal zijn behandelende arts hem wellicht uit het ziekenhuis ontslaan voor het volgende weekend.
- Fantastisch! Ik ben erg opgelucht. Bedankt dokter, van harte bedankt.
- Zo te horen bent u wel erg begaan met de patiënt. Naaste familie?
- Nee hoor, dokter, ik ben Louis Peters zelf. Ik bel u vanuit kamer 302. Iedereen loopt hier in en uit, maar niemand zegt me iets. Ik wilde zelf ook eens weten hoe het met me gesteld is.

Ingezonden door Cyriel Nijs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: SCHIPPER

manne- tjeseend golfterm	jaargetij- de aanvoerd- er	opnieuw	lang- zaam	appel	verstan- delijk
→	↓	→	↓	↓	↓
→	1	damp- kring	→	↓	↓
→	→	→	→	voorzetsel geleerd	7
→	→	ruimte- vaartuig toe- spraak	→	↓	→
→	4	→	→	tegen verharde huid	→
uiterlijk vertoon	stand der edelen	echt- genoot slot- woord	→	8	in het jaar
→	↓	2	→	kook- gerei kolen- emmer	3
vijand- schap	zuivel- product boven- matig	→	→	neon nummer	→
→	5	kanteel	→	↓	→
deel v.h. oog	→	→	boze geest	→	6

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---