



EVEN MEE OP MISSIE?

917

Evangelie

Jezus vraagt ons altijd te blijven bidden en nooit op te geven. God zal zeker luisteren. Hij geeft ons het voorbeeld van een weduwe die bij een rechter blijft aandringen haar te helpen. De rechter wil niets van de weduwe weten en heeft ook geen eerbied voor God. Toch helpt hij de weduwe omdat ze niet opgeeft. 'Ook God zal ons helpen, als we maar in Hem blijven geloven en op Hem blijven vertrouwen' zegt Jezus.

Lc. 18, 1-8



Missiezondag



Zondag is het missiezondag. Missionarissen en missiezusters trekken vaak naar een ver land om er zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben en het geloof door te geven.

De basisschool Wilgenduin in Kalmthout kreeg bezoek van pater Ernest Kabongo. Hij komt uit Congo en is al twaalf jaar missionaris in België. De leerlingen van juf Caroline overstelpen hem met vragen.

Was het jouw eigen keuze om naar België te komen?

Ja. Ik ben priester en missionaris. Als je missionaris wordt, dan kies je ervoor om van Jezus te getuigen waar je ook gezonden wordt. Mij werd gevraagd me in te zetten in België.

Hoe bevalt België je?

Heel goed. In het begin was het wel een beetje moeilijk om de taal te leren. Ik woonde toen nog in Loenhout. Maar ondertussen ben ik hier twaalf jaar en gaat het heel goed.

Ben je graag priester?

Ja hoor. Ik vind het heel fijn om Jezus te mogen volgen. In de kerk komen we met velen samen om Jezus te gedenken, God te danken en te vieren. Ik vind dat heel tof.

Houd je van kinderen?

Ja hoor. Het is niet omdat ik zelf geen kinderen heb, dat ik niet van hen hou. Zo kom ik heel graag naar jullie klas om samen te praten. In de parochie waar ik actief ben, houd ik mij ook bezig met de catechese. Dat is leuk.

Waarom heb je een ketting met een kruisje aan?

Elk jaar geven we in de parochie met de kruisoplegging een kruisje aan alle vormelingen. Het is een houten kruisje. Ik vind het heel mooi en draag het graag. Dat helpt om niet te vergeten dat je kind van God bent. Weet je, ik woon in de buurt van de voetbalclub Beerschot. Bij elke match zie je de fans met sjals van Beerschot over de straat lopen. Zo willen ook christenen het kruisje dragen om te tonen dat ze kinderen van God zijn.

Hoe ziet Congo er uit?

Weet je dat Congo het de laatste jaren heel moeilijk heeft gehad? Het was er oorlog. Maar nu is het al een tijdje rustig, behalve dan in het Oosten van Congo. Maar er is weer hoop dat het leven van de mensen opnieuw beter kan worden en dat de politici echt stappen zullen zetten om goede dingen te doen.

Waar werk jij?

Ik werk in enkele parochies in Antwerpen-Zuid en ook voor Missio. Missio vraagt dat alle mensen als broers en zussen met elkaar leven. Wij hebben vrienden die een andere godsdienst belijden, een andere cultuur en nationaliteit hebben. Is dat geen wonder? Elk jaar roepen wij in oktober de mensen op om te kijken naar de noden in de wereld. Er zijn zoveel kinderen die minder kansen hebben dan wij. We moeten leren om iets voor hen te doen. Dankzij Missio zamelen mensen in België geld in voor kinderen in andere landen. Ik vind dat een heel toffe job, omdat je daarmee de wereld echt een beetje mooier kan maken.



Hanne Stephanie Kelly Jolien Sanne Naomi Ashley Elaine Jordi Aurélien Pieter

SPELEN MET KANGOE

Altijd zijn missionarissen druk in de weer om een handje te helpen. Vooral kinderen liggen hen nauw aan het hart. Klaar voor een wereldreis? Aan jou om de volgende zinnestukjes te verbinden met het juiste werelddeel. Neem er een atlas bij en zoek de plaatsen op.

1. De missionaris is op zoek naar zieke kinderen in het oerwoud van Congo.
2. De politie vindt vluchtelingen in een container. De aalmoezenier van de Zaventemse luchthaven probeert te helpen.
3. Tonglin woont in Thailand. Ze heeft geen huis en slaapt op straat. Een missionaris neemt haar mee naar zijn missiepost.
4. Borania uit Roemenië moet bedelen. Een priester vangt haar op.
5. Norberto is acht jaar en werkt in een houtzagerij in Brazilië. Een missionaris stelt zijn ouders voor om Norberto naar school te laten gaan.



1. Zuid-Amerika
2. Oost-Europa
3. Afrika
4. West-Europa
5. Azië