



HUPPELKRANT



Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 914 - 26 september 2007 - K+L nr 39 - zesentwintigste zondag door het jaar, C-cyclus

914

VREDE: samen onder één paraplu!

In Vlaanderen zijn er vele groepen die zich inzetten voor de vrede. Ze nemen het op voor vluchtelingen, kinderen zonder papieren en mensen die het slachtoffer zijn van oorlog en geweld. Tijdens de Vlaamse Vredesweek, die loopt van 28 september tot 7 oktober, willen ze alle mensen samenbrengen onder één grote vredesparaplu.

Ook bij ons loopt het wel eens fout. Op school, in de sportclub of jeugdbeweging durven we wel eens boos worden, pesten of schelden.



EVANGELIE

Jezus vertelt het verhaal van de bedelaar Lazarus en de rijke man. De bedelaar lag voor de poort van het huis van de heer en smeekte om eten. Maar de heer gaf hem niets. De bedelaar stierf, kwam in de hemel terecht en was gelukkig. De rijke man stierf ook maar werd heel ongelukkig. Hij smeekte de Vader om Lazarus naar hem te sturen om hem te helpen. Maar de Vader zei dat dat niet kon en dat hij maar beter had moeten luisteren naar de armen toen hij het op aarde zo goed had.

Lc. 16, 19-26

Gandhi

Al gehoord van Mahatma Gandhi? Dat was een man die streed voor rechtvaardigheid. Nooit gebruikte hij geweld of scheldwoorden. De mensen kregen respect voor hem en hij werd een heel belangrijk iemand. Zo zorgde hij er zelfs voor dat India op een vreedzame manier onafhankelijk werd. **Op 2 oktober is het de verjaardag van Gandhi.** Die dag werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de **Wereld-dag voor Geweldloosheid.** Goed bedacht, vind je niet?



Vrede en geweld in de Bijbel



Ook in de Bijbel staan verhalen over geweld. Ken je het verhaal van Jozef die door zijn jaloerse broers in de put werd gegooid (Genesis 37)? Of het verhaal van Abel die door zijn broer Kaïn werd gedood (Genesis 4)?

Het zal je misschien verwonderen dat ook God soms heel boos kan worden en de mensen straft. Denk maar aan de zondvloed die God over de aarde laat komen nadat Hij Noach een ark laat bouwen (Genesis 7). Is Hij dan geen God van Liefde? Toch wel. Hij wil met de mensen een weg van liefde bewandelen. Doorheen de geschiedenis wordt de band tussen de Vader en de mensen steeds sterker. Door het voorbeeld van Jezus begrijpen we dat beter. Luister maar naar wat Hij zegt en deed:



- o Juist één week na Pasen waren de leerlingen opnieuw bij elkaar. Zonder dat ze het gemerkt hadden, stond Jezus opeens in hun midden om hen zijn vrede te geven. (Johannes 20,19)
- o Op zekere dag zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Gelukkig die zachtmoedig en barmhartig zijn. Gelukkig die aan iedereen evenveel kansen willen geven en vrede brengen. Want zij zijn kinderen van God.' (Mattheüs 5,1-2, 5-9)
- o Nogal kras is deze uitspraak van Jezus: 'Heb je vijanden lief en bid voor hen. Probeer helemaal goed te zijn, van kop tot teen, net zoals God.' (Mattheüs 5,44.48)
- o Jezus zond de leerlingen twee aan twee uit naar alle dorpen en steden in de omtrek. Hij vroeg hen dat ze overal vrede zouden brengen. (Lucas 10,1.5)



© www.paxchristi.be

Pax Christi

Kangoe vroeg aan Pax Christi wat kinderen kunnen doen om die vrede uit te dragen. De vredesbeweging maakte een echte regenboogparaplu die je in de klas of groep kan gebruiken. Maakte je ruzie met een klasgenoot? Kruip dan samen onder de paraplu en zoek een oplossing. Je kunt ook kaartjes met afspraken maken die je met een lintje aan de paraplu bevestigt.

Een mooi verhaal is het verhaal van de regenboog. Op een dag beginnen alle kleuren ruzie te maken met elkaar omdat ze zichzelf zo belangrijk vinden. Tot de regen komt en zegt dat de kleuren moeten samenwerken om zo prachtige dingen te maken. Het hele verhaal kan je lezen op de website www.paxchristi.be/website/wordpress/?p=1112.

