

HUPPELKRANT

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerknetew/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> - Stel: Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 911 - september 2007 - K+L, nr. 35 - d'wéérntwintigste zondag door het jaar, C-cyclus

WAT VERTELT JEZUS EIGENLIJK? 911



Vele mensen volgen Jezus terwijl Hij rondtrekt. Jezus vertelt hen dat ze hem niet moeten volgen enkel en alleen omdat ze hopen dat hij een wonder zal verrichten, of omdat Hij hen zal genezen, of zomaar geluk brengen zal. Neen, Jezus vraagt hen echt zijn leerlingen te worden en los te laten alles wat ze bezitten.

(Lc 9, 25-33)

**Loslaten wat we bezitten.
Niet makkelijk, wat Jezus vraagt.
Wat bedoelt Hij daar eigenlijk mee?
Moeten we dan alles en iedereen zomaar achterlaten?**

Om echt te begrijpen wat Jezus bedoelt, is het goed dat we zijn verhaal mogen beluisteren in de kinderviering. In een taal die voor ons duidelijk is. Jezus wilde toch dat ook de kinderen tot hem kwamen! Hij heeft ook aan jullie heel veel te vertellen.

VIEREN MET JEZUS

Wellicht ben jij ook wel eens naar een viering voor kinderen geweest. Of is er een nevendienst voor kinderen in je parochie. Of misschien heb je binnenkort met de school of de jeugdbeweging een startviering. Dan zit die hele kerk vol met vriendjes en vriendinnetjes, mama's en papa's. Leuk toch.



We zochten samen leuke liedjes die we zelf zouden zingen, pikten een mooi verhaal over Jezus uit en verzamelden ideeetjes om de kerk te versieren. En nog belangrijker, wie zouden we allemaal uitnodigen? Niemand mocht ontbreken.

We gaven onze ouders een bloemenketting. Wijzelf kregen een geluksketting met twintig parels. Voor ieder jaar een parel, elke parel als symbool voor een christelijke waarde.

In de viering beeldden we zelf het mooie evangelie verhaal van de buifloft van Kana uit en dekten de tafel. De zes kruiken uit het verhaal kregen allemaal een naam: een kruik van vertrouwen, een kruik van vergeven, een kruik van delen, ... Allemaal helpen ze ons om te leven als vrienden van Jezus, en van God en leren ze ons van ons leven een feest te maken.

We planden onze feestviering niet voor de zomervakantie. Enkele werken vooraf kwamen we allemaal samen op een vergadering om na te denken hoe we deze speciale viering mooi wilden maken.

Na de viering lieten we ballonnen op met een boodschap onder, jawel, een stralende zón!



Als we de kruik van Jezus echt een plaats geven in ons leven, dan zie je dat aan onze manier van leven, dan hoor je dat aan onze manier van spreken, dan voel je dat aan onze manier van samen zijn met anderen. Ja, dat mag echt voelbaar en zichtbaar zijn. Dan wordt ons leven een feest!

SPELEN MET KANGOE Een vraag

Kangoe wil jou iets vragen. Niets gesnapt? Neem telkens de letter die er in het alfabet voor komt.

**IFC KJK FFO LJOEFSCJKCFM FO
MFFT KF FS BG FO UPF JO?**

